

Sebbe Als 50 års jubilæum

20. juli 2019

En række medlemmer havde den sidste tid knoklet for at få et jubilæum op at stå og det lykkedes. Der kom folk fra nær og fjern. For os "gamle" var det sjovt at møde gamle skibslagsmedlemmer - nogle havde ikke set hinanden i 40 år!

Det var også en fornøjelse at se 5 historiske skibe i Augustenborg. Sebbe Als var selvsagt hovedattraktionen i dagens anledning.

Som gæster havde vi:

- Ladbydragen fra Kerteminde - kopi af Ladbyskibet
- Freja Byrdingen fra Hejlsminde - kopi af vrage 5 fra skulderlev
- Nydam Tveir fra Sottrupskov - kopi af Nydambåden
- Ragna fra Flensborg - kopi af en af de små både fra Gokstad

De inviterede gæster mødtes på havnen hvor skibene lå, ved 14.30 tiden. Det var så meningen at skibene med gæster skulle sejle ud til nausten, men vindforholdene gjorde, at det ikke ville være muligt at lægge til på forsvarlig måde ved nausten med alle skibene, så det blev desværre kun Sebbe Als der sejlede derud, mens de øvrige skibe prægede havnen. De fleste gæster måtte derfor køre til nausten.

Klokken 15.00 bød formanden velkommen og holdt en tale om skibet. Herefter var der flere taler med fortællinger fra skibets 50 årige historie.

Talere var:

- Flemming Rieck (Sebbe Als m.m.)
- Viggo Jonassen (Sebbe Als og Freja Byrdingen)
- Finn Lassen (Sebbe Als)
- Svend Erik Ravn (tidligere Imme Gram)
- Erik Lauritzen (borgmester)
- Knut Buttgerit (Ragna) Overrakte flaget for "Frit vikingeland"



Tre af de fire skibe. Inderst Ladbydragen, i midten Freja Byrdingen og yderst Ragna.



Skibene blev desværre liggende i havnen på grund af vindforholdene.



Et hold gæster blev roet ud til nausten i Sebbe.

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Til at styre talerne havde Thor Jonassen taget imod hvervet.

Der var indlagt en pause hvor der serveredes pindemadder samt øl og vand.

Arrangementet skulle egentlig vare til klokken 17.00, men klokken 16.30 trak skyerne sammen og det blev besluttet at fortrække til havnen idet Sebbe skulle sejle derind. Vejret holdt, men efter ankomsten blev det virkelig mørkt og snart åbnede alle sluser sig og vandet stod ned i stænger.

Klokken 18.00 samledes vi i hallen der var pænt dækket op. Her fortsatte vi med taler indtil maden var klar. Menuen stod på grilsteget gris med tilbehør samt øl, vand, vin og mjød. Maden var god og der blev spist godt, men der var nok til alle. Efter spisningen var der yderligere taler og så var der auktion over 20 nummererede specielle jubilæumsøl. Thor trådte atter til som auktionarius og under stor jubel blev øllene solgt til højstbydende. Den dyreste løb op i 350,- kr. Det gav et pænt overskud til skibslaget, beløbet kender jeg ikke. Der var en rigtig god stemning og folk blandede sig og der blev megen snak på kryds og tværs. Senere blev der serveret kaffe og småkager.

Midt i festivitassen dukkede der en sækkepibespiller op. Han pustede og pustede og trykkede katten på maven og spillede en række numre. En sækkepibe spiller højt og i hallen blev det yderligere forstærket, så det kunne virkelig høres.



Jubilæet set lidt fra oven.

Det var holdt op med at regne og folk trak stille udenfor og småsludrede i grupper. Der blev også kigget på skibe og diskuteret konstruktioner og sejlegenskaber.



Der blev holdt taler og heldigvis holdt det tørvejr.

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Jubilæet må helt sikkert betegnes som en succes, selv om vi desværre ikke fik hele flåden af skibe på vandet samtidig - det ville have været flot og hvor mange byer har haft besøg af sådan en flåde historiske skibe? At se så mange pionerer fra byggeriet efter så mange år var herligt og mange gamle historier dukkede op - de var sikkert ikke blevet dårligere med årene.

Styret af jubilæumsudvalget med Peter Svendsen i spidsen samt en flok medlemmer, kom arrangementet godt i hus - det kan I være stolte af, godt arbejde. Også en stor tak til deltagerne, både med og uden skibe. Nu glæder vi os til 100 års jubilæet. Der er endnu ikke nogen der har meldt sig til at stå for det. Længe leve Sebbe Als.

Skibslagshilsen
Steen weile



Spisningen foregik i hallen på havnen - her var god plads.



Efter regnen blev der helt still i den blå time



Før regnen kom dukkede uvejrfronten op - lidt imponerende.