

Officiel søsætning efter den store renovering

14. maj 2011

Så blev Sebbe klar, både med renovering, søsætning og rigning. Vi havde indkaldt til officiel søsætning og overgivelse af skibet med en afsluttende skibslagsfest.

Om morgenen startede vi med klargøring til arrangementet hvor et udvalg havde taget sig af at sørge for mad og drikke. Klokkeren 14.00 skulle vi egentlig være startet, men der manglede nogle gæster og vandet stod ned i stænger. I 14.15 var det klaret op så vi kunne gå udenfor. Formanden startede med at byde velkommen til de fremmødte og informerede om skibets bygning samt hvad vi havde været igennem med hensyn til renoveringen. Derefter overtog Peter Svendsen og fortalte om hvad vi havde bedrevet de sidste 42 år. Derefter fulgte et par supplerende bemærkninger fra formanden.



Formanden Steen Weile byder velkommen.



42 års historie fortalt af Peter Svendsen.



Klart skib



Stefan Kleinschmidt holdt en pæn tale

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Stefan Kleinschmidt fra kulturudvalget havde bedt om ordet og holdt en fin tale for skibet og foreningen som helhed. Vincent Jessen fra Nydamselskabet trådte også til og holdt en pæn tale samt ønskede Sebbe en god sejlads. Så ønskede bådebyggeren at sige nogle ord. De var ikke alle lige velvalgte idet vi bl.a. blev kritiseret for at have brugt silicone til at lappe Sebbe med - jeg har nu aldrig set silicone på nausten, derimod norsk trækitt der er beregnet til formålet. Så trak der sorte skyer op og vi skred videre til næste punkt, den officielle søsætning. Sønderborgs borgmester Åse Nygaard havde taget imod udfordringen med at stå for dette.



Vincent Jessen ønskede os god vind



Borgmesteren ofrer mjød til Guderne

Vi gik ombord i skibet og resten af "selskabet" entrede broen (en god styrketest). Åse var udstyret med et drikkehorn med mjød - talte pænt om skibet og endte med at ofre mjød til havguderne for at formilne dem og give Sebbe en god vind. Vi havde en god vind og den blæste på tværs af Sebbe. Uheldigvis ofrede Åse mjøden imod vinden og mine bukser fik det meste. Så fik Sebbe en sjat og Åse drak resten. Et rigtig fornøjeligt arrangement. Så var der ellers kaffe, boller og kage hvilket var meget populært. Der kom flere folk til og man må nok sige at det blev internationalt, eller med et moderne ord Globalt: Danskere, en Polak, et par Mexicanere, en Irer, en tysker ja og så et par Sjællændere!



Bådebyggeren holdt sin tale



Borgmesteren stiger ombord

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Klokken 16.00 sluttede det officielle arrangement og der var 2 timer til at forberede skibslagsfesten. Der blev tændt op i et par "griller" og dækket op. Vi var omkring 35 deltagere. Uden mad og drikke, duer helten ikke - vi sørgede for at få vor del. Efterfølgende blev der tændt et lejr-bål og så begyndte musikerne - Anders på guitar og Allan på harmonika. Det ene nummer fulgte det andet og selv om det blev mørkt fortsatte de. Der var en stor boomblander til musikken, men den kom til at kede sig, da vi fik det live i stedet. Det blev en rigtig afslappende og hyggelig fest. En stor tak til dem der stod for arrangementet. Og tak til deltagerne - synd for dem der ikke var med!

Vi havde inviteret en række medier til at komme, men de glimrede ved deres fravær!
Sponsorerne for renoveringen er:

- LAG Sønderborg
- Danfoss fonden
- Friluftsrådet
- Sønderborg kommune
- Sydbank Augustenborg
- Hempel

Skibslagshilsen

Steen Weile



Guitar og harmonika for fulde omdrejninger



De unge var også med ved lejrbalet



Og det blev aften og det blev mørkt ved lejrbalet