

Sejlturen og Mark Knopfler

1. juni 2008

Når der kommer mange mennesker til Augustenborg, er det tiden til, at vise et af byens klenodier frem og det gjorde vi - Sebbe!

Denne tur var garanteret succes fra starten!

- Vi ville få en sejltur - vi ville få et godt socialt samvær - vi ville få god mad - vi ville få noget godt at drikke og så ville vi få god musik oven i købet.



Der var mad og drikke samt god musik

Og skulle musikken ikke være god, så havde vi de fire andre ting dvs. 80 % så det kunne da ikke gå galt. Sådan gik det ikke, for Mark sang og spillede helt suverænt og så havde man sat en storskærm op så vi kunne følge med - så arrangementet gik hjem med 100%.

Der kom nogle afbud så vi var kun 14 der mødtes på dæmningen. En af de manglende var skipper, så den tjans måtte jeg tage - det er jo heller ikke noget problem. Skibet blev hurtigt gjort klar og så roede vi ud. Der lå en hel armada ud for parken, så vi måtte ud til kongebroen for at komme bag om de mange skibe der talte et bredt udvalg af fartøjer lige fra det mindste youghurt bæger til store motorbåde og sejlbåde. Vi gik ind på lavt vand og passerede dem alle, indtil vi lå på den bedste plads 8 - 10 meter fra land. Af en eller anden grund var det lille 40 kg anker ikke ombord så vi måtte ud med det store 60 kg. Da vi var på plads kom et tidligere skibslagsmedlem med sit søde lille træskib med flere skibslagsmedlemmer - bare hyggeligt. Vejret var fint, kun en let vind og fuldt solskin.



Mange var mødt op til koncerten



Dejligt når man får godt vejr til turen



Masser af snak og hygge

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Reserveroret var ikke med så vi manglede et bord - det blev klaret ved at lægge 4 årer ved siden af hinanden og binde dem sammen. Så blev der dækket op med dug og de forskellige pakkede lækkerierne frem - en karton vin måtte lade livet og musikken gik igang. Først en opvarmingsgruppe og så Mark. Det var bare helt fint og en herlig stemning ombord på den gamle dame (Sebbe).



Der var mange både ved parken

Koncerten sluttede kl. 22.45 og så pakkede vi sammen og sejlede tilbage og fik skibet på plads. En herlig aften var slut og endnu en oplevelse kunne føjes til de øvrige. Tak for turen til alle deltagerne.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Og mange mennesker der nød musikken



Vi kunne fra Sebbe følge koncerten på storskærm