

## Kulturnat i Sønderborg

22. august 2008

En lille flok mødtes ved skibet fredag kl. 10.00 - Fie blev gjort klar og så gik det ellers mod Sønderborg. Turen gik fint for deltagerne og godt middag ankom de - gennem broen og så hen og ligge ved trappen. Hen ad eftermiddagen stødte der flere til og vi blev efterhånden en pæn lille flok. Vor nye brochure var lige blevet færdig og den var meget populær.



*For sagte roning gled skibet ind mod trappen*

Der kom mange ned for at se skibet eller stoppede når de kom forbi og arrangementet skulle gerne have udmøntet sig i flere nye aspiranter / kommende medlemmer. Piet Van Deurs og hans kone var også forbi og blev længe stående og beundre Sebbe og snakke - han blev begavet med en Sebbebog og en brochure så han kunne lære noget mere om "rigtige" vikingeskibe. Så meldte sulten sig og vi var så oppe i byen i 2 hold.



*Det var under større opmærksomhed Sebbe gled ind på plads*



*Skibet var nu på plads ved trappen - nu kunne gæsterne komme*



*Så var der spisning - udendørs i styrkende regn, men er man sulten gør det ikke så meget - men, - øllet kan blive lidt tyndt.*

## Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Da andet hold sad på en uderrestaurant begyndte det at regne og jo, de havde en markise, men den var for kort i den ene ende. Og paraply og regntøj - det havde vi skam med - det lå nede på skibet. Vi fik rigtig mange kontakter, både til nye mennesker og gamle medlemmer samt andre der gennem tiden har været med ude at sejle. En havde været med til at arrangere turen med børn/unge mennesker fra Tjernobyl i 1996, det havde været en stor oplevelse, især for de unge mennesker.

Formanden fik det arrangeret så vi kunne ligge på siden af et stort flot træskib om natten så det var bare at forhale skibet, så var det på plads. Kl. 22.45 bragede det store festfyrværkeri løs på Sundeved siden, lige overfor trappen - flot.

Men at komme hjem var ikke så let - kulturnatløbet startede og så var der publikum og løbere over det hele, men hjem kom vi. Søndag morgen var der atter en flok der mødtes kl. 09.00 og så var det slæb hjem med vand både under og over - det regnede, men turen gik godt og Sebbe ligger atter og holder øje med hvad der sker ude i fjorden. Et fint arrangement der atter har slået navnet Sebbe Als fast og forhåbentlig fået flere til at være med.

Sylvie og Steen Weile



*Fyrværkeriet bragede løs med masser af lys og farver samt store drøn.*



*Også i skumringen fandt folk frem til skibet - selv om vi ikke havde lys på.*



*Knud fik en hyggelig passiar med den tidligere Venstre borgmester i Sønderborg A. P. Hansen.*