

## Vikingedage i Slesvig

2. – 4. juli 2004

Vikingedagene var i år delt i 2. Den ene stod Haithabu vikingemuseum og vikingegruppen Opin Skjold for, den anden er af mere kommerciel art og ligger i første weekend af august. Vi valgte at deltage i den første, og det blev en meget positiv oplevelse.

Arrangørerne sendte en fiskekutter fra Maadsholm til Augustenborg, og fredag morgen d. 2. juli kl. 07.00 stævnede Klaus og undertegnede ud for slæb med Sebbe. Vejret skiftede meget fra stille og sol til blæst, regn og hagl. Det var en meget god slæbebåd, der havde fuld kontrol over tingene – herligt. I Slien satte han farten helt ned og inviterede på grillmad på agterdækket, meget hyggeligt. Efter godt 7 timers slæb ankom vi til Slevig og blev overtaget af en gummibåd (med motor), der slæbte os gennem det meget lille hul under vejen ind til noret, hvor vi kastede anker ud for museet. Vi blev ombord og pillede lidt medbragte rejer og drak en kop rødvin. Vi blev senere sejlet ind, så vi kunne få telte slået op på pladsen, der lå 10 min. gang fra broen. Så gik vi tilbage og fik skibet lagt ind til flydebroen. Ottar (vrag 1 fra Roskilde) var ankommet og lå ude i Slien – den er alt for stor til at komme ind i noret. Ellers lå der en færøjolle / Ottermannferar og Bealikon – et vikingeskib på ca. 10 m samt en miniaturekopi (6.5 m) af Gokstadskibet. Efter et par gode mørke øl begav vi os op i teltene, for vi var efterhånden godt brugt.

Næste morgen var der morgenkaffe i fællesskab, og så begav vi os ned til skibet. Vejret var mildest talt håbløst, blæst og masser af regn, så der skete ikke det store, vi fordrev tiden med at fortælle gæsterne om skibet. Ved middagstid ankom den øvrige besætning, og ved 13 tiden tog vi den første sejltur med vores nye skipper (yachtskipper af 3. grad) Klaus. Der kom nogen gode pust, og vi havde en fin sejlad. Vi gik tilbage til broen, tog en pause og bandt det øverste reb da vinden i stødene var meget kraftig. Så tog vi endnu en sejlad. Sejladen var en del af en uformel regatta mellem skibene.



*Smukt så det ud da de "gamle" skibe lå i noret ud for museet i solnedgangen*



*Vi havde en del sejladser med begejstrede gæster*

Det gik fint, god fart og godt humør blandet med sol og regn – vi fik det hele.

## Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Da vi så ville slutte kom der en NDR (Nord Deutsche Rundfunk) mand og bad så mindeligt, om vi ikke kunne hejse sejlet og sejle en lille tur til.

Da stemningen var god, tog vi denne tur med og blev filmet fra alle ender og kanter. Da vi ankom til broen, var den gode NDR mand der igen og spurgte så mindeligt, om vi ikke kunne tage en rotur med et hold kostumerede vikinger – nåh ja skidt, så kom der 10 vilde mennesker ombord og fik lov til at ro forskibet med ankeret ude og den lange fortøjningsline, 3 – 4 gange frem og tilbage og så var alle glade.

Så gik det tilbage til pladsen, hvor der blev serveret dejlig skinke med Gemüse og sauerkraut (eller hvad det nu var), det smagte godt. Herefter gik vi over i vikingebyen, der lå lige ved siden af, her holdt mellem 3 og 400 vikinger til i en meget stor vikingeteltlandsby. Her var der fest og musik. Der blev spillet på mange forskellige instrumenter – fløjte, banjo, mandolin, gammeldagt sækkepibe, trommer og meget mere rundt om det store lejrbaal. Pludselig trak skyerne sammen, og så var det ellers med at komme i teltene – vi var nogen der nåede det inden vandet stod ned i stænger. Hele natten regnede det, og det var ikke stille regn, det væltede ned. Næste morgen var der vand overalt og smadder som på en anden Roskilde festival. Vi fik en gang fælles morgenmad i spiseteltet. Det var klaret op og teltene var midlertidig tørre, så vi skyndte os at få dem pakket sammen. Nede ved skibet var der igen ved at samle sig folk, da vi kom derned. Der var vagt på broen, der lukkede 20 personer ad gangen ud på broen for at se på skibene. Det var for ikke at få flydebroen til at synke. Vi gik ud til skibet lænsede og gjorde klart skib og kl. 11.00 roede vi ud. Vi havde taget en del ekstra besætning ombord, da vi ikke var så mange, og interessen var stor. For roning tog vi nu en runde. Klaus var igen skipper og fik luftet sit tysk med fynsk accent.



*Der var fuld musik vej lejrbalet om aftenen*



*Endnu et hold gæster på vej ud i noret*



*Et lille skib - vildt udrustet med dragehoved*

## Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Det er ikke så let, når man ikke bruger sproget til daglig, men det gik fortræffeligt. Der blev roet, og mærkværdigvis nok var folk vældig fornøjet, selv om de måtte slide i det. Pædagogisk nok forklarede Klaus den måbende hob, at hvis han råbte højt, var det slet ikke fordi han var gal, det var bare en kommunikationsform, han brugte en gang imellem. Vi tog en kort pause, og så tog vi en rotur mere. Arrangørerne syntes, det var helt i top at Sebbe var i aktivitet på noret, de kæmpede selv med folk, der havde lyst til at prøve en rotur på et rigtigt vikingskib, og mange gæster blev ret sure, når de fik at vide, at der var fuldt – gud hvor var vi populære. Så gik vi atter ind, og straks var en ny besætning klar. Vi protesterede lidt, for vi var ved at være sultne – fluks blev der hentet vikingebrød og røget fladfisk – utrolig lækkert. Så tog vi en tur mere, og da vi kom ind efter 3. tur, bad de os nok så mindeligt om at tage en tur mere, det accepterede vi som sidste tur, og så gav vi atter en flok glade mennesker en stor oplevelse. Så var der præmieuddeling fra konkurrencen dagen forinden. Præmien var et træanker med 10 liter øl, der skulle deles med de øvrige besætninger. Jan nævnte alle skibe på skift og udnævnte dem alle som vindere. Sebbe vandt fordi hun var størst, og fordi formanden bliver muggen, hvis han ikke vinder forkyndte Jan, og så blev han slået i ankeret, og den dejlige mørke Asgaard øl løb i glassene og snart efter i de tørre goner. Endnu et herligt tiltag. Så lod vi Sebbe drive ud foran museet, hvor vi droppede det store anker med kæde for at sikre os, at hun blev hvor hun skulle. Vi blev så hentet af gummibåden og sejlet hen til en lille bro. Klaus (en tysk Klaus) overtog vore redningsveste og andet pikpak, som de ville opbevare for os, så det var klar til sommertogtet. De ville også holde tilsyn med skibet og læse det efter behov.

Så gik det op til pladsen, hvor vi tog afsked med arrangørerne, der takkede os mange gange for vor deltagelse. De kunne informere om, at der havde været 20.000 betalende gæster, og da alle under 16 år var gratis, anslog de, at der havde været 45.000 gæster.

Sebbe har nu atter været ude og slå sit navn fast som repræsentant for skibslaget og Augustenborg.



*Det så smukt ud med flere skibe*



*Så slås der hul på et ølanker - man skal ikke tørste*

Badeforholdene havde ikke været optimale – der var vist kun en herrebruser, så det var vi sprunget over, og 3 dage hvor vi skiftevis var våde og blev bagt af solen gjorde, at vi lugtede som rigtige vikinger, der havde været på togt i et par måneder!

Steen Weile