

Pete Seeger i Augustenborg

Vi har jo længe ønsket, at Pete Seeger skulle komme og besøge os, og i november måned lykkedes det endelig.

Mandag den 16. november blev han hentet i København af Carl Otto, som var så smart at redde sig en parkeringsbøde ved samme lejlighed. Turen gik først til Roskilde hvor Pete besøgte vikingeskibsmuseet.

Tirsdag formiddag gik Pete og Jesper Christensen tur i parken.

Om eftermiddagen var han med Steen og Niels en tur rundt på Als, bl.a. i Nørreskoven, Fynshav børnehave og Notmark gamle kro (Steens hjem).

Pete var meget facineret af naturen i området og af hvor rent og pænt der var uanset hvor vi kom. Ud over Nørreskoven var vi på besøg i Fynshav børnehave hvor Pete så hvordan børnehaver fungerer i Danmark. Vi afsluttede på Notmark kro hvor Sylvie serverede friskbagte boller. Vores afgangske mynde satte sig pænt og tiggede ved Pete, men blev belært om at hunde ikke havde godt af at spise friske boller. Ved en rundgang i huset var vi en tur på loftet. Stuehuset var nytækket og der lå stadig nogle strå på gulvet. Pete samlede et strå op og spurgte om han måtte tage det med til USA, hvilket han selvfølgelig måtte - han var dybt imponeret af det håndværk der ligger i et stråtag. Aftensmaden blev indtaget på Færgeskroen, og resten af aftenen blev tilbragt hos Edith og Carl Otto. Det blev en lille sangaften sammen med nogle andre skibslagsmedlemmer, og der blev serveret vin (Carl Ottos hjemmebryg) og ost.

Onsdag eftermiddag besøgte Pete nausten sammen med Palle og Ekse og aftenen blev tilbragt i Carl Ottos sommerhus i Sebbelev.

Torsdag slappede Pete Seeger af, for at være frisk til om aftenen, hvor der var syng-sammen-aften for skibslagsmedlemmer og indbudte gæster på Slotshotellet.

Det blev en helt fantastisk aften med Pete samt Alex Campell. Pete sang og vi sang med på de kendte sange. Han digtede også nye vers om Sebbe hvor vi og vort gode skib blev rost.

Der blev overrakt gaver - Pete fik en Runox sweater, en planke fra vikingetiden (udskåret af Chresten Lassen) og et billede af Sebbe for fulde sejl. Der blev holdt taler og sunget og danset.

Alex trådte også til og fortalte nogle ikke helt sandfærdige historier samt sang. Det blev en uforglemmelig aften for alle.

Fredag den 20. november rejste Pete Seeger hjem.

Pete Seegers besøg var en stor oplevelse for os alle, men vigtigst af alt: han var glad for at være her.





Pete for fuld udblæsning



Pete får overrakt et billede af Sebbe Als

Alex Campell giver den gas



Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg



Pete sang og vi sang med



Alex Campell fortalte skrøner og sang

Der blev spillet sunget og danset



Pete Seeger besøgte skibslaget i november 1981