

Det Danske Spejderkorps korpsslejr Ny Hedeby

Der skulle være stor modtagelse af skibene i Aabenraa. Imme Aros gik på grund lige efter starten. Aros kom først fri, da Imme Gram med alle mand ved årerne blev spændt for som slæbebåd. Skipperen på Imme Gram, Svend Erik Ravn, var ikke nogen spejs. Han sprang ned på slæbetovet, da dette var stramt og derved slap Imme Aros grunden. Efter en times forsinkelse kunne skibene sejle i samlet eskadre ind til Aabenraa. Vi gik ind på Sønderstrand - sej-lede helt op på stranden, hvor der var i tusindvis at mennesker for at tage imod. Sebbes Als besætning var i vikingetøj. Carl Otto havde det ærefulde hverv at overrække et Dannebrog til borgmester Erik Jessen, som var chef for korpsslejren. Erik Jessen bød velkommen. Om aftenen blev der serveret kødfulde ben. Mandskaberne roede skibene til kulkajerne, hvor de skulle hejses op på blokvogne til den sidste transport til Hostrup Sø. Efter at have tømt skibet for løvsøre, blev det løftet op af den store kran. Skibet er, når det forlader vandet, noget skrøbeligt, så vi var lidt spændte på hvordan det ville gå. Der blev lagt et par lange bjælker langs med skibets bord for at fordele trykket og med to trosser rundt om skibet kunne det løftes. Og så fik vi kranføreren til at veje skibet: tre tons. De fire skibe blev sat i Hostrup Sø og klargjort - vi var klar til at "indtage" Ny Hedeby.

Den 25. juli var der officiel åbning af korpsslejren. De fire skibe sejlede over søen i formation og gjorde landgang i selve lejren. De næste tre dage var der rigeligt med tid til at øve sig i at sejle og ro på søen. Sebbe Als havde sit eget bulhus ved søbredden, her holdt man til.



Handelsbyen Ny Hedeby



Så er der samling på pladsen



Den store teltlejr

Skibslaget Sebbe Als, Augustenborg

Kong Frederik og Dronning Ingrid besøgte lejren. De fire skibe gav en fin opvisning. Herunder brækkede Sebbe Als ror, men et par vakse fyre lavede et nyt allerede til næste dag. Daværende Kronprinsesse Margrethe og HKH Prinsen var også på besøg. De viste megen interesse under opvisningen blæste det ret kraftigt, hvilket medførte et lille uheld med en stor positiv effekt: Da Sebbe Als sejlede ind i mod bådebroen, opdagede skipperen for sent at Imme Gram lå for anker ud for Imme Aros. Han lavede en hurtig kovending og ville gå uden om Imme Gram, men vinden var så stærk, at Sebbe Als blev presset ind mellem de to skibe. Der var kun få meter at sejle på og med fuld fart sejlede man mellem dem. Det så flot og rutineret ud - men var et uheld, som ingen tilskuere opdagede. Aftenerne blev tilbragt ombord på de fire skibe, som var bundet sammen. Det var dejlige dage og aftener i "Ny Hedeby".

Sebbe Als blev halet op på blokvognen igen nogle dage efter og transporteret til Augustenborg. Første tur - jomfrurejsen - var slut.



Sebbe sejler som eneste skib og imponerer kongen



Sebbe ror ind efter sejlads



Kong Frederik og dronning Ingrid



Der var bygget en lang række landnamshytter