

## Notmark 20, matrikel 2

Junkergården

Samlet af Jørgen Bromann

nuværende ejer Peter Petersen og hustru Edith født møller.

Junkergården i Notmark kan efter fortælling føres tilbage til omkring år 1100, da den var bolig for junkeren på Kropholm, som menes at have ligget mellem Notmark og Almsted, uden at man ved hvor den engang har ligget. Omkring 1960 gravede håndværkere en brønd til en septitank ved beboelseshuset i Notmark 40 ( artikel 52 ) på Degnebjerg, tilhørende frøken Christine Matthesen hvor der tidligere har været telefoncentral. Under arbejdet fandtes en del rede teglstens brokker, og i 1½ meters dybde stedte man på et plant gulv af røde munkesten - munketeglsten. Dette fund har givet formodning om, at junkeren på Kropholms gård har ligget her på Degnebjerg. Afdøde vejmand Anders Knudsen fra Hundeleve var med i arbejdet og har berettet derom.

Junkergården artikel 2 af Notmark ejerlav. Augustenborg distrikters Skyld - og panteprotokol folio 666 718 + 1010

Areal	1876 -	32	41	0 ha. = 350,69 Thaler Reinertrag ( skyldudbytte )			
	1911 -	31	45	32 ha. = 344,24	-	-	-
	1946 -	16	22	55 ha. = 163,08	-	-	-
	1965 -	15	90	91 ha. = 159'74	-	-	-

Af mænd på dette boel kan anføres

**1. Otto Jørgensen** nævnes 1605 ifølge Notmark kirkeregnskabsbog 1589 - 1741 blandt boelsmænd i byen Notmark og hvilke år de havde restancer i kirketiende, og må antages at have boet på dette boel. ( Christian Knudsen 10. side 72.)

**2. Daniel Jørgensen** nævnes 1624 i tiendefortegnelsen til Notmark kirke som boelsmand her. Det formodes, af han er en søn af boelsmand Daniel Jørgensen Kruckow som var boelsmand på Klinkbjerg fra 1605 - 1631. Denne var som bekendt en søn af præsten i Notmark Jørgen Krukow, også kaldet Gregers Krukow.

**3. Daniel Petersen** (*Christian Knudsen 12, 5 - 152*) nævnes 1633 i tiendefortegnelsen til Notmark kirke som boelsmand her. *Samme kilde.*

**4. Peter Danielsen** nævnes i tiendefortegnelsen til Notmark kirke år 1668 som boelsmand her i Notmark. *Samme kilde.*

Desuden findes han i Jordbogen over Rumohrsgaards len i fortegnelsen over ydelser og afgifter for beboerne i Notmark for året 1667.

Boelsmand Peter Danielsen skal yde: 28 skilling, i Årsafgift og 1 rdl, 24 skilling for Bedesvin. (en betaling istedet for levering af ager). Derudover skal Peter Danielsen yde 4 ørtig 11 skep byg, 5 ørtig 12 skep havre 1½ lam, 2½ gæs 3 høns og 1 buk.

*Kilde: Landsarkivet i Åbenrå, Acta C 4 - 178 - 180 - 181.*

**5. Asmus Moldt** nævnes som boelsmand her i Jordbogen over Rumohrsgårds len 1692 - 1693. Ved siden af de foran nævnte ydeler 1667 betaler Asmus Moldt 12 rdl. i Freigeld - for fritagelse for hoveri. Det formodes, at denne Asmus Moldt har haft boelet her i forpagtning, da han retteilig var boelsmand på Klinkbjerg.

*Kilde: som forannævnte.*

**6. Daniel Petersen** nævnes 1712 og 1733 i Jordbogen over Rumohrsgaards len som boelsmand i Notmark, (*samme kilde*) og er sandsynlig en søn af Nr. 4. Peter Danielsen. Notmark Kirkebog begynder år 1688 og nævnte Daniel Petersen er sikkert født før 1688.

En datter Kirsten blev født 1717 og døbt 2. pinsedag.

En søn Peter Danielsen født 1706, døbt 17. Trini, han blev eftermand.

En datter Anna Marie født 1712, døbt nr. 1.

Datteren Kirsten Daniels blev efter trolovelsen 14. 10. gift 22. 10. 1746 med Hans Christensen født 1719, søn af boelsmand Christen Jørgensen og hustru Maren Hansdatter på art. 8 af Hundsløv som boede på Lamagergård, som nu almindeligt kaldes Lille Skærtøft.

Forhenværende boelsmand Daniel Petersen døde 1759 i Katry, begrav. Oculi.

**7. Peter Danielsen** nævnes 1751 som boelsmand her i Notmark, i Jordbogen over Rumohrsgaards len. (*Samme kilde på Landsarkivet*).

Han var født 1706. døbt 17. Trini, søn af formanden Daniel Petersen. Desværre nævnes hans hustru ikke ved navn. De er blevet gift før 1743 i den periode mellem år 1729 - 43 hvor ingen kirkebogsoptegnelser er opbevarede. De havde en stor børneflokk 8 børn. Ved en sørgelig sygdoms epedemi døde familien ud i årene 1766 - 67.

Deres børn

a. Daniel Petersen	født før 1743	han døde 1761, begr. nr. 3.
b. Synned Petersdatter	født 1743, nr. 6.	hun døde 1767 nr. 28.
c. Marie	født 1745, 9. 11.	hun døde 1767 nr. 25.
d. Peder Petersen	født 1747, 15 Trini	han døde 1767 nr. 30.
e. Triniche Petersdatter	født 1749 nr. 9.	hun døde 1767 nr. 26.
f. Margrethe Petersdatter	født 1751 nr. 8.	hun døde 1753 nr. 17.
g. Margrethe Petersdatter	født 1753 nr. 36.	hun døde 1766 30. 4.

Peter Danielsens hustru døde 1767 begravet nr. 29. Peter Danielsen døde 1768, begravet nr. 1. Hermed var hele familien uddød af en alvorlig og smittende sygdom, måske typhus eller kopper. Kirkebogen giver ingen nærmere oplysninger. En slægtning Christian Danielsen får boelet overdraget, men da han er født før 1743 kan hans forældre ikke nævnes. Flere familier Danielsen i sognet får børn kort efter 1743, til eksempel Hans Danielsen Almsted, Jørgen Danielsen Helleved, Jørgen Danielsen i Skoven - Notmarkskov.

**8. Christian Danielsen** født ca. 1740 i perioden (1729 - 1743) da der ingen kirkebog for Notmark sognekald er bevaret.

Christian Danielsen, der har været en slægting af familien har så overtaget boelet efter formanden Peter Danielsen, som døde 1768. Han må være bleven gift udensogns. Deres børn fødtes:

- a. Triniche døbt 26. 2. 1769
- b. Peter døbt 8. 7. 1770 , døde 4. 12. 1774.
- c. Margrethe døbt 8. 11. 1772, død omkring 23. 4. 1778.
- d. Maria døbt 13. 2. 1775, hun blev 25. 5. 1824 gift med Christen Hansen 52 år, inderste og sømand i Elstrup, Maria er 49 år og er spinde pige i Almsted.

Samme år døde Christian Danielsens hustru, begravet nr. 3, formodentlig efter barnefødslen.

Enkemanden blev 22. 9 1775 gift med Maria Peters, født 1750 den 8. 11. datter af Hans Petersen i Hundslev, Deres børn:

- e. Synet døbt 6. 10. 1776, død ca. 12 uger gammel.
- f. Kirsten døbt 21. 12. 1777, død 16 uger gammel.
- g. Hans døbt 9. 5. 1779, han overtager fødeboelet den 22. 2. 1808.
- h. Cathrine døbt 4. 4. 1781, hun døde 16. 5. 1783.
- i. Tvillingerne Christen døbt 14 7. 1782. han blev 3.11. 1810 viet i Notmark kirke til Margrethe Jørgens født 1759, døbt nr. 9. datter af afdøde inderste Jørgen Christensen i Notmark. Forlovere var Hans Christensen Danielsen og Claus 119j i Hund elev. Den 4.2. 1811 overtager de inderstedet, som er Margrethe Jørgensens fødested, nabo-sted til Junkergården, adresse: Notmark 24.
- k. Tvillingbroder Peter døbt 14. 7. 1782. hen blev 24. 5. 1823 viet i og Notmark kirke, ungarl, sømand og præsteinderste, Christine Charlotte Jensen tjenestepige, 22 år. Peter Danielsen døde 1. 10. 1825 som aftægtsinderste i Frederiksgaard. Enken gifter sig i 1826 med tjenestekarl Jørgen Eriksen fra Almsted.
- l. Daniel døbt 29. 3. 1786, han døde den 22. 8. 1787
- m. Catharina døbt 26. 10. 1788.
- n. Daniel født 8. 9. 1791, døbt 11. 9.

Den 9. 11. 1821 bliver kådner i Almsted, 31 år, Daniel Christensen Danielsen gift med Dorothea Sophie Jacobsen, datter af Jacob Christensen og hustru Margrethe Bokmosdam, forlovere var Christen Danielsen og Jacob Christensen.

Anmærkning a.

Trinike døbt 26. 2.1769 blev 16. 6. 1798 gift med boels og enkemand Claus Høj i Hundslev.

Deres børn :

Peter født 13.1. 1799

Maria Kirstina født 12. 1. 1800, som blev gift med skovfoged Hans Dreier på Østerholm og Anna Cathrina født 7. 5. 1803.

**8. Christian Danielsen** født ca. 1740, i perioden ( 1729 — 1743 ) da der ingen kirkebog for Notmark sognekald er bevaret. (Han var en søn af formanden på boelet Peter Danielsen søm døde 1768. Det er fejl .

Christian Danielsen har overtaget boelet og er bleven gift udensogns.

Deres børn fødtes:

- a. Trinike eller Fredrike født 1769, døbt søndag Oculi, Notmark
- b. Peter født 1770 i Notmark, døbt nr. 34 dette år. Døde 4. 12. 1774.
- c. Margrethe født 1772 i Notmark, døbt nr. 22 døde 23. 4 1778.  
År 1774 døde Christian Danielsens barn, begravet nr. 15.
- d. Marie født 1775 , døbt nr. 3.

Samme år døde hans hustru begravet nr. 3. formodentlig efter banefødslen.

Christian Danielsen, enkemand blev 22. 9. 1775 gift med Maria Peters. født 1750, døbt søndag 24. Trini, datter af Hans Petersen, Hundslev.

Deres børn:

- e, Synnet født 1776 døbt nr. 35. 6.10, døde 12 uger gammel
- f. Kirsten født 1777 døbt nr. 27. 21.12, døde 16 uger gammel
- g. Hans Christian født 1779 , døbt nr. 14, 9. 5. overtager boelet 22. 2. 1808.

Christian Danielsens hustru Maria døde 1791, begravet 12. Trini, 41 år. født 1750.

Enkemand Christian Danielsen blev antagelig i Asserballe gift med Martha datter af Johann Christensen Kaad i Asserballeskov. Men året efter 1792 døde boelsmand Christian Danielsen i Notmark den 26. 12. 1792. 52 år gl. Hans enke Martha bliver gift med Jørgen Hansen Møller efter at hun 1793 har skiftet med børnene. Ifølge Augustenborg herreds skyld- og panteprotokol folio 718, overtager han boelt 3. 8. 1793 som sættemand.

**9. Jørgen Hansen Møller** blev som nævnt sættemand på boelet og boelsmændene Peter Thomsen art. 18 og Jørgen Clausen art. 12 af Hundslev var Kautionister for ham.

Deres børn fødte i Notmark:

- a. Cathrine Marie født 6. 4. 1794, hun døde 2. 6. 1795. 1 år.
- b. Hans Jørgensen Møller født 27. 12. 1795, døbt Nytårsdag 1796.
- e. Cathrine Marie Jørgensen Møller født 22. 11. 1797.
- d. Johann Jørgensen Møller født 13. 11. 1800.

Sættemand Jørgen Hansen Møller var formodentlig en søn af Hans Møller på østerholmsmølle i Egen sogn.

## 8. Christian Daniellen

Den 11. 9.1791, tre dage efter barnet Daniels fødsel døde moderen, Christian Danielsens anden hustru Maria, 41 år. Enkemand Christian Daniels en blev 1792, antagelig i Asserballe gift med Martha, datter af Johan Christensen Kaad i Asserballeskov. Kort efter den 25. 12. 1792 døde Christian Danielsen, 52 år gl. Hans enke Martha bliver gift med Jørgen Hansen Møller, efter at hun 1793 har skiftet med børnene.

## 9. Jørgen Hansen Møller

Ifølge Augustenborg herreds skyld- og panteprotokol folio 718 overtager han 3. 8. 1793 boelet som sættemand, og boelsmændene Peter Thomsen på art. 18 og boelsmand Jørgen Clausen på art. 12 begge i Hundslev var kautionister for ham.

Deres børn:

- a. Cathrine Marie født 6. 4. 1794, hun døde 23. 6. 1795, 1 år.
- b. Hans Jørgensen Møller født 27. 12. 1795, døbt Nytårsdag 1796.
- c. Cathrine Marie Jørgensen Møller født 22. 11. 1797.
- e. Jonan Jørgensen Møller født 13. 11. 1800.

## 9. Jørgen Hansen Møller

**Folketælling i Notmark 1803**

1. Jørgen Hansen Møller husfader 47 år Boelsmand
2. Martha Johannsen, hans kone 43 år begge i første ægteskab.
3. Hans Jørgensen Møller 8 år deres søn
4. Catharina Maria Jørgensen Møller 6 år deres datter
5. Johann Jørgensen Møller 3 år deres søn
6. Johann Petersen Kaad, hustruens fader 83 år får sin underholdning af boelsmanden
7. Jens Christiansen Vogt, nationalsoldat 23 år tjenestefolk.
8. Peter Hansen 20 år tjenestefolk.
9. Daniel Christensen 12 år tjenestefolk.
10. Anna Christina Jørgens 25 år tjenestepige.

År 1801 den 2. 5. overtager Jørgen Hansen Møller sin kone Marthas fødested i Asserballeskov.

**10. Hans Christian Danielsen** født 1779 døbt nr. 14. søn af boelsmand

nr. 8. Christian Danielsen og hustru Maria Peters.

Han overtog fødeboelet 22. 2. 1808 efter sin stedfader. Han blev 24. 10. 1806 gift med Kirsten Johannsen født 1788 døbt nr. 2. datter af boelsmand Jonann Jørgensen på Klingbjerg art. 4 af Notmark og hustru Kirsten Peters.

Deres børn:

- a. Anne Kirstine Hansen 11. 2. 1809, hun blev 21. 10. 1836 gift med Peter Hansen, ungkarl og boelsarving, født 6. 11. 1812, søn af boelsmand Hans Hansen Christensen og hustru Ingeborg, født Thomsen, på art. 15 i Hundslev, nuværende ejer Jacob Peter Thomsen.
- b. Marie Hansen født 22. 4. 1807, blev 8. 3. 1834 gift med Christian Jacobsen Møller 28 år født 14.11. 1805, søn af boelsmand Jacob Hansen Møller og hustru Margrethe Bøtzau, Naskærsgård.
- c. Christian Hansen Danielsen, født 26. 5. 1814, overtog fødestedet 1840.
- d. Mette Cathrine Hansen født 12. 5. 1817, blev 11. 11. 1842 gift med boelsmand Jørgen Domenicus Elnef født 27. 2. 1821 søn af boelsmand Domenicus Jørgensen Elnef på art. 4. i Hundslev
- e Jørgen Hansen Danielsen, født 25. 10. 1815,

(Se følgende side og vedlacte bilag vedr. Kegnæs færgegaard)

**10. Hans Christian Danielsen**

Sønneren Jørgen Hansen Danielsen blev 3. juli 1853 gift i Kegnæs med Maria Cathrina Møller, født 18. 4. 1821, datter af Peter Petersen og hustru Anna Cathrine i Sønderby, Kegnæs. Hun var enke efter Jens Peter Møller Ny Kronborg. Hun købte 18. 1. 1853 parcelstedet med færges og Kroretigheder på Kegnæs af enke Karen Johannsen, enke efter færgemand Henrik Johansen. Ved ægteskab med Cathrine Marie Møller overtog J. H. Danielsen Kegnæs Færgegaard.

Boelsmand Hans Christian Danielsen døde 24. 10. 1817, i Notmark, 38½ år.

Boelsmand Hans Hansen Christensen på boel 8 i Hundslev, Lagergård, sener kaldet Lille Skæretoft, blev sammen med to andre formydere for den afdødes børn.

Enken Kirsten Danielsen, født Johannsen 1788, døbt nr. 2. blev 3. 4. 1818 gift med Peter Jørgensen Smidemand, født 1788 i Stolbro søn af boelsmand Jørgen Hansen Smidemand og hustru Marie, datter af Clausen i Stolbro. De var gift 1781, og havde gården 1781 - 1811, i de år da den blev flyttet fra Stolbro til Stolbrolykke.

11. Peter Jørgensen Smidemand som overfor omtalt, blev sættemad for boelet 1818 - 1859.

Deres børn:

- a. Hans Peter Smidemand født 7. 8. 1821, døde 18. 6. 1849, 27½ år i Notmark
- b. Marie Christine Petersen Smidemand, født 3. 8. 1819. Hun blev 18. 11. 184? gift med Peter Andresen født 16. 1. 1818, søn af boelsmand Peter Petersen Andresen art. 1. i Notmark og hustru Marie Cathrine Jørgensen, hvilket boel de unge overtog.
- c. Kirsten Petersen Smidemand født 27. 4. 1823.
- d. Peter Petersen Smidemand født 1829, 4. 11.

#### Folketælling i Notmark 1845.

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Peter Smidemand husfader  | 57 år født i Egen sogn.    |
| 2. Kirsten Johannsen kone    | 58 år født i Notmark sogn  |
| 3. Kirsten Smidemand, datter | 22 år født i Notmark sogn. |
| 4. Peter Smidemand, søn      | 16 år født i Notmark sogn. |

Aftægtsmand Peter Jørgensen Smedemand døde 10. 1. 1873 i Notmark 85 år. Hans enke Kirsten Smidemand, født Johannsen døde 16. 6. 1881 i Notmark 93 år. Hun var datter af boelsmand Johan Jørgensen på Klingbjerg, var døbt 6. 1. 1788, og efterlader børn som er over 70 år.

**12. Christian Hansen Danielsen** overtog fødeboelet 1840. Han var født 26. 5. 1814, søn af boelsmand nr. 10. Hans Christian Danielsen og hustru (Cathrine Jensen Grau) Kirsten, født Johannsen. Han blev 18. 10. 1839 i Notmark gift med Cathrine Jensen Grau, født 8. 8. 1815, datter af boelsmand Jens Andresen Møller og hustru Anna Cathrine Eriksen Grau i Graugaard i Almsted. Christian Hansen Danielsen sad for boelet fra 1840 til 1865. Han døde 23. 10. 1865 og hans enke sad for boelet til 1879. Hun døde 30. 10. 1889 i Asserballe hos datteren Anne Kirstine som var gift med boelsmand Jacob From i Asserballe.

De have en stor borneflok, et dusin:

1. Kirsten født 15. 12. 1839
2. Hans 14. 6. 1841, han diode 17.12. 1850 , 9 Ar.
3. Anna Cathrine 21. 9. 1842, hun diode 17.10. 1843 9 1 Ar
4. Anna Cathrine 13.11. 1843
5. Jens Danielsen 25. 7, 1845, han diode 12. 4. 1846 1 arr.
6. Marie 9. 2. 1847, hun blev 16. 11. 1872 gift med Jurgen Hansen Eriksen ungarl i Almstedskov 26 Ar, søn of boelsmand Peter Hansen Eriksen, Hagelbjergmosegard. De unge rejste til Vamdrup sogn, hvor de købte en ejendom.
7. Kirsten 1. 11. 1848
8. Christian 4. 9. 1850
9. Kirstine Cathrine 3. 7. 1852
10. Hans 22. 3. 1854.
11. Jens Danielsen 10. 1. 1856, han fik gården overdraget.
12. Anne Kirstine 5. 12. 1858, hun blev gift med gårdejer Jacob Fromm i Asserballe.

**13. Hans Danielsen** overtog sin fødegård 1879, Han var født 10. 1. 1856 søn af formanden. Han blev 1. 12. 1882 i Notmark gift med Marie Dorothea Sørensen, født 12. 12. 1852 i Sottrup, datter af inderste Christian Sørensen og hustru Dorothea, født Meyer i Sottrup.

Deres børn, fødte i Notmark:

a. Catharina Danielsen født 3. 2. 1883.

b. Christian Danielsen 26. 11. 1884.

e. Hans Danielsen 26. 2. 1886. Deres fader solgte gården 1887 til Jørgen Nissen Terp og rejste med familie til Danmark og blev bosat ved Fredericia. De to sønner var hjemme i Notmark til afstemningen 10. 2. 1920 og boede hos familien Terp på deres gamle fødegård.

Christian Danielsen født 1884 var dengang ostegrosserer.

**14. Jørgen Nissen Terp** købte gården 1887. Han var født 23. 2. 1861 på familien Terps fødegård i Hinnerup, Hellevad sogn, søn af boelsmand Hans Nissen Terp og hustru Marie født Petersen.

Af en gammel huspostil som opbevarede på Scheldesgaard i Vellerup, kunde det ses at slægten Terp i Hinnerup havde Jørgen Nissen Terps fødegaard helt tilbage til omkring år 1500. Alt i huspostilen var skrevet med sirlig skrift. Der bare berettes om fødsler og dødsfald til meget langt tilbage i tiden. Når der var født en søn eller datter stod der skrevet, at vores liden søn eller datter er født til denne syndige verden. Gud give ham lykke og salighed.

Bogen er desværre brændt sammen med Scheldesgaard 1937. Ejere af gården i Hinnerup skiftedes til at hedde Hans Nissen og Nis Hansen. Navnet Terp er først i 1771 blevet slægtsnavn, idet der da kom en forordning om indførelse af faste slægtsnavne. Den daværende ejer af gården fik da navnet Terp. 1930 blev fødegården delt mellem min farbror Chresten Terps to sønner Hans og Lydik.

Lydik fik stamgården og solgte den efter 12 -13 års forløb. Gården er således ikke længere i slægtens eje. Meddelt af Hans Nissen Terp, Notmark født 27. 7.1899.

Jørgen Nissen Terp blev uddannet ved landbruget og tjente på samme gård i Snogbæk, som hans tilkommende hustru var mejerske på. År 1887 købte han gården i Notmark og drev den gennem en lang årrække med stor dygtighed til han i 1930 afstod den til sønnerne Hans og Knud. Han var en nationalbevist mand, som med interesse, trofast vogtede de forskellige hverv, som blev ham betroet. Han var således med til at oprette Danebod Højskole og sad i flere år i bestyrelsen for skolen. Ligeledes var han med til at oprette Sønderborg Andelssvineslagteri. I 49 år var han bestyrelsesmedlem af Ketting sparekasse og var i årene før genforeningen kirkeældste i sognet, og derefter medlem af menighedsrådet. Som anerkendelse for sit virke blev Jørgen Nissen Terp dekoreret med Dannebrogmændenes hæderstegn.

14. Jørgen Nissen Terp var født 23. 2. 1861 i Hinnerup, Hellevad sogn, søn af gårdejer Hans Nissen Terp og hustru Marie født Petersen.

## Familien Danielsen på Kegnæs Færge

**1. Led. Jørgen Hansen Danielsen**, født 25. 10. 1815 på Junkergården i Notmark, son af boelsmand Hans Christensen Danielsen og hustru Maria Peters. Han blev 3. 7. 1853 i Notmark gift med Maria Cathrine Møller, født Petersen, født 18. 4. 1821 i Sønderby, datter af Peter Petersen Smed og hustru Anne Cathrine Bladt, Sønderby.

Ejeren af Kegnæs Færgested Karen Johannsen sælger 18. 1. 1853 sit parcelsted på Kegnæs, med tilhørende Færge - og krorettigheder til nævnte enke Marie Cathrine Møller, født Petersen. Ved hendes ægteskab den 3. 7. 1853 med Jurgen Hansen Danielsen, bliver han ejer af færgestedet.

**2. Led. Hans Hansen Danielsen** født 7. 7. 1858, søn af formanden, blev 4. 10. 1883 i Kegnæs kirke gift med Anne Marie Paulsen født 20. 6. 1864 i Torsthoved, datter af parcelist Jørgen Paulsen og hustru Anne Marie, født Kock i Torsthoved.

**3. Led. Hans Hansen Danielsen** født 28. 10. 1902 Kegnæs Færgested. Gift 7. 2. 1931 i Sønderborg med Margrethe Marie Hansen, født 21. 12. 1909, datter af gdr. Christian Hansen Fogd, Surlykke. De havde først en gård i Dybbøl Østen, senere en grønthandel i København, og fra 1936 til 1954, et nusmandssted i Mommark, boede herefter Møllegade 2 i Skovby. Her døde Margrethe Danielsen 24. 10. 1975.

**4. Led. Datteren Tove Margrethe Danielsen**, født 23. 12. 1933 i Dybbøl Østen. Blev 22. 5. 1957 gift med Ole Henning Jensen, fra Fredericia, født 3. 2. 1933, nu metodetekniker på Danfoes, hustruen Tove Margrethe kontor assistent, sammesteds. Bopæl Kløvermarken 3. Nordborg.