

## Notmark 18, matrikel 6 + 44 + 48

Tidligere kådnersted i Notmark.

*Samlet af Jørgen Bromann*

Husmandssted **tilhørende Thorvald Pedersen og hustru Johanne.**

Augustenborg herreds skyld - og panteprotokol folio 1376

Areal 1876: - 1 79 76 ha. 17,14 tahler Reinertrag = Nettoudbytte.

Af mænd på dette kådnersted kan anføres

**1. Jacob Danielsen**, findes 1633 og 1668 på dette kådnersted. Han var en sønnesøn af præsten Jørgen Crukow i Notmark (fra 1550 - sin død 30 maj 1606). Dennes ældste søn Daniel Crukow var gårdejer i Notmark på gården Klinkbjerg bjerg, senere kaldet Klinkbjerg og nævnes her fra 1603 til 1631. Fra 1615 som kirkevæрге. Han havde 6 sønner Peter, Jacob, Jørgen, Hans, Daniel og Claus, endvidere en datter Kirsten der alle boede i Notmark sogn.

Peter som gårdejer på art. 2, Junkergården som førte navnet Peter Danielsen ind på dette boel. Peter var kådner på stedet her. Søsteren Kirsten var gift Domi pos, 1. Epiph. 1890 med Christen Christensen Skolemester i Helled.

(Kilde: Efter Maibøslægten på Als).

Jacob Danielsen årsgift til herremanden på Rumohrsgård er 1667 årlig 12 skl. 3 skep byg og 5 skep haver.

**2. Jens Voigt** findes som eftermand på dette kådeted i henhold til jordbogen over Rumohrsgårds len år 1692 og yder samme afgift til herremanden formanden Jacob Danielsen.

3. Hans Voigts enke, yder 1717 i årsgift 12 skl., i tjenestepenge 3 rdl. og i skyldkorn 3 skep byg og 4 skep havre.

**4. Peter Simonsen** nævnes 1733 som efterfølger på dette kådnersted og yder samme afgift.

**5. Jørgen Jøregensen** nævnes 1751 som kådner og må antagelig bo på dette sted. Jørgen Jørgensen blev 3. 11. 1758 gift med Anna Dorothea Jørgens af Hundslev. Det er måske hans andet ægteskab. Jørgen Jørgensen viet 5. 7. 1754 med Mette Peters af Helled.

**6. Jacob Petersen Lang**, født 1757, formodentlig i Kettingskov.

Han blev 3. 11. 1786 gift med Maren Povlsdatter født 1752 døbt Domi 19. Trini datter af Povl Roed i skoven, på art. ?

Jacob Petersen Lang døde 7. 4. 1817, 60 år, i Notmark.

Deres børn :

- a. Peter Jacobsen Lang, født 1788, døbt Domi
- b. Povl Jacobsen Lang, født 1793. døbt 3. 11. 1793. Ungkarl og træskomager.  
Povl Jacobsen Lang blev 3. 6. 1829 gift med Mette Maria 29 år datter af skomager Christian Nicolaisen Cornet og hustru Mette Marie, Erik Pedersdatter på art. i Hundslef.
- c. Marie Jacobsen Lang født 4. 1. døbt 8. 1. 1796.
- d. Povl Jacobsen Lang købte 1823 art. 13 i Notmark .( M. Madsen)

**Folketælling 1803. i Notmark, 11 familie.**

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Jacob Petersen Lang, husfader   | 43 år kådner med land og daglejer. |
| 2. Maren Pauls hans kone           | 51 år begge i første ægteskab.     |
| 3. Peter Jacobsen Lang deres børn, | 15 år                              |
| 4. Paul Jacobsen Lang,             | 10 år                              |
| 5. Maria Jacobsen Lang,            | 7 år.                              |

**7. Peter Jacobsen Lang**, født 1788 overtog 24. 5. 1819 fødestedet.

Han blev 6. 11. 1817 gift med Anna Margrethe Hansen 34 år, født 1783 døbt Domi poste Nr. 27. datter af inderste Hans Nissen Petersen i Hundsløv, art. Peter Jacobsen Lang er kådner og sømand.

Deres børn:

- a. Jacob Petersen Lang    født 17. 5. 1820
- b. Margrethe Marie        født 30. 9. 1822.

Hustruen Anne Margrethe Lang født Hansen døde.

Enkemand Peter Jacobsen Lang skifter 6. 5. 1833 med sønnen Jacob Petersen Lang som skal have en kiste, en komplet seng og en kobberkedel.

Enkemand Peter Jacobsen Lang gifter sig 14. 9. 1833 med Marie Christine Roed, tjenestepige, født 11.10. 1806, datter af indeste Jens Hansen Roede og Anna Margrethe Christens i Notmark

art. 9. I dette ægteskab var der Børn:

- a. Anne Margrethe        født 28. 10. 1834
- b. Mette Marie            født 24. 8. 1839
- c. Jens Peter Lang        født 1. 10. 1842
- d. Peter Petersen Lang    født 6. 9. 1847
- e. Kirsten Lang            født 6. 6. 1851
- f. Margrethe Marie lang    født 7. 12. 1855, var deres plejedatter. Hun var datter af  
indsidder Jacob Paulsen Lang og hustru Christine Marie.

#### Folketælling i Notmark 1845.

- 1. Peter Jacobsen Lang,    57 år kådner og graver.
- 2. Marie Christine Roed,    39 år kone
- 3. Jacob Petersen Lang,    25 år sømand, ugift
- 4. Anne Margrethe Lang,    11 år
- 5. Mette Marie Lang,        6 år
- 6. Jens Lang,                3 år
- 7. Mette Nymand aftægtskone 74 år, hun er stedmoder til hustruen Marie Christine Roed.

Hun var gift 5. 12. 1807 med hendes fader, præsteinderste Jerne Hansen Roed på art. 9 Notmark.

**8. Jacob Petersen lang** overtog fødestedet 16. 10. 1857.

Til hans fader Peter Jacobsen Lang og dennes anden hustru Marie Christine, født Roed skal han yde aftægt og betale 320 rdl.

Han blev gift med Kirstine, født Clausen, født 1828 i Nordborg, datter af ?

Børn:

- a. Jes Petersen Lang        født 1854 Nordborg ?
- b. Peter Jacobsen Lang    født 28. 8. 1859 i Notmark
- c. Hans Christian Lang     født 7. 9. 1861 i Notmark

#### Folketælling i Notmark 1860

- 1. Jacob Petersen Lang    40 år, født i Notmark        kådner skibsfører
- 2. Kirstine født Clausen    32 år, født i Norborg        kone
- 3. Jes Petersen Lang        6 år, født i Nordborg        søn
- 4. Peter Jacobsen Lang     1 år, født i Notmark        søn
- 5. Marie Kirstine Lang, født Roede 54 år enke aftægtskone. Hun er mandens stedmoder.
- 6. Peter Lang                13 år, hendes barn
- 7. Kirsten Lang             9 år, hendes barn

Marie Kirstine Lang, født Roede døde 21. 3. 1883 i Notmark.

**9. Hans Bleshøj** købte kådnerstedet 15. 5. 1865 for 1875 mk. Hans Bleshøj var født 5. 2. 1824 i Egen, søn af Peter Cajus Andreas Bleshøj og hustru Ida Marie, født Jensen. Han blev 18. 5. 1865 i Notmark gift med Anna født Jessen, født 12. 11. 1829 i Elstrup, datter af inste Thorvald Jessen og hustru Dorthea Marie Sundbo, født 1786 Nyled, datter af kådner Hans Sundbo og hustru Karen i Nyled. Ved vielsen den 18. 5. 1865 kaldtes Anna Jessen, vævepige Anna Thorvaldsen, deres forlovere var Jens Bleshøj i Egen og Jørgen Hansen Jæger Østerholm.

Kådnerstedet var den gang 1 79 76 ha. Hans Bleshøj nedsatte sig her som urmager.

Hans Bleshøj døde 4. 5. 1872 i Notmark, 48 år.

Hans enke Anna døde 11. 1. 1881 i Notmark, 52 år.

Deres børn:

- a. Peter Bleshøj født 22.10. 1865 i Notmark. blev eftermand.

**10. Peter Bleshøj** overtog fødestedet 1886. Årene efter hans moders død 1881 var Christen Hansen Grau fra Notmarkekov forpagter af kådnerstedet. Peter Bleshøj blev 28. 10. 1887 gift med Cathrine Marie Jacobsen Møller, født 15. 1. 1866 i Miang datter af rademager Jørgen Jacobsen Møller og hustru Anne Marie født Andersen, bosat i Asserballe. Ved datteren Cathrine Maries fødsel var forældrene econom ved fattighuset i Miang.

Peter Bleshøj var urmager ligesom hans fader. Gennem faderens søster Ida som boede i Nordborg havde Peter Bleshøj fået en hel del kunder i Nordborg, som foranledigede ham til at flytte sin urmagerforretning.

Han solgte kådnerstedet i Notmark 1909 til skomager Hans Hansen og flyttede forretningen til Nordborg. Peter Bleshøj og hustru Cathrine Maries børn:

- a. Anne Marie født 4. 4. 1888 i Notmark, blev 11. 9. 1900 gift med maler Richard Friedrich Heide, født 22. 2. 1881 i Langholz ved Eckernførde, søn af maler Friderich Christian Heide og hustru Marie Christine født Frøhlich i Klein Waabs. De bosatte sig i Sønderborg. De lærte hinanden at kende medens han året forinden var beskæftiget ved restaureringen af Notmark kirkes indre.
- b. Hans Bleshøj født 6. 4. 1891 i Notmark. Han uddannede sig i familiens håndværk. Efter nogle år på "valsen" blev han 14. 6. 1916 gift med Cecilie Jespersen, født 23. 11. 1895 i Tandslet.

De overtog 1915 forretning i Nordborg, da hans fader år ? var flyttet til Sønderborg og havde startet en forretning i Brogade. År 1933 flyttede de til Sønderborg for at overtage faderens forretning i Brogade, hvorfra de fire år senere flyttede til St. Rådhusgade hvor de oparbejdede en meget anseelig urmager forretning.

De havde tre sønner:

1. Peter Bleshøj født 25. 4. 1917 i Nordborg, urmager i Nordbog, gift med Anna H. Langendorf.
  2. Jens Jespersen Bleshøj født 30. 10. 1920 i Nordborg, urmager i Svendborg, gift med Elvelyn Hemmerdam.
  3. Niels Bleshøj, født 8. 3. 1928 i Nordborg, overtog faderens forretning i Store Rådhusgade i Sønderborg. Han var urmager og optiker. Han flyttede senere til Perlegade hvor han indrettede en speciel optiker forretning. gift med Anna Diedrichsen.
- c. Jørgen Peter Christian Bleshøj født 9. 3. 1900 i Notmark. Han blev urmager i Gråsten. Blev 15. 10. 1924 gift med Petra Jessen fra Jels.

Familien Bleshøj, som startede som urmager på kådnerstedet art.6 i Notmark har udviklet sig til anseelige urmager og optiker virksom der trives glimrende. Efter 1945, da sønnen Niels Bleshøj blev deltager i faderens forretning i Store Rådhusgade købte forældrene beboelseshus i Ahlmannsgade 33, hvor de i mange år nød en god otiumstid.

Ved urmager Hane Bleshøjs 80 års fødselsdag skrev Jydske Tidende:

Urmager Hans Bleshøj, Ahlmannevej 33 i Sønderborg fylder på tredag 80 år og har i den anledning besluttet at trække sig tilbage fra den daglige drift af det kendte firma i St. Rådhusgade, der er i gode hænder hos sønnen Niels Bleshøj. Han vil dog ikke helt slippe gerningen, men fortsætte som medhjælper i firmaet, vel nok med egen arbejdstid. Han stammer iøvrigt fra Notmark og startede 1915 forretning i Nordborg. Flyttede 1933 til Sønderborg for at videreføre faderens gamle forretning der den gang lå i Brogade, hvorfra han flyttede fire år senere til St. Rådhusgade.

Hans Bleshøj har i en årrække været formand for Sønderborg amts urmager laug og et meget aktivt medlem af den danske borgerforening. Han har altid været stærkt nationalt indstillet. Hans helbred er tip - top, bortset måske fra hørelsen og lidt gangbesvær som han klarer som habil bilist.

Se afhandlingen om: Familienavnet Bleshøjs oprindelse.

**11. Hans Hansen** købte kådnerstedet 1909 af urmager Peter Bleshøj.

Hans Hansen var skomager og solgte stedet året efter til Christen Jørgensen Ingemann.

**12. Christen Jørgensen Ingemann**, købte det tidligere kådnersted 1910. Marken var omkring århundredeskiftet solgt fra og tillagt. Christian Jørgensen Ingemann var født i Asserballeskov, søn af kådner Hans Jørgensen Ingemann, født 1849 i Asserballeskov og døde 28. 8. 1923 i Notmark. Han var gift med Ellen født Fogt. Christen Jørgensen Ingemann var gift med Kathrine Marie født Lassen,

Børn født i Notmark:

1. Hane       født 26. 12. 1910
2. Henrik     født 16. 9. 1913, døde 9. 2. 1917 Notmark
3. Marie      født 25. 2. 1920
4. Elli       født 25. 3. 1922.