

Fint besøg på Notmark kro

17. november 1981
Af Steen Weile

Den verdenskendte og folkekære amerikanske folkesanger Pete Seeger besøgte Notmark kro.

Under vikingeskibet Sebbe Als's besøg i New York 1976, i anledning af USA's 200 års jubilæum, var vi sammen med den verdenskendte folkesanger Pete Seeger. I 1981 kom han til Danmark og hans eneste mål med turen var at besøge skibslaget Sebbe Als og en aften gav han koncert, kun for skibslagets medlemmer, på Slotshotellet i Augustenborg. Pete Seeger var ud over folkesanger også en indædt forkæmper mod forurening. Hans mest kendte sang er "We shall overcome" er oprindeligt en gospel sang.

En rundtur på Als

Jeg havde en dag sammen med Pete Seeger under hans besøg, hvor vi kørte rundt på Als og endte i Notmark kro. Her serverede Sylvie hjemmebagte boller.

Vi havde på det tidspunkt en Afgansk mynde (Jasmin) der var en slem tigger når der var mad på bordet. Da vi skulle have kaffe satte hun sig og kiggede med bedende øjne på Pete.

Han prøvede på bedste vis på amerikansk at forklare hunden at "Friskbagte boller er ikke sundt for en hund". Hunden forstod det åbenbart ikke for hun fortsatte sit tiggeri.

Pete var rundt og se huset både udvendig og indvendig og da vi var oppe på loftet bøjede Pete sig ned og samlede et tækkestrå op - "Steen, må jeg tage dette med hjem?" - selvfølgelig. Han var meget interesseret i traditionelt håndværk og beundrede et så gammelt hus bygget af træ og sten og så med stråtag.



Pete Seeger under hans optræden for skibslaget på Slotshotellet i Augustenborg