

Oprydning omkring gadekæret i Notmark

20. maj 2023

Notmark bylaug havde inviteret frivillige til at deltage i oprydning omkring gadekæret. Det er kommunen der ejer det, men der er lavet en aftale med kommunen om at hvis vi frivilligt rensede op omkring gadekæret vil de sørge for at få selve kæret rensat op.

Opgaverne var:

- Fældning a vildtvoksende træer
- Fjernelse af brombær og andet
- Afrensning af cementpiller
- Maling af cementpiller
- Afrensning af jernrør
- Maling af jernrør
- Afkorte hegnet omkring kæret
- Bortskaffe affaldet

Starten var sat til kl. 10.00 og der mødte en flok mennesker op bevæbnet med kædesave, hækklypper, buskryddere, græstrimmere, ørnenæb m.m. og der kom mange i alle aldre, børn og voksne, mænd og kvinder. Gennem dagen var der et sted mellem 15 og 20 deltagere.

En kort snak og så blev der dannet grupper der gik igang. Der blev børstet cementpiller, der blev ryddet brombærkrat, hegnet blev afkortet for neden, træer blev fældet og der blev snakket. Med den store skare af arbejdsomme folk gik det hurtigt fremad og resultatet var ikke til at tage fejl af.

Efter afslibning af cementpiller og rør gik et hold igang med maling. Den yngste maler var 6 år.



Afskallede cementpiller og masser af brombærkrat



Der blev skrabet og malet



Mændene i junglen

Der blev serveret dejlig saft med isterninger under arbejdet og til frokost var der grillpølser og brød der blev serveret i kroens stald - kroen var åbnet i dagens anledning. Der var også hjemmebagt kage. Snakken gik lystigt og der blev hygget.

Efter frokosten gik vi atter igang og det var med et større projekt, fældning af de lidt større træer. Det bød på udfordringer og krævede maskinhjælp for at træerne ikke skulle falde og ødelægge hegn og andet. De ville også være svære at få i land, da de ville falde i kæret.

Der kom hjælp i form af en lastbil med en stor kran.

Kranen spærrede vejen (Degnebjergvej) og den var kun lige kommet på plads da den første bil kom og ville ud og snart kom en mere. Et par raske svende fik så spærringen i den modsatte ende lukket op.

Kranen blev foldet ud og gjorde fæstnet til træet hvorefter træet blev savet af. Kranen løftede nu træet ud på vejen hvor et par "savførere" skar det op. Tre større træer blev fældet på denne måde.

Under arbejdet hyggede børnene sig vældigt. De var oppe og se nyudklæggede kyllinger, de cyklede rundt og legede rigtig godt sammen. Ind imellem kørte de med traktoren når der skulle køres affald væk.



Fuld aktivitet omkring kæret



Så var kroen åbnet for de aktive



Der arbejdes og hygges

Da arbejdet var tilendebragt blev der ryddet op og vejen fejjet.

Aktiviteten var fastsat til 10.00 - 14.00, men det blev noget senere og da opgaverne var løst sad man på muren ved møddingstedet og snakkede. På et tidspunkt var der en der satte en kasse kolde øl frem. Der var nogen der fik en enkelt øl til at slukke tørsten.

Resultatet af dagens arbejde er virkelig imponerende og formanden for bylauget kom og takkede deltagerne for indsatsen.

En aktivitet som denne løser en opgave, men er samtidig med til at styrke sammenholdet i landsbyen. Folk lærer hinanden bedre at kende.

Steen Weile



Træet er skåret af og hejses ud på vejen



Kranen var til meget stor hjælp



Smukt ser det ud efter landsbylaugets indsats