

Hundslev Almsted Notmark

De 3 landsbyer

Landbyernes dag 2014

9. august

Sidste aktivitet i en aktiv weekend i Notmark var landsbyernes dag. Der var enkelte der ikke var helt oppe på mærkerne, da de havde fejret ringridningen dagen forinden!



Perler fra en svunden tid.

Dagen startede klokken 11.00 med bagagerums salg. Der var mødt mange op og de havde virkelig et godt udvalg af varer med - det var nærmere et stort kræmmermarked. Ved selvsyn og indkøb fandt jeg ud af at det var nogle gode priser. Der kom et par ret specielle biler - en Citroën fra 1954 og en noget nyere Ford Mustang Capriolet, drengedrømmen fra tredserne. Vejret var ikke værst - det blæste en halv pelikan, men det var tørvejr og mest sol. Salget af pølser, sodavand og øl samt kaffe og kage gik fint. Cykelstien blev behørigt indviet og afprøvet selv om gårsdagens meget vand havde sat sine spor. Om eftermiddagen var der så linedans og Chasse spillede efterfølgende indtil dagens aktiviteter sluttede.



En lille del af markedet.

Hundslev Almsted Notmark

De 3 landsbyer

Antallet af besøgende kunne have været større, men generelt set var det rimelig godt besøgt og ud over at være et sted hvor man handlede og så på underholdning, var der en livlig snak landsbyboerne imellem - det sociale blev dyrket i stor stil.



Der var mulighed for at købe og nyde mad og drikke.

At det er muligt at samle så mange mennesker er lidt af et under, idet der på øen har været så mange forskellige arrangementer. En Sjællænder der var på besøg sagde undrene "Vi har da også loppe-marked hjemme hos os, men det her er da helt fantastisk med hoppeborg til børnene, levende musik og alt det andet, det har jeg ikke set før"! Målet er at sikre sammenholdet i landsbyerne og det er weekendens aktiviteter med til. Vi skal bare have for øje, at vi ikke er alene - vi er i konkurrence med mange andre aktiviteter og den der har de bedste aktiviteter vinder.

Steen Weile



Det cyklende folk vender tilbage.