

Hundslevs beboere fra ca.1900 til ca. 1950:

(Se også bykortene)

Morten Frede Jørgensen Skovly Mark 38 2840 Holte

Jeg har nedenfor nedskrevet alle beboere og deres relative adresser i byen ud fra bykort fra 1921 og 1943.

Sejmosevej

Sejmosevej 01

Den gamle bødker Christiansen boede her. Han arbejdede med smørdrøtler indtil ca. 1950. Han havde arbejdet på Rumohrsgård medens han startede fremstilling af drøtler til Rumohrsgård og Ketting mejeri. Hans datter Louise (Isse) blev gift med Ingward Andreasen og boede i samme hus. De fik børnene Hans Carl, Frida, Ingrid, Astrid, Betty, Gynther og Crista. Den øvrige familie boede i Lille Mølle. Bødkerens søn Christian Christiansen var husmand i Lille Mølle, gift med Haraldine og havde børnene Christine, Hans Peter, Helge og en datter Tally.

Sejmosevej 02

I **Trossenborgs** nordlige ende boede Peter Mathiesen 1899 med hustru Cathrine Marie Kristensen 1903 og børnene Peter 1923 og Anne Cecilie 1925. Da hans første kone døde tog konens søster over og de fik børnene Mary, Carlo og Vera. Han var en hårdt arbejdende mand som ikke troede på at et hagl fra en luftbøsse kunne genere ham, men en prøve viste at han fik en stor blodsamling (en poch) i hånden hvor han blev skudt. Han kørte lastbil for tyskerne under krigen og var så heldig at få et gummihjul til sin lastbil som ikke kunne punktere. Han viste det ved at banke et 8" søm i hjulet. Det var så vort første indblik i de moderne kunststoffer som vi kender så godt idag. Vi kendte dengang kun kunstige materialer som Bakelit, Kasein og Cellulose. Han kørte i øvrigt med kommunens sneplov når der var brug for det.

Sejmosevej 03

Trossenborg. Denne gård var som flere andre huse i sognet præsteindersteder. Dvs. præsten havde en slags forkøbsret til huset da jorden tilhørte præsten i Notmark. Denne klausul blev først slettet i 1920'erne. I en kortere årrække i 1770'erne var **Notmark kro nedlagt** og udskækningsretten overført til Trossenborg. I 1900 tallet var der stadig bevaret inventar i skænkestuen. (Se Notmarks sognekronik). I husets midte boede sadelmager Chr. Jensen med hustru og søn Christian, som kom til statshospitalet i Augustenborg som portner. En invalid familie boede i husets sydlige ende.

Sejmosevej 04

Kapellaniet. Sejmosevej hed i gamle dage "e kabloni". Lidt længere mod nord begyndte vejen Place. Det sjove er at der ikke var vejnavne og husnumre i hele byen, før ca. 1970 men "e kabloni" var der for længst. En Kapellan var en hjælpepræst i kirken. og Anna Gormsens hus har altid været indbegrebet af "e kapellani" uden at nogen tænkte på betydningen af ordet. Det var bag hendes hus at den gamle kirkevej, med det store egetræ, gik ud. Huset blev bygget i 1764 - 65 som præsteenkesæde og det ses straks at det er en god stabil bygning. Martin N Hansen og hans moder Anne Cathrine boede i bedstefaderen Iversens aftægt til 1912. Anne Cathrine købte derefter halvdelen af huset (Kapellaniet) i 1912 for 1200 mark, og fik resten af huset sin søn lige efter krigen og solgte det igen til sin søster Anna Gormsen i 1923. Anna Gormsens mand Jens, der var murer, faldt i første verdenskrig.

Sejmosevej 05

Arbejdernes stempelsted i 1930'erne. Her boede Heine Beyer'ne, måske var der 2 lejligheder.

Sejmosevej 06

Her på hjørnet lå et hvidt hus som i sin tid var ejet af Claus Jensen 24 - 11 - 1840 senior der var kirketjener. Foran huset mod Lykkevej stod 4 popler, som blev fjernet da vejen blev gjort lidt bredere og tilpasset Lykkevej. Han var gift 1. gang med en søster til Maj Bruhn. Hun døde omkring år 1900 og Claus giftede sig igen med Anna Cathrina Jørgensen 16 - 02 1846. Hun tog sig af Claus's søn Rasmus 1876 der blev uddannet som snedker, men som ung blev lammet af polio. Han havde lavet sig selv et lille værksted hvor han kunne udføre mindre arbejder som billedindramning, bog indbinding mm. Han lavede også til sig selv en kørestol hvormed han kørte rundt i sognet, for at indhente oplysninger til det der nu kaldes "Notmarks Sognekronikke". Som et minde om hans profession ses herunder et par regninger på billedindramninger til Smed/Grosserer J Møller (min bedstefader), som jeg fandt i min kælder. Smeden fik taget et billede med sin 1. kone Anne Marie Terkelsen efter giftermålet i 1901 og et historisk billede med flere generationer af danske konger.

Disse indramninger er udført af Rasmus Jensen, med regningen skrevet bag på billedet.

1,9 m Ramme	1M 30 ph	21½ m Ramme a 65 ph	1 M 60 ph
Glas	60 ph	Glas	1 M 00 ph
Krog - Ojensøm	15 ph	Krog - Ojensøm	30 ph
Arbejds løn 60 ph		Arbejds løn	60 ph
	2M 65 ph		3 M 50 ph
Rasmus Jensen Hundslev		Rasmus Jensen Hundslev	

Sønnen Rasmus Jensen døde i 1909, og Claus Jensen senior døde i ca. 1932. Ovenstående kirketjener

C. Jensen senior var farbror til kirketjener C. Jensen 1903 (med kone Maria 1903 og børnene Marga, Claus og Ejner). Efter Claus Jensen kom Gartner Hans Thomsen en broder til snedker Jørgen Thomsen .

(Hans Thomsens efterkommere bor i dag i Sejmosevej 20).

Sejmosevej 07

I huset boede et par ældre damer søstre Clausen se pkt. 64. En af Damerne kom på alderdomshjem i Augustenborg da den anden døde. Rødstenshuset blev købt under 2. verdenskrig af Claus Jensen 1903 fra Guderup og Maria Dorthea Berthelsen 1903 fra Gråsten. De kom fra det hvide hus lige overfor. De havde børnene Margaretha 1929 Claus 1930 og Ejner 1941. Claus Jensen var som sin onkel Claus Jensen fra huset overfor, kirketjener. Han var derudover cementstensproducent hos gårdejer Claus Madsen og brand

kaptajn i Hundslev frivillige brandværn, som blev nedlagt i 2010. Margaretha Holm der bor i Nordborg har en datter der er gift med en søn af Christine Høj se Lykkevej 25.

Sejmosevej 08

Hundslev mølle ligger næsten i Notmark på et lavt niveau, ca. 40 m over havet. Det laveste sted i byen er ved Maskinbygger Olsen ca. 20 m over havet. I møllen boede Karen og Peter Hansen (kaldt Møller da han var møller på Hundslev mølle) med datteren Anni. Møllen blev nedlagt i 1943 og Hans Petersen fra aftægten i præstegården flyttede ind med kone og børnene Hans, Andreas, Harald og Birthe.

Lykkevej

Lykkevej 09

Huset blev opført før krigen af bygmester Asmussens svigersøn Rose, som var efterfølger til P Asmussen i pkt 14. Huset blev udlejet før krigen, første gang til en handelsmand Jessen hvis hund Årle blev forgiftet. Hans datter hed Thyra. Under krigen blev det solgt til en Jacob Hansen med en søn der hed Vesti samt en datter. I 1946 blev huset købt af skolelærer Hans Thomas Sandkamm 1892 med konen Gertrud Emma Krämer og sønnen Hans Otto 1931, fra Stolbro. Han havde en Opel Six som han fik ændret til skolevogn og kørte de næste mange år rundt i Sønderborg og lærte folk at køre bil. Hans hobby fra Stolbro, bier og udstopning af dyr tog han med til Hundslev, og snart valsede folk til huset for at få deres fundne pipfugl udstoppet. Hans Otto er i dag organist ved 2 kirker ved Hobro. Hans fader døde i 1957. Hans slægt kom fra Ditmarschen og navnet betød at deres gård lå på en sand kam (sand-revle). Han var med i første verdenskrig og fik et skud igennem lillefingeren af en sort amerikaner. Han var dog så frisk at han skød ham, der havde såret ham, ned fra et træ.

Lykkevej 10

Grosserer Jørgen Møller byggede i 1943 en bungalow af røde sten og traditionen tro med store jernvinduer som han jo selv solgte i sin en gros virksomhed. Han kaldte huset Birkely, og han blev på sine gamle dage en habil havemand som efterhånden glemte alt om sit gamle smedehåndværk og sin en gros forretning. Nationalmuseet bad ham skrive sine erindringer, så de ligger også derinde. Han døde medio 1953 lige før jeg kom hjem fra USAF pilottræning i USA.

Han solgte grossistvirksomheden til H. Vind, der kom fra Haderslev og flyttede derefter ind i sit aftægt.

Lykkevej 11

Christian Christensen Brock byggede dette hus. Han var gift med, Cathrine Marie Kryger en søster til husmand Kryger boende på den anden side af Guderupvej. De havde et sæt tvillinger Jens 1927 blev skolelærer i Vester Sottrup og Jacob 1927 blev indendørs arkitekt og havde et rammeværksted og antikvitetsbutik på Gammel Strand i København. Først nu år 2012, da han er 87 og huslejen er kommet op på 1 million kr. om året, har han opsagt lejemålet.

Lykkevej 12

Christen Thomsen byggede huset da han kom hjem fra Californien før folketællingen i 1921. Han blev kaldt "e amerikane" og giftede sig med Margrethe Sofie Ohlsen som var en søster til maskinbygger Chr. Ohlsen. Margrethe S. Ohlsen havde en søn Peter 1917 udenfor ægteskab, med snedker Frederik Frederiksen, i Dyndved. Han blev adopteret af Chr. Thomsen og startede et mekanikerværksted på Østkystvejen udfør Søren Møllevej der går ind til Asserballeskov. Han giftede sig med Karin Stetzner fra Lysabildskov og de får en søn Christen Thomsen ca. 1935 der også arbejder i værkstedet i Asserballeskov. Han boede i Fynshav med sin 2. kone Emma Phil. og de døde begge af kræft ca. 01-03 - 2012. Grethe havde en cykel som var speciel, idet der ikke var frigear på Tandhjulene. Cyklen kom antagelig fra Amerika med Christen Thomsen. Den anden ting der gjorde den lidt speciel var at hun kun kørte på den altid skinnende røde cykel om sommeren og at hun kaldte den "e hjul", måske overført fra amerikansk. Chr. Thomsen skriver sammen med den tidligere nævnte hesteven Peter D. Eriksen i Chicago fra ca. 1938 til 1942 da han dør. Hans kone Margrethe S. Thomsen overtager huset, bygger en lejlighed til sig selv på 1.sal og Jørgen Sørensen flytter ind i stueetagen Jørgen Sørensen var "Jøn Hundslev". Han var udlært hos Chr. Ohlsen og blev før krigen ansat på Danfoss som en af 2 der hed Sørensen ud af 13 ansatte i alt. Jørgen, konen og de 2 piger boede hos Grete fra ca. 1942 indtil han købte grunden lige overfor, hvor han byggede sit nye hus i ca. 1966. Hans kone hed Christine og kom fra Kegnæs.

Lykkevej 13

Her boede Jørgen Magnus Berthelsen og konen Marie Lausen. De fik aldrig børn og hun blev altid kaldt "Mari Magnus". Han blev dræbt i 1. verdenskrig. Hun havde en rigtig moppe hund ved navn Moppe som vi drillede så både den og Marie blev helt kulret. Hun var den sidste jeg så med nationaldragt, når hun gik og samlede aks på markerne efter at disse var høstet med høstmaskine. Hendes navn var i almindelig omtale Mari-Magnus.

Lykkevej 14

Hans Peter Asmussen var en berømt bygmester. Hans kone hed Marie og de havde en søn Jes Peter Asmussen. De har bygget flere huse i sognet og har uddannet flere svende både som murere, tømrere eller snedkere. Murer Hans Høj og snedker Henry Sørensen blev uddannet der, medens Hans Peter Brodersen 1901 (senere snedkermester i Stevning) og E. Jørgensen samtidigt var svende hos P. Asmussen. Asmussen byggede et aftægt til Chr. Thomsen i Fynshav og et til Terp i Notmark. Han opførte også mindesmærket på kirkegården med de faldne fra 1. verdenskrig for et beløb af 2.848,kr. Der var udover familien følgende lærlinge i huset Peter Christian Rose og Hans Rasmussen, en arbejder Jens Jensen Boysen og en husassistent Cathrine Marie Fogt. Snedkeriet var opført i 1910 med nye maskiner, båndsav, boremaskine med høvl, tykkelseseshøvl, fræser og varmeovn. I tilstødende lokale var der en stor bloksav der også brugtes til at save store bøgækævler til planker. Til at drive alle disse maskiner var der dels en stor dieselmotor og en elektromotor. Hans efterfølger, måske lige udlært, måske som forpagter, var bygmester Hans Christian Rose der opførte en bungalow, se pkt 9. P. Asmussen og Rose gik konkurs i recessionen først i 1930'erne. Det var Villadsens tømmerhandel i Høruphav der var den største kreditor, hvorfor han overtog alt hus, værksted og tørrelader. Snedker Kr. E. Jørgensen der først havde haft værksted i Notmark og senere et mindre, på Asserballe St. var begyndt en fremstilling af væve. Han havde med sin kone Anna Møller, datter af smedemester Jørgen Hansen Møller Børnene, Knud 1929, Morten 1930 og Arne 1934. Væve produktion var stigende og krævede mere og mere træ så han blev derfor bombarderet af Villadsen i Høruphav til at købe det store snedkeri i Hundslev og overtog det i 1936. Emanuel Jørgensen fik sit eget salgsselskab i Århus, og brugte derudover Odense Garn og Ollerup gymnastikhøjskole som gensidige reklameselskaber. Han begyndte med serien Alsvæven og senere den større serie Ollerupvæven. Serierne begyndte med børnevæve ca. 30 x 50 cm til de største ca. 200 x 200 x 200 cm. Han købte sin første bil omkring 1933, en afbrændt Essex Super Six. Senere blev Essex'en udskiftet til en stor Plymouth. Produktionen steg fortsat til krigen i 1940 da der var ca. 20 ansatte inklusive snedkerier i Stevning, Asserballeskov, Asserballe og Asserballe Station. Der boede i huset ca. 10-12 svende og piger og dertil nogle i selve byen Hundslev. Vi 3 børn boede på det åbne loft ved siden af trappen.

Vævene blev sendt til hele verden, via Dreiers DSB lastvogne. Man satte et lille flag på telefonpælen hvorefter Dreier snuppede væven der stod derunder og så var den på vej til Australien eller et andet sted. Efter besættelsen i 1940 var der pga. 2. verdenskrig et fuldstændigt stop for denne specielle type af luksus ting. Produktionen fik lidt af en renæssance efter krigen, men det blev ikke det store. Under krigen byggede han Notmark skole og forsamlingshus (Skolen kaldes allerede i dag, dvs. 50 år efter opførelsen; den gamle skole og er nedlagt) Han opkøbte under krigen store bøgækævler i skovene. Han skar dem op i forskellige tykkelser, ca. 5-10 cm tykke planker, tørrede dem i de store lader og kunne derefter sælge dem til snedkerier udover landet. Han byggede en ekstra tørre lade nord for huset for at få plads til alt træet.

Lykkevej 15

Huset var ejet af Hans Ingemann som en del af et lille husmandssted, med jorder i nærheden af Dyrehaven. For at klare dagen og vejen måtte han køre med mælk til mejeriet i Ketting. Han havde et lidt underligt udtryk som han altid brugte når man snakkede med ham. Når der var noget han ikke forstod var hans bemærkning : “ de ve æ no helle it, de it ehelle” (det ved jeg nu heller ikke, det ikke ej heller). Han havde også varianten af ovenstående som var “de ve æ no it, ikke de helle”. De havde en søn Hans som blev ansat ved DSB da familien flyttede til Øster Sottrup omkring 1940. Husmandsstedet blev overtaget af Frederik Hansen og hans kone Else. Han kunne ved siden af arbejdet som bonde klare et chaufførjob. Det var under krigen, så det var med gas-generator der skulle startes hver morgen. Med Frederik (Frech) Hansen var vi, i 1942 ell. 43 en tur til Nordals og Dyvig for at se de store ødelæggelser der, pga. bomber.

Ligeledes var vi i 1945, lige efter krigsafslutningen, på en tur til grænsen hvor vi så alle de tyske soldater vade hjemad med små vogne hvori de havde deres samlede hab und gut. Walter Lass og hustru Sofie Jørgensen 1914 flyttede ind i husmandsstedet en tid efter krigsafslutningen.

Lykkevej 16

I aftægten til husmandsstedet boede malermester Hansen der lige før 2. verdenskrig byggede et malerværksted for enden af stalden.

Lykkevej 17

Thomsen familien stammer fra Asserballeskov og snedker Lorenz Thomsen 1883 arbejdede som snedker herfra men døde tidligt i 1. verdenskrig. Han og Elise havde to børn, Jørgen der blev snedker og arvede snedkeriet og Hans der fik en gartnerforretning i Notmark. Jørgen blev gift med Anna Horne, smededatter fra Spang. Jørgen Thomsen havde en snedkersvend som hed Ernst. Han kom fra Nordals, men havde lagt sit liv fuldstændigt i Familien Thomsens hænder. Han var ikke særlig dygtig så det han lavede blev aldrig færdigt. Efter J. Thomsens død var han ikke til at få ud af sit rum over snedkeriet. Til sidst kom han til Danfoss hvor han stod for uddeling af træ til håndværkere. De havde 2 børn Lorenz Christian og pigen Jette som bor på Fyn. Lorenz Christian havde i mange år forpagtet Flintholms Købmandsforretning, men er nu pensionist og bor i Augustenborg. Efter Jørgen Thomsen blev snedkeriet overtaget af Erik Heise.

Lykkevej 18

Wilhelm Staack købte huset lige efter 1. verdenskrig. Både han og hans kone Anna var oprindeligt fra Sønderborg men Staack familien stammede fra Hamborg området i Tyskland. Han tjente ved Hans Eriksen i Notmark og blev derfra indkaldt til militæret, hvorfra han blev hjemsendt efter kort tids træning, pga. dårligt syn. Staack var en god musiker og lærte Knud og Hans Terp at spille violin. Invaliderne Hans Terp (polio) og Staack (blind), tog 1917 til Hamborg for at bese byen. Halvdelen af huset blev solgt i 1964 til Detlef Madsen som også blev blind med alderen. I den anden ende af huset flyttede Anna Horne Thomsen ind efter at hendes mand snedker Jørgen Thomsen døde, og snedkeriet blev solgt til Heise.

Lykkevej 18a

Her tilbragte smed Detlef Madsen sine sidste dage. Han kom fra Kegnæs og var en dygtig og effektiv smed både mht. heste såvel som markredskaber og andet mere avanceret udstyr. Han nåede desværre at se at sin søn Jørgen som han havde givet Ohlsens maskinbyggeri, drikke sig fra hus og hjem.

Lykkevej 19 og 19a

En bødgersøn fra Mindebjerg (Tandselle) der hed Nicolai Iversen 1831, fandt sin berømte kone Maj Bruhn 1831 (Iversen eller Yvsen) under krigen ved Isted. De blev gift 07 - 11 - 1851 i Notmark og fik 12 børn hvoraf de 6 døde meget tidligt. Maj Bruhn døde 1885 og Nicolai Iversen 1897. Den nye ejer af gården efter dem hed, Chr. Christensen Ohlsen 1862 og konen Kirstine Marie Wolf 1854. De havde sønnerne Peter og Claus 1880. De rejste begge til Amerika men Claus vendte hurtigt hjem og boede hos sin moder i aftægten. Peter tog også hjem men vendte hurtigt tilbage til South Dakota. Peters kone, hørte ikke fra ham og da hun havde drevet gården i en årrække, solgte hun ca. 1908 gården til H. Clausen på Søndervej. Det var den samme H. Clausen der i slutningen af 1890 erne havde bygget smedien der ligger lige overfor gården. Smedien solgte han til sin bedstefader smeden Jørgen Hansen Møller i året 1900. I aftægten, der i dag er hovedbygning, boede dengang en handelsmand Ehrlich. Martin beskriver indhuset som kort og lavt, ja endog lavere end stalden og laden. Smedens datter Marie Møller beskriver huset som fyldt med mus, og så gammelt, at der var åbent ildsted i køkkenet med gryder og kedler hængende på kroge i selve skorstenen. H. Clausen fjernede det gamle lavtloftede aftægt og byggede det nye stuehus som det ligger der i dag. I det gamle hovedhus blev der bygget brandvægge mod laden og kostalden og det oprindelige hovedhus blev ændret til vaskehus, kostald og lade.

H. Clausen boede på gården et par år og solgte den derefter til Christen Hofsted Jørgensen. Christen blev dræbt under krigen og enken Margrethe Hofsted Jørgensen solgte gården videre til Claus Madsen fra Helved. Margrethe Hofsted Jørgensen, der kom fra Padholm flyttede ind i det lille aftægt i den nye hovedbygning sammen med datteren Anne Christine eller "lill Didde" 1907. En anden datter, Dorothea Sophia 1905, blev sekretær for den dengang berømte skuespiller Ib Schønberg og blev i moden alder gift med advokat Hans (pust) Petersen i Sønderborg. Den sidste, Margrethe 1908 blev gift med Claus Madsen som overtog gården. Claus Madsen byggede et støberi for cementsten lidt øst for gården. Han hentede selv sit sand og grus fra egen grusgrav lidt længere mod nordøst i nærheden af vandværket og havde i flere år Claus Jensen som støbemester. Jeg husker endnu Margrethes Madsens sange når hun skulle i marken. Særlig tidligt om morgenen, når hun gik ud til kalvene for at give dem mælk lige hjemkommet fra mejeriet. Ved hegnet indtil kalvene sang hun: se kai, se kai, se kai, se kai. Der gik mange år før jeg fik flyttet om på de 2 stavelser, men "kaisene" kom uanset udtryksmåden, det var hende og spanden med mælk det drejede sig om. I bogen alsiske ord er der en anden udgave af se kai, se kai, her er det se kal, se kal, Hvad der er rigtigst ved jeg ikke, men det er sjovt at 2 søde små ord om kalve kan starte en diskussion.

Lykkevej 19 a

En datter af Claus og Margrethe Madsen, Merry Jørgensen 1936 bor her, med sin mand Poul der var værkfører. De fik bygget et hus, i den store have til gården i 1959.

Lykkevej 20 + 21

Jørgen Hansen Møller 1875 var gift med Marie Terkelsen som døde i barselsseng i 1904. Han blev gift 2. gang med Anna Marie Smidt 1873 i 1906. Smeden var velkendt indenfor smedekredse og var formand for smedemestrene i Sønderborg amt. Han var klar over at tiden for grovsmedefaget var tidsbegrænset og så sig om efter andre leveveje. Smed/grosserer J. Møller byggede derfor i 1926 en stor bygning til større salgsartikler, en bolig til sig selv og familien og fortsatte med de almindelige smedearbejder indtil 1927, da han solgte smedeværkstedet, til Detlef Madsen fra Kegnæs. se pkt 21. Han begyndte med salg af, landbrugskøretøjer og maskiner, Kakkelovne, jernvinduer, cykler mm. J. Møller byggede under krigen (i 1943) aftægten.

Lykkevej 21+20

Der var oprindeligt en smedie, med husmandssted, på Søndergade ejet af Anton II ? Han havde en svend, H. Clausen, fra Tandslet som giftede sig og i 1893 byggede et hus længere oppe i byen. I 1897 købte han Antons gamle smedie og flyttede den op til den nye bygning på Lykkevej. H. Clausen havde en broder der var smed i Stevning. I 1900 blev smedien solgt til Jørgen Hansen Møller, broder til smeden Hans Hansen Møller i Almsted og gårdejer Peter Hansen Møller på Klingbjerg i Notmark. I den gamle smedie fødtes hans 4 børn Marie Christine 1901, Anne Marie 1902 (min mor), Hans 1903, og Christian 1904 der nu har fået sat en Bronzeplade op på husvæggen ud mod vejen. Han byggede senere en stor rødstensbygning syd for smedien til større salgsartikler, en bolig til sig selv og familien og begyndte som cykelgrosserer. Der var, ude på landet en en sjov tiltrækning til smedien. En gruppe mennesker var tiltrukket af de skrappeste der kunne diskutere, verdenssituationen. Jeg var med som 13 -16 årig og lærte derved en masse om de voksnes liv og områdets generelle videnniveau. Der var ingen tvivl, smeden var den skrappeste og mange gode bønder og husmænd manglede en del i toppen. Den stoute smed blev blind omkring 1975 og han flyttede da på aftægt i den ene ende af Staacks hus. Smedekonens råb til aftensmad " så æ dæ brø" forstummede da hun hængte sig. De fik børnene, Jørgen der senere overtog Chr. Ohlsens maskinbyggeri og Hertha der tidligt rejste til Sydsjælland.

Lykkevej 22

Aftægt for Claus Madsens gård beskrevet under pkt.19. Nicolaj Iversen lod aftægten bygge og flyttede selv derover da hans kone Mai Bruhn døde i 1885. Martin N. Hansens mor Anne Cathrine Marie blev i 1890 gift med Jens Hansen der var lærer i Tråsbøl skole i Felsted. De fik datteren Marie Helene 1891 og sønnen Martin Nicolai 1893 der blev den berømte Alsingerdigter Martin N Hansen. Forældrene blev skilt efter nogle års forløb, måske pga. hans alkoholisme, eller måske tog hun fejl. Hun flyttede ind i aftægten hvor de boede indtil hun købte "e kabloni " eller Gormsens hus eller Sejmoesevej 4. Beboeren i aftægten var i den østlige ende i 1943 Rentier Claus Christensen Ohlsen der sammen med sin broder havde tjent penge i Amerika.

Lykkevej 22a

Arbejdsmand C. Petersen boede i den vestlige ende, ud mod "e gyve". De havde 2 børn Bent og Birte. Birte bor stadig i sit barndomshjem.

Lykkevej 23

Hundslev Korn: Bygningen ligger på et tidligere landsteds grund. Her blev der i 1877 oprettet et høkeri med store vinduer der efter flere ejere indtil 1898 - 99, blev overtaget af købmand Adolf Lorenzen. Han kom fra Gråsten og hans kone Ingeborg Jensen kom fra Dybbøl. Han byggede det hele om og udvidede forretningen til det kendte Kornhandels & Mølleri firma Adolf Lorenzen. Han byggede også det store pakhuis ved stationen. De fik børnene Adolf i 1903, Jørgen i 1905, Magdalene 1907, Peter 1908, Karl 1912. Det var disse "unger" som bragte døre fra lageret på jernbanestationen til Løse for at sejle på dem der. Det var dengang Løse var en stor sø hvor vandet nåede helt op til markvejen og stensætningen og heget, ved hønsegården. Han fremstillede en svinefoderblanding ved navn "Diadem". Varerne blev bragt ud til bønderne via egne lastbiler og alt gik fremad indtil den store recession i 1930'erne. I 1930'erne løb produktionen løbsk i relation til afsætningsmulighederne. Man indførte derfor de bekendte svinekort der blev tildelt gårdejerne efter grundskyld. I 1927 købte han Sønderborg Valsemølle, men solgte den igen efter ca. 4 års forløb. Til drift af selskabet i Hundslev ansatte han et par korpulente herrer Jørgen og Peter Jensen som efterfulgtes af Ernst Norman og i 1944 afløst af Chr. Christiansen og Peter Petersen. Hundslev Korn fortsatte med Peter Hansen, fra den nedlagte Hundslev Vindmølle, som møllersvend, senere efterfulgt af Peter Jensen. P. Petersen forpagtede først i halvtredserne Elstrup mølle og købte i 1960 Asserballe mølle af Mads Davidsen. Asserballe mølle kørte med svinefoderet "Ideal" men grundet de hårde tider gik møllen helt rabundus. Ejeren var ? og han måtte afhænde firmaet til Maegård i Odense der senere blev overtaget af Elias B. Muus.

Lykkevej 24

I huset boede der i stueetagen Chr. Christiansen med kone og søn Arnold samt møller Karen og Peter Hansen (kaldt Møller da han var møller fra Hundslev mølle) med datteren Anni. Anni blev berømt ved udtalelser, efter at have været til sin første søndagsskole i præstegården. Hun var blevet fulgt til derop af hele familien i sin fine nye kjole og med nypudsede sko. Da hun kom hjem blev hun udspurgt om søndagens emner og kunne kun fortælle at præsten, Vigh Petersen, hele tiden talte om Jesus og Chresten Duus. Chresten Duus var husmand og slagter og boede på Søndergade 66.

Lykkevej 24a

På 1. sal boede arbsmand Callesen med kone Lidde og børnene Dora, senere gift med Peter Jensen boende på Kanalvej og Bertha, senere gift med A. Gudemoes på Søndergade 68.

Lykkevej 25

Her boede murer Hans Høj 1906 adopteret ? af Kirsten Moos 1858. Hans Høj og Christine Moos 1911 var sammen i 1925 ansat hos Jacob Chr. Vogt med kone Anne Cathrine Lind. De fik følgende børn Christine, Hans og tvillingerne Ingrid og Harald. En datter af Christine er gift med en søn af Margaretha Jensen se Lykkevej 7 - Hans Høj var uddannet murer fra Asmussen, Lykkevej 14.

Lykkevej 26

Lige overfor banken ligger Jørgen Højs gård. Før i tiden var huset kendt som Hess's hus. Navnet stammer antageligt fra en indvandrer fra Kurfürstendømmet Hessen som i slutningen af 1500 tallet blev kendt for at give tiende til kirken. Disse Hess'er findes i flere slægter på midtals. I aftægten boede Anna Margrethe Høj 1868 og i hovedhuset Jørgen fra 1872 og hans kone Cathrine Marie 1878 der fik børnene Christian 1908 og Marie 1912. Chr. Høj var gift med fru Andersen fra Asserballe station. De fik en søn Jørgen og datter Karin, som ejer gården i dag.

Lykkevej 27

Næste hus er karetmager/hjulmager/bankdirektør/sognerådsformand Hans Marius Christiansens 1873 og Johanne 1874 (å e jollmans) hus. Han var i en årrække sognerådsformand og fik for sit store arbejde "Dannebrogordenen". Hans kone Hanna var fra Østpreussen og hendes søster var her, som flygtning, en tid efter 1. verdenskrigs ophør. I samme bygning var der en bankfilial fra Folkebanken, som også blev drevet af Hans Marius Christiansen.

Lykkevej 28

Øst for købmandsbutikken lå et hus hvor Holm havde sin malerforretning. Han efterfulgtes af Jørgen Hansen som barber og cykelsmed og hans kone Sofie Hansen var sy pige (syerske). De havde en søn der hed Christian (Ais) der blev uddannet gartner..

Lykkevej 29

Købmandsbutik: Der var malerværksted i bygningen før Valdemar Flinholm købte og indrettede en købmandsbutik på stedet. Flinholm havde 2 børn Edith 1931 og Erik 1935. Efter V. Flinholm trak sig tilbage købtes hus og butik af Aksel Mathiesen, og han forpagtede senere butikken til Lorens Christian Thomsen, som stoppede som købmand ca. år 2005. Vest for butikken lå sprøjtehuset med en lille vandsprøjte med bensinmotor. Den kunne kun føres frem til en brand ved hjælp af et heste spand eller personer. De første krigsfanger kom til Rumohrsgård sidst i marts 1915 og af disse blev 6 senere tildelt gårdene i Hundslev. En udbygning bag Flinholms hus var under 1. verdenskrig opholdssted for disse russiske krigsfanger. Pladsen foran købmandsbutikken var i en lang årrække startstedet for efterhånden store cyklefester der blev afholdt i byen. Efter cykleturen var der fest i Notmarkhus og en af de sidste arrangementer havde 140 deltagere. Idemand og leder var Peter Bonde.

Lykkevej 30

Her boede skomagermester Johan Frederik Jørgensen 1867 med sin kone, Metta Marie 1864 og deres søn Jacob Frederik 1901. Johan satte en kvist på 1. salen i huset som værelse for Jacob.

Lykkevej 31

Forretningen blev antagelig oprettet af en købmand Jacobsen. Efter ham kom den tidligere HOKI købmand til Hundslev Lorenz Christian Jens Hansen 1877 og konen Marie Christine Wrang 1883 fra Kobbermølle ved Bov købte butikken og efter dem kom deres søn Harry Hansen 1909. Han havde en lidt mere grovvarer forretning end Flintholm med brændsel, hønsefoder, mm. som et normalt HOKI's vareudbud.

Lykkevej 31a

Her boede Harry Hansens mor, kone og barn Brenda. Huset blev bygget under 2. verdenskrig.

Lykkevej 32

Her boede Hans H. Kolbau gift med en søster til Willy Hinze se pkt. 34. Heinrich Kolbau var mestersvend ved maskinbygger Ohlsen. Han var en af de 3 der ikke fik sit pas rettet før krigen og måtte dermed bruge flere år i den tyske trøje. Kolbau var på Krim under krigen som reparatør af de berømte Tigertank's som en af hans lærlinge Carl Schrøder, var chauffør på. Kolbau var en af foregangsmændene indenfor Hundslev brandvæsen. De havde sønnen Emil og en datter Margaretha som i dag bebor huset.

Lykkevej 33

Her lå Hundslevs tidligere **bryggeri**. Her bryggede den tidligere kromand Jørgen Jacobsen sit øl. På et senere tidspunkt blev huset bygget om til slagteri med butik. Her var der over tiden flere ejere og lejere som Christen Lausen 1895 med konen Helene Margrethe 1894, Thomas Lydiksen, Emil Juhl og Peter Frank fra Almsted. Under krigen havde slagter Juhl en lærling som, måske pga. kærestesorger anvendte bolt-pistolen mod sig selv. Han blev svært såret og døde et par dage efter på sygehuset.

Lykkevej 34

På hjørnet af Stormarksvej og Lykkevej boede bageren. Det var Paul Emil Hinze 1863, der kom hertil fra Schwartau på Lübeck egnen. Hans kone var Charlotte Marie Christensen fra Helved. De havde en søn Johan Wilhelm (Willy) der overtog forretningen i ca. 1930 og det var altid interessant at se ind i bageriet for at se hvad de var i gang med og hvad Lorence havde i den lille butik med glasskab. Han byggede et aftægt på en grund overfor forretningen med bærbuske mm. Disse bærbuske plukkede konen og syltede for at lave marmelade til bageriet. Her boede en søster til Willy, Anna Magdalene, gift med førnævnte Heinrich Kolbau, mestersvend ved maskinbygger Ohlsen. Hinze var altid med ved Brandværnsfesterne med et lille isskab på hjørnet af Storemarksvej og Engvej med is til 10 øre og chokoladeis til 15 øre alt fra "Als Fløde Is". Willy og Lorence fik børnene Marie, Poul og et par tvillinger.

Storemarksvej

Storemarksvej 35

Nicolai Hansen 1894 var murer og hans kone Margrethe Hansen 1898 var Grethe Klok der havde sin lingeributik her på Bammesbjerg. Hun solgte alle mulige ting til rep. af tøj mm. De havde børnene Helene Marie 1924 og Andreas Hansen.

Storemarksvej 36

Maskinbygger Ohlsen: Værkstedet og den ene beboelse ligger på vestsiden af vejen og beboelsen (aftægten) på østsiden. Her på østsiden startede Johan Peter Ohlufson der kom fra Gammelgård og tidligere fra Øst-gotland i Sverige, sammen med sin husbestyrerinde Anna Maria Petersen deres store træhandel og værksted. Det begyndte som et savskæreri med tømmerstaven trukket af en stor vindrose over taget. De fik børnene Christian Peter 1870 og Grethe Sofie Ohlsen 1878. Sønnen Christian Peter Ohlsen og hans kone Marie Thomsen udviklede det til et større værksted og maskinforretning. De havde 2 svende H. Kohlbau og J. P. Thomsen samt 3 lærlinge K. G. Johansen, C. Moos, C. Rasmussen og husmedhjælper A. C. Jørgensen. Marie Thomsen tog sig selv af dage ved at hænge sig i en sengestolpe. Ohlsen og smeden aftalte imellem hinanden hvilke maskiner man, hver især, kunne sælge til bønderne. Ved installation af vand til huse og kostalde aftalte man en fast pris, pr enhed. Maskinbygger Ohlsen udførte de store jernafstivninger af klokketårnet på kirken i året 1888.

Storemarksvej 36a

Her boede Maskinbygger C. Ohlsens søster Grethe Ohlsen 1878 inden hun blev gift med Christen Thomsen 1859 og flyttede til Lykkevej 12.

Storemarksvej 36b

Her boede Margrethe Fogt Sørensen 1883 med sønnerne Ivar 1909 og Jørgen Sørensen 1912. Deres far Carl eller Christen Sørensen fra Notmarkskov døde i 1. verdenskrig. Hun døde omkring 1960 og huset blev derefter fjernet. Iver købte en gård i Torup og Jørgen Hundslev der var uddannet hos C. Ohlsen kom på Danfoss hvor han var værkfører.

Stormarksvej 37

I dette hus " Willy Gallina " boede Willy M Gallina 1889 med sin kone Anne Kirstine f. Kramer 1890 og deres datter Anna, Frieda 1914 og søn, Willy 1920. Willy arbejdede forskellige steder i byen, men i særdeleshed på lageret ved Christiansen. Huset er nu fjernet.

Storemarksvej 38

Overfor kroen ligger huset hvor husmand Andreas Jørgensen 1873 med konen Anne Marie Holm 1871 og børnene Christen 1897, Jørgen 1901 og Andreas 1912 boede. Christen Jørgensen tækkemand blev gift med Anne. Andreas kaldet "lill Dres" flyttede til det lille hus lidt nede ad Engvej. Se pkt. 50 og arbejdede for bl.a. snedker E. Jørgensen se pkt. 14. Jørgen blev forsikringsmand.

Storemarksvej 39

Overfor kroen var der, som standard for kroer på den tid, et stort haveanlæg med en pavillon eller lysthus. Jørgen Jacobsen havde eget bryggeri i gården og slagteriet. Han var kromand til 1901 eller senere og i 1908 kom Christian Mathesen, til som kromand, indtil 1921. Han byggede hus i Notmark og overførte en del af telefoncentralen fra Augustenborg til huset i Notmark, samtidig med at han fik bestyrerposten og driften af telefonsystemet i Hundslev Notmark og Almsted. Som ny kromand kom nu antikhandler Antik-Andersen fra Sønderborg. Han kom oprindeligt fra Vejleegnen og har antagelig købt kroen som ren spekulation.

Tomas Lydiksen, Hans Hansen og tante Didde (søster til J. N. Due se pkt. 69) byggede parcelhuset i det store haveanlæg som senere blev bolig for familien Runge. T. Lydiksen ejede kroen før og under folketællingerne 1921 og 1925. Til kroen hørte et landbrug med bygninger bag selve krobygningen. Chr. Hansen var ejer af kroen i 1943 og sønnen ansat hos købmanden Harry Hansen.

Storemarksvej 40

Her boede Peter Eriksen 1843. Han havde børnene: Jørgen 1873, gift med Kirsten 1870, de fik børnene Peter 1900 og Cathrine 1907. Cathrine blev gift med Thomas Møller i Klingbjerg. Peter Eriksen arvede gården og fik sin kone Christine Suder (deraf Pæ Surre) fra Elstrup. De fik børnene Jørgen 1918 der var leder af Louis Petersen jernhandel, Chresten 1923 var elektriker og bor i Vancouver Canada. Herluf 1927 blev uddannet ved Louis Petersen og Egon 1939 der fik gården. Egons søn Michael har nu gården. Datteren Margaretha kaldet Marga blev gift med Drejer fra Stenkobbøl. I engen øst for gården var der et jævnt stykke mark som igennem mange år blev brugt som "Hundslevs internationale fodboldbane".

Storemarksvej 41

Her boede Peter Eriksen 1878 broder til naboen Jørgen med sin kone Anna Margrethe 1890 og børnene

Jørgen 1907, Christian 1909, Cathrine 1904 og Peter 190? (Pæ Dunne) gift med Didde Christensen som døde. De fik en pige Margit. Navnet Pæ Dunne, fik han af en af hans karle, en søn fra kroen. der fortalte at han råbte så højt om morgenen når de fik besked om arbejdet at det dundrede. Jørgen blev elektromekaniker ved Brdr. Egholm i Sønderborg, Cathrine giftede sig med Christian Christiansen fra lageret. Christian (Denge) blev kørelærer. og Peter fik gården.

Storemarksvej 42

Her boede Peter Clausen Høj 1859 med konen Ane Margrethe Skovmand 1870 og børnene Peter 1892, dræbt i krigen 1915, Kresten ca. 1900, Christian 1909 og Helene 1920, Midde og Hans. Hans Høj er beskrevet i pkt. 25. Christian Høj var gift med Else Jensen, en søster til Krygers kone og de fik børnene Christian og Edith og ejendommen som arv efter Peter Clausen Høj. Midde Høj havde fået døtrene Grete og Karen. Karen var ca. samme alder som kusinen Christine. Datter af Hans Høj.

Storemarksvej 43

Her boede Lorenz Gottlieb Christiansen 1861 med kone Anna Christine Jacobsen 1869 og børnene Christian Jürgen 1896, Asmus Peter 1901, Christine 1905 og Lorenz Peter 1898. Datteren Christine blev gift med Georg Runge der døde i 2. verdenskrig. Lorenz Christiansen havde børnene Holger, Svend og Ester med konen Wilhelmine. Efter hendes død blev han gift igen med Nora fra Sottrupskov og de fik 3 børn Tove, Karin, Bent. Det var den største gård i Byen, 80 tønder land. De var en af de første der havde bil i byen. De kom engang i 1934 - 35 kørende igennem Asserballe Station i retningen, mod Sønderborg. Pludselig falder et barn ud af bilen bliver forslået og får en del skrammer i hovedet fra den nyanlagte grus vej (e skase) Chausse som den stadig hedder.

De gik så ind til husmand Skovmand og fik en førstebehandling med vask og en "polt om e høj". Under deres gård hørte et par store tørvemoser som var meget i brug under krigen. Nu er der kun store skove tilbage der dækker de store sømråder. Den nuværende ejer er Sofie Petersen hvis mand Hans døde 2009. Hun er født Frost (på Padholm), og har skrevet sine erindringer. Hendes søn Tage er viceborgmester i Sønderborg kommune og bor på Lille Skærtøft.

Storemarksvej 44

Her boede før og under den første del af krigen familien Runge. Han havde som flere andre ikke fået ændret sit pas fra tysk til dansk. Dermed blev han indkaldt til den tyske hær og kom ikke tilbage fra de store fæstningsværker ved kanalkysten. Efter familien Runge kom familien Davidsen, en broder til snedkeren i Notmark. Huset er nu fjernet.

Storemarksvej 45

Her boede Jacob Christian Vogt 1886 med konen Anne Cathrine Lind 1888 og deres 4 børn, Anne Marie 1913, Jacob Christian 1915, Lauritz 1920 og Anne Catrine 1925. Hans anden kone hed også Anne og med hende fik han børnene Anni og Marga. Hans Høj og Christine Moos var i 1925 ansat på gården. Før 1700 tallet hed slægten Christensen Højen.

Kanalvej

Kanalvej 46

Her boede rentier Hans Gudemoos 1864 med kone Dorothea Sophia født Jørgensen 1866 . Han var en broder til Peter Gudemoos Søndergade 67. De blev hjulpet i en periode af deres alderdom af Peter Jørgensen og konen Else fra pkt 65.

Kanalvej 47

Stum var en af dem der kom til byen sammen med jernbanen. Han var baneformand og hans navn var, Karl August Stumm 1877. Han var gift med Christine Marie Christensen 1886 og havde følgende børn. Herman 1909, Christian 1911, Lauritz 1912, Hans 1912, Marie 1914, Jørgen 1917, Carl 1923 og Gerda. En af sønnerne havde et par piger hvoraf den ene Christine (Tulle) blev gift med motorcykelkøreren og mekaniker Holger Iversen fra Sønderborg.

Engvej :

Engvej 48

Her boede Familien Runge. Han døde i 2. verdenskrig. Hans kone Christine var søster til Lorenz Christiansen, se pkt. 43. De havde 3 døtre Christa, Kaja og Birthe. Christa der var skolelærer er død for mange år siden. Kaja blev gift med en amerikansk officer og Birthes situation er ukendt.

Engvej 49

Kroejer II. Hansen boede her læs mere i pkt.39

Engvej 50

Her boede Andreas Jørgensen 1912 kaldet "Lill Dress" med sin kone Else og deres piger. Han var bror til pkt. 38 Chresten Jørgensen. Han arbejdede som tjener og bl.a. hos snedker E. Jørgensen. pkt. 14.

Engvej 51

Her boede skovløberne Store og Lille Christian. "Store Christian" Peter Christensen 1873 fik med konen Cathrine Marie Jensen 1873 (søster til Jacob Krygers kone) sønnen Christian Ernst Christensen 1899 og Jørgen der også var skovløber i Naldmose dvs. Nørreskoven.

Engvej 51a

Sønnen Lille Christian var gift med konen Cathrine Christensen 1900. Vi var som børn meget bange for de 2 skovløbere, hvorfor ved jeg egentlig ikke, eftersom jeg aldrig har talt med dem og måske knap nok vidste hvordan de så ud eftersom de var i skoven hele dagen og hele livet. De havde fået et kalde- eller øgenavn "Mille", men hvorfra det stammer er ligeledes ukendt.

Engvej 52

Gårdejer C. Jacobsen 1885 var gift med Anne Jacobsen 1884. Han døde lige efter 1. verdenskrig 18 - 11 - 1918 pga. spansk syge. For at hun kunne komme på aftægt måtte de bygge en ekstra ende på huset i 1938 og hun døde i 1943. Gårdejer Mathias Bonde 1913 gift med Marie 1912. De fik børnene Peter 1949, Erling 1952, Anne Christine 1944 og Agnete 1950, Peter der arvede gården, Agnete + EN ?

Engvej 53

Her boede arbejdsmand J. Schulz med konen Kathrine. De fik børnene Johanne og ? der begge var lidt invaliderede og kom på skole i Asserballeskov.

Engvej 53a

Her boede Chr. Albrechtsen 1876 med konen Christine Marie Johansen 1874 og en aftægts enke Christine Marie Cramer 1841. Chr. var blind og konen var syerske. Poul Hinze købte ejendommen som aftægt.

Engvej 54

Her boede Jørgen Jensen 1842. Sønnen Jørgen Jensen 1878 var gift med Anne Marie Skovmand 1882 fra Ketting. De havde børnene Jørgen 1902, Cathrine 1904, Christine 1907, Anna 1908, Marie 1909 og Minna 1921. Den nye ejer Gunnar Jensen har kødkvæg på gården og arbejder hårdt med sine 60 kreaturer selvom han er gammel.

Engvej 55

Her boede gårdejer Christine Frederiksen og Chr. Hansen. De havde en søn Henry der blev kørelærer og derudover Benny og Jytte.

Engvej 56

På aftægtet boede Nicolajs moder Mette Cathrine Jørgensen 1856. På gården boede Nicolai Thomsen 1884 med konen Marie Elisabeth Grøn 1883. De fik børnene Mette Kathrine 1910, Marie Elisabeth 1912, Peter 1915, Margrethe 1917, Anne Elisabeth Thomsen 1923 og Jenny 1925.

Engvej 57

Her boede familien der i flere generationer har glædet så mange mennesker bare ved at eje og bruge søen Løse. På aftægt sad Peter Thomsen 1869 og konen Kirsten Moos 1870. De havde børnene Anne Marie, Christen 1908, Marie 1909 og Meta 1913. De har næppe selv vidst hvor mange mennesker de har glædet med det store ocean, fiskepladsen, der desværre nu er skrumpet ind til et lille mudderhul. Der var Smed Jørgen Møllers børn, der var Kornlager Lorenzens børn der sejlede på døre fra lageret på stationen, det var Peter Hul Mathiesen m. fl. der brugte bagetrug som både på søen, der var Brocks børn der blæste de små skrubtudser op og det var snedker Jørgensens børn der sammen med Hans Høj sad i hønsegården og fangede karusser og "slier". Alle har de elsket "Løse", men der er grove historier, blandt de mange fortalte. Set fra gården havde de på modsatte side af vejen en række træer som havde fået isat brand. De havde som pige i huset Cathrine Marie Kryger der senere blev gift med Chr. Brock

Engvej 58

Husmand Nicolai Mortensen boede i aftægten til dette hus og havde 3 døtre. Maler Carl Holm boede her med sin kone Karoline og søn Carl Walther der havde værksted i pkt. 28 .

Søndergade

Søndergade 58a

Her boede vejmand A Knudsen f. 1890, med sin kone Margrethe og døtrene Anne og Margrethe.

Søndergade 59

Her boede Chr. Petersen med sin kone, deres søn Jørgen og datter Marie.

Søndergade 60

Her boede rentier Duus 1865, gift med Anne Cathrine Skovmand 1865 med deres sønner Mathias 1892, Chresten 1900, Anne Cathrine og Johannes 1912. Anne Cathrine var en søster til Hanse Høj's farmor Margrethe Høj.?

Søndergade 61

Christian Nikolaj Petersen 1883 blev invalid på Rumohrsgård da han som barn faldt i et kar med kogende vand. Han blev skrædder og boede her, med konen Anne Kirstine Mathiesen 1872 og datteren Sophie. Datteren syersken Sophie blev gift med mekaniker Jørgen Hansen (den lokale hårklipper) og fik en søn Christian (ais), der blev gartner. Han lærte gartner håndværket i Sønderborg i et par måneder og så var det nok for ham. Han var hjemme igen men blev så ansat på Danfoss, som alle de andre, og en kortere tid var han ansat hos Bitten Clausen som gartner.

Søndergade 62

Husmoder Cathrine Marie Christensen 1873, husmand Esben Mathiesen 1900 og konen Marie Eline 1903 og søn Peter 1924 boede her.

Søndergade 63

En Tinggård ejede gården på 50 tønder land, den næststørste efter Sofie Petersens på Stormarksvej. Peter Mathiesen 1870 fra Trympellyng købte den og boede her med konen Christine Hansen 1895 fra Dyndved. De fik sønnen Peter 1923 der er gift med Marie Jørgensen 1927 fra Sjellerup. De har en søn Erling boende i Stolbro 1948. Gårdens land går helt op til og over "grænsen" imellem Sønder og Nørreherred. Ved indkørselen til en af markerne ved Tingsted bæk står en ca. 1,3 m høj sten. Tingsted bæk følger i øvrigt vejen ned til Lille Mølle. På Nørreherred siden af bækken ligger to bakker eller høje, den ene kaldet Brændhøj og den anden Tinghøj. Marken på nordsiden af bækken ejes af gårdejer Blom fra Lille Mølle, som måske også ved noget om ordet "Ting"; der er noget "historisk" over det. Peter og Marie er nu flyttet på aftægt på Guderupvej nr. 5. Nogen af slægten fik navnet Hul med i deres efternavn da familien tidligere boede i en hulning ved et vandløb i Sjellerup. Peters onkel Jakob Hull Mathiesen, der havde Hull med i navnet, var drænrørsgnaver og boede mellem Sjellerup og Guderup.

Søndergade 64

Da Tinggård solgte gården til Peter Mathiesen byggede han et aftægt på grunden med 2 lejligheder. Han boede selv i den ene lejlighed, men måtte overlade den til Folkebanken i Sønderborg på et senere tidspunkt. I den anden lejlighed boede væverne Ane Cathrine Petersen 1848 med døtrene Anne Christine 1894 og Christine Clausen 1898. De brugte en meget stor væv, hvor de vævede lagener og andre store ting. Broderen Chr. Clausen, der boede i Amerika, købte rødsten-shuset, Sejmoesevej 7 til sine 2 søstre. Til dette hus flyttede Claus Jensen ind under krigen, (fra det hvide hus lige overfor). Thomas Lydiksen 1882 var gift med Marie Bothilde 1887. De havde en datter Agathe 1910, en søn Jacob der blev barber på lageret, "bag de store vinduer" og en søn Hans 1915 der blev slagter. Han var lidt af en altmuligmand. Han var kromand i årene 1921 til ca. 30 og byggede kromandens aftægt i haven overfor kroen. Thomas Lydiksen gik konkurs og måtte finde en ny bolig. Folkebanken bad Peter Mathiesen hjælpe Thomas Lydiksen økonomisk og han købte da Tinggårds lejlighed. Lydiksen lånte senere flere penge af Peter Mathiesen, købte en lastbil og kørte for Lorenzens mølleri.

Søndergade 65

Jørgen Jørgensen 1877 boede her på 40 tønder land, den tredjestørste gård i byen, med sin kone Christine Thomsen 1881. De fik børnene Jørgen 1908, Anne Marie 1904, Dorothea Sofie 1914 og Peter 1923. Sønnen Jørgen overtog gården og giftede sig med Karen Margrethe 1949. Han var elev på Ollerup Gymnastikskole og var med på tourneen, jorden rundt i 1931. Sofie giftede sig med Walter Lass. Peter og hans kone Ella der kom fra Sjellerup havde et husmandssted i Lille Mølle. De passede en overgang Gudemoos på husmandsstedet på Kanalvej og var samtidig ansat på lageret ved hhv. Jørgen og Andreas Gudemoos i Alsisk Frøavl i Sønderborg, senere konformand hos JF i Sønderborg og endnu senere landpost.

Søndergade 66

Her boede en anden arb. vejmand Chr. Duus 1900 gift med Cathrine Mørk 1900 og datteren Cathrine ca. 1930.

Søndergade 67

Husmand Peter Gudemoos 1867 (bror til Hans på kanalvej) med konen Cathrine Marie Petersen Leimand 1868. De fik datteren Catherine Marie 1897.

Søndergade 68

Enkefrue Margrethe Gudemoos ejede gården efter hendes mand Peter Gudemoos der døde i 1. verdenskrig 1918. Sønnen Jørgen Gudemoos, arvede gården. Han var gift med Marie Smith fra Havnbjerg (hun var et af 18 børn). De havde 2 sønner Peter og Andreas. Peter døde i slutningen af 2. verdenskrig og hans fader Jørgen ca. 1960. Efter Jørgen Gudemoos død tog sønnen Andreas over men døde efter nogle års forløb af Leukemi. Han var gift med Bertha Callesen og de fik 5 børn hvoraf nogle er døde. Chr. Gustenhoff startede Alsisk Frøavl i Løngang i Sønderborg ca. 1947 og Jørgen Gudemoos kom med da de byggede de nye lagerlokaler mm. på Hertug Hans vej ca. 1950.

Søndergade 69

Her boede tidligere Jørgen Nielsen Due 1899 med sin kone Ellen 1899 og efter ham kom Jens Hansen .

Søndergade 70

Dagmar og Herman Lametch boede her med deres søn Heinrich, der senere blev gift med bager Hinze's datter Marie. Han er død og Marie bor i Augustenborg.

Søndergade 71

Jørgen og Ida Mathiesen boede her med hendes mor og deres søn Jørgen. Hun blev kaldt "silke moster" da hun havde fine klæder fra Amerika. Sønnen Jørgen tog på et tidspunkt til Sverige hvor han stiftede familie.

Søndergade 72

Husmand Jacob Christensen Kryger 1866 boede her med sin kone Marie Jensen 1871 og børnene Chresten 1897, Jørgen 1900 (syg) og Cathrine Marie 1903. Cathrine giftede sig med kørelæreren og lejevilejeren Chr. Brock.

Chresten fik gården og røgeriet og giftede sig med Edith Marie Petersen 1910 og fik børnene Marie 1951 og Jakob 1947. Marie fortsatte med gården i nogle år men har nu solgt den og er flyttet til omegnen af Sønderborg.

Rumohrsgård

Otto Breide var i 1502 i Hertugen af Gottorps hof. Fikkesen der var Alsinger, ejede herresædet Søboe eller Huntzlebenhoff indtil han i 1505 overlod dette til sin svigersøn Otto Breide. Otto dør i 1551 og sønnen Joachim overtager Søboe sammen med konen Irmgard. Deres eneste datter Anna blev 1579 gift med Detlev Rumohr og således blev navnet Rumohrsgård fastlagt. Rumohr er en meget berømt kunstnerslægt fra Dresden, Lybeck og Hamborg. J H Schwertfeger boede på gården fra 1865 - 1878. Hans kone forblev der som enke, indtil 1890. I 1890 flyttede Clemens von Romberg ind på gården, indtil 1923, da han blev efterfulgt af sønnen Konrad Gisbert Wilhelm von Romberg, indtil 1925, da gården overgik til den danske stat. I 1930 - 1946 flyttede Andreas og Kristine ind og fik børnene: Tove, Kirsten og Kresten. Efter Andreas's død blev hun, sammen med børnene, på gården indtil 1948, med bestyreren Iver Paulsen. Fra 1948 - 1962 var gården forpagtet af Anna og Jens Andresen der havde børnene, Peter, Jørn og en datter. 1962 flyttede Kresten med konen Margit ind "igen". De fik børnene Holger Kresten og Andreas. Holger overtog Gården 1990 og de har børnene Kristine, Martin og Katja.

Byen Hundslevs beboere i ca.1921 og 1943.

Vejnavne og husnumre fandtes ikke i Hundslev fra 1936-47, da jeg boede der. Numre fra 1-72 er derfor sat ind på de 2 kort, der korresponderer med navnene på navnelisterne. Vejnavnene svarer til dd. eksisterende. Sejmoesevej = "e Kabloni"

Adr. nr.	År 1921		År 1943
1)	?	Bødker	C. Christiansen
1a)	?	Sten/grus	I. Andreasen
2)	Lastvognm. H. Mathiesen	Lastvognm.	H. Mathiesen
3)	?	Sadelm.	C. Jensen
4)	Mor til Martin N. Hansen	A. Gormsen	(Moster til MNH)
5)	?	Arb.m.	? Beyer
6)	Arb.m. C. Jensen	Gartner	H. Thomsen
7)	Vævere A. og C. Clausen	Arb.m.	C. Jensen
8)	Møller P. Hansen	Gårdej.	H. Petersen (mølle)

Lykkevej

9)	Hans Cr. Rose	Sælger	Jessen (Datter Thyra)
10)	Eksisterede ikke	Rentier	J. H Møller/min morfar
11)	?	Vognmand	C. Brock
12)	Rentier Chr. Thomsen	Rentier	Margrethe Thomsen
13)	Rentier Marie Berthelsen	Rentier	Marie Berthelsen
14)	Bygm. H. G .Asmussen	Snedk.	E. Jørgensen/min Far
15)	Husm. H. Ingemann	Husm.	Fr. Hansen
16)	?	Malerm.	? Hansen
17)	Snedk. L. Thomsen	Snedk.	J. Thomsen
18)	Rentier W. Staack	Rentier	W. Staack
19)	Margr. Hofsted Jørgensen	Gårdej.	C. Madsen
19a)	?	?	?
20)	Eksisterede ikke	J. H. Møller	senere H. Vind
21)	Smed J. Hansen Møller	Smed	D. Madsen
22)	Rentier Chr. Ohlsen	Rentier	Chr. Ohlsen
22a)	?	Arb.m.	C. Petersen
23)	Møller Adolf Lorenzen	Møller	C. Christiansen
24)	?	Arb.m.	P. Hansen (fra møllen)

Adr. nr.		År 1921		År 1943
24a)		?	Arb.m.	? Callesen
25)		Moos	Murer	H. Høj
26)	Gårdej.	Chr. Høj	Gårdej.	J. Høj
27)	Bankdir.	C. Christiansen	Bankdir.	C. Christiansen
28)	Maler	C. Holm	Barber	J. Hansen
29)	Maler	C. Holm	Købmand	J. Flintholm
30)	Skomager	J. Jørgensen	Skomager	J. Jørgensen
31)	Købmand	H. Hansen	Købmand	H. Hansen
31a)	Eksisterede ikke		Bolig	H. Hansen
32)	Eksisterede ikke		Mask.arb	H. Kolbau
33)	Slagter	T. Lydixsen	Slagter	E. Juhl
34)	Bager	H. Hintze	Bager	W. Hintze
Storemarksvej				
35)		?	Lingeri	G.Klok
36)	Maskb.	C. Ohlsen	Maskb.	C. Ohlsen
36a)		Marg. S. Ohlsen		M. S. Ohlsen
36b)		?	Kogekone	M. Fogt Sørensen
37)		?	Arb. m.	W. Gallina
38)	Tækker	C. Jørgensen	Tækker	C. Jørgensen
39)	Kroej.	T. Lydixsen	Kroej.	H. Hansen
40)	Gårdej.	P. Eriksen (surre)	Gårdej.	P. Eriksen (surre)
41)	Gårdej.	P. Eriksen (dunne)	Gårdej.	P. Eriksen (dunne)
42)	Arb. m.	C. Høj	Arb. m.	C.Høj
43)	Gårdej.	L. Christiansen	Gårdej.	L. Christiansen
44)		?	Arb. m.	? Davidsen
45)	Gårdej.	J. Vogt	Gårdej.	J. Vogt
Kanalvej				
46)	Rentier	N. Gudemoos	Rentier	N. Gudemoos
47)	Arb.m.	C. Stumm	Arb.m.	C Stumm
Engvej				
48)	Kroej.	T. Lydixsen	Handl.	G. Runge
49)	- "	-	Kroejer	H. Hansen
50)		?	Arb.m.	A.Jørgensen
51)		C. Christensen (store)	Skovf.	C. Christensen (store)
51a)		C. Christensen (lille)	Skovf.	C. Christensen (lille)
52)	Gårdej.	P. Bonde	Gårdej.	C. Jacobsen Bonde
53)		?	Arb.m.	J. Schulz
53a)		?	Arb.m.	Chr. Albrechtsen
54)	Gårdej.	J. Jensen	Gårdej.	J. Jensen
55)		?	Gårdej.	C. Hansen
56)	Husmand	P. Thomsen	Husmand	P. Thomsen
57)	Gårdej.	P. Thomsen	Gårdej.	P. Thomsen
58)		?	Husm.	N. Mortensen

Adr. nr.	År 1921		År 1943
Søndergade			
58a)	?	Vejmand	A. Knudsen
59)	?	Husmand	C. Petersen
60)	?	Arb.m.	N. Hansen
60a)	?	Arb.m.	A. Puchleitner
61)	Skrædder (Kløj skr.)	Skrædder	N. Petersen
62)	?	Husm.	E. Mathiesen
63)	Gdj. P. J .Mathiesen	Gårdej.	P. J. Mathiesen
64)	Væverne A. og C. Clausen	Arb.m.	T. Lydiksen
65)	Gårdej. J. Jørgensen	Gårdej	J. Jørgensen
65a)	Eksisterede ikke	Rent.	K. Margr. Jørgensen
66)	?	Slagter	C. Duus
67)	Husmand P. Gudemos	Husmand	P. Gudemos
68)	?	Gårdej.	J. Gudemos
69)	?	Husmand	J. Due
70)	?	Arb.m.	H. Lametsch
71)	?	Arb.m.	J. Mathiesen / Silk. Most.
72)	Husmand J. Kryger	Husmand	J. Kryger



