

Lykkevej 14, matrikel 9

Hessgård i Hundslev.

Her boede oprindeligt flere generationer af Blegten Hess, som har givet gården navnet "Hessgård".
Augustenborg distrikters skyld- og pante protokol folio 477 + 692 4 2586.

Areal 1676 - 25 15 44 ha = 336,47 Thl. reinertrag skyldudbytte.
1965 - 20 49 44 ha = 260,43 Thl. reinertrag skyldudbytte.



Lykkevej 14, 1939. Det Kgl. Bibliotek.



Lykkevej 14, 1989. Det Kgl. Bibliotek.

Efter fortælling i familier Hess her på egnen, er stamfaderen til denne slægt indvandret hertil fra det tidligere kurfyrstendømme Hessen i Mellem Tyskland. Allerede i 16 hundrede tallet fandtes familier af denne slægt i byerne Hundslev, Notmark Almsted og Asserballe. Deres navne findes i gamle tiendefortegneleer til Notmark kirke og i jordbøger over Rumohrsgårds len.

De ældstkendte navne af familien Hess findes i byen Hundslev. I fortegnelsen over tiendeydere til Notmark kirke af 1668/69, findes familienavnet Hess ikke. Derimod findes i samme af 1688/89 i Hundslev to boelsmænd ved navn Nis Hess og Hans Hess, og endvidere en kådner Christen Hess og en inderste Rasmus Hess. På gårdene artikel 9 af Hundslev, kaldet Hessgård, tilhørende Jørgen og på artikel 5 af samme by kaldet Junkergården, tilhørende Egon Eriksen, samt artikel 5 af Notmark kaldet Havebjerggård, tilhørende Ernst Nicolai Jørgensen og ligeledes på Ringmosegård i Asserballe, tilhørende Jacob Skovmand, har der gennem flere generationer boet familier af slægten Hess og disse kan med sikkerhed følges. De forskellige familier med navnet Hess på spredte mindre ejendomme er det derimod vanskeligere at finde slægtskabet imellem i ældre tid. I Notmark sogn begynder kirkebogsføringen år 1688, men indtil omkring 1700 er oplysninger ret sparsomme, og en såkaldt lagune, en periode fra 1728 til 1743 findes der ingen kirkebog, den er simpelthen forsvundet.

Familierne Hees i Notmark og Asserballe sogne.

Efter fortælling i familier Hess her på egnen, er stamfaderen til denne slægt indvandret hertil fra det tidligere kurfyrstendømme Hessen i Mellemtyskland. Allerede i 1600 fallet fandtes familier af denne slægt i byerne Hundslev, Notmark, Almsted og Asserballe. Deres navne findes i gamle tiendefortegnelser til Notmark kirke og jordbøger over Rumohrsgårds lehn.

De ældstkendte navne af familien Hess findes i byen Hundslev. I tiendefortegnelsen 1668/69 til Notmark kirke findes familienavnet Hess ikke. Derimod findes i samme af 1688/89 i Hundslev to boelsmænd ved navn Nis Hess og Hans Hess og endvidere en kådner Christen Hess og en inderster Rasmus Hess.

I jordbogen af 1712 nævnes i Notmark boelsmand Christen Hess og kådner Christen Hess. Fra Almsted nævnes Fridrich Hess i kirkebogen 1713 og i Asserballe nævnes ligeledes Christen Hess på Ringmosegård.

Forsøg på at finde frem til slægtskabet mellem de nævnte familier er ret vanskeligt. I Notmark sogn begynder kirkebogsføringen 1688, men ind til omkring 1700 er oplysningerne ret sparsomme og i den såkaldt lagune, en periode fra 1728 til 1743 findes der ingen kirkebog den er simpelthen forsvundet.

På gårdene artikel 9 af hundslev kaldet Hessgård tilhørende Jørgen Hoi og artikel 5, kaldet Junkergården tilhørende Egon Eriksen, samt på Artikel 3 i Notmark, kaldet Havebjerggård tilhørende Ernst Nicolai Jørgensen har der i mange generationer boet familier af slægten Hess og kan med sikkerhed følges. Ligeledes er det tilfældet på Ringmosegård i Asserballe. De forskellige familier Hees på spredte mindre ejendomme er derimod vanskeligere at finde slægtskab imellem i ældre tid.

Ejere af gården

1. Nis Hess	1688
2. Jørgen Hess	?
3. Jørgen Hess	?
4. Jørgen Christensen Hess	?
5. Christen Jørgensen Hess	1815
6. Jørgen Christensen Hess	1834
7. Christian Petersen Høj	1865
8. Jørgen Høj	1910
9. Christian Høj	1935
10.	

1. Nis Hess, nævnes 1688/89 i fortegnelsen over tiendeydere til Notmark kirke som boelsmand i Hunslef, og det må antages, at han har boet på dette boel, da hans efterkommere har boet og virket her gennem mange generationer. Dette fremgår også efter jordbøger over Rumohrsgårds len. Nis Hess må således betragtes som stamfader til slægten Hess på denne gård. Ifølge fortegnelsen over tiende ydere til kirken skulde der fra hvert boel i byen årlig ydes 5 skep rug, 6 skep byg og 10 skep havre. Endvidere skulde de 14 boelsmænd i byen yde betaling for 2 ødeboel, som dog senere atter er blevet oprettet, så der gennem de sidste 3 hundrede år har været 16 boel, eller gårde i byen.

Nis Hess af Huneløf døde

Ellen Nisses døde 1704, begravet 3. marts, hun må antages at være hans

Af deres børn kendes:

- a. Jørgen, født 1672, som blev eftermand, og
- b. Christen Hess, som ifølge Jordbogen var boelsmand på Havebjerggård i Notmark 1712 og 1717.

2. Jørgen Hess født ca. 1672 blev eftermand på boelet her.

Den gamle Jørgen Hess af Hundslev døde 1752 og begravedes Dømi 2. advent, 80 år gl.

1712 og 1717 som boelsmand i Hundslev, men ikke som Jørgen Hess, men som Jørgen Christensen. Det har vel været det juridiske navn, men i kirkebogen er skrevet det navn som de til daglig er blevet kaldet.

En søn Jørgen Hess er født 1672, som blev eftermand her og Christen Hess, som 1714 findes på Ringmosegård må antages at være en broder til nævnte Jørgen Hess født 1672. Ifølge jordbogen af 1717 skulde hver boelsmand i Hundsleff årligen yde af skyldkorn, 3 ørtig skep byg, 3 ørtig 15 skiep haver og i ritzel, navnet for en afgift af mindre dele: 1 lam 1 gås, 2 høns 10 æg.

Af deres børn kendes

- a. Jørgen Hess født 1696, han blev eftermand boelet her.
- b. Christen Hees født ? som 1714 findes på Ringmose gård i Asserballe.

3. Jørgen Hess, født 1696, søn af formanden.

Jørgen Hess af Hunslef døde 1782, begravet nr. 10, 86 år gl. Jørgen Hess's enke døde 1789, begravet 19. 6. 1789, 88 år.

Han nævnes som boelsmand her 1733 og 1751. Desværre findes der ingen kirkebogsoptegninger fra 1729 til 43, da denne kirkebog er bortkommen, men de har måske ingen børn haft. Det bliver nemlig hans brodersøn Jørgen Christensen Hess fra Ringmosegård som bliver eftermand her på boelet i Hundslef.

4. Jørgen Christensen Hess født 1739 på Ringmose gård overtager boelet her efter sin faders broder Jørgen Hess, som døde 1782.

Hans fader Christen Hess døde 1773 i Asserballe og hans moder 1777.

Jørgen Christensen Hees blev 3. 11. 1765 gift med Cathrine Marie som døde 19. 6. 1789, 48 år i Hundslev, var således født ca. 1741.

Deres børn fødte i Hundslev:

a. Christen Jørgensen Hess	født 1766 døbt domi 11 Trini
b. Hans Peter Jørgensen Hess	født 1769 nr. 2.
e. Anne Marie Frederica Hess	født 1771 - nr. 12
d. Jørgen Jørgensen Hess	født 1773 - 31.1.
e. Cathrine Marie Jørgensen Hess	født 1777 - 19.3.
f. Nicolai Jørgensen Hess	født 1779 - nr. 19
g. Kirsten Jørgensen Hess	født 1781 - nr. 55.
h. Mette Kirstine Hess	født 1766 - nr. 13.

Folketælling 1803 i Hundslev.

1. Jørgen Christensen Hess husfader 66 år enkemand, boels og synsman
2. Christen Jørgensen Hess hans søn 37 år tjener sin fader
3. Kirsten Hansen hans kone 37 år
4. Marie Cathrine Hess deres barn 6 år
5. Jørgen Christensen Hees deres barn 4 år
6. Hans Christensen Hess deres barn 1 år
7. Hans Peter Jørgensen Hess ugift 35 år Barn af husfaderen, tjener
8. Nicolai Jørgensen Hess 24 år Barn af husfaderen, søfarende.
9. Jørgen Jørgensen Hess 30 år Barn af husfaderen, styrmand
10. Catharina Jørgensen Hess 28 år Barn af husfaderen, tjener faderen
11. Mette Jørgensen Hees 18 år Barn af husfaderen, tjener faderen

Jørgen Christensen Hese

Som synsmand og forstander har han været en anset mand og har været velstillet, fordi han var istand til at yde andre lån og var også behjælpelig som kautionist, for eks. for Hans Petersen Beck som 17. 5. 1791 køber Hundslev kro, med kåd kro og høkeri.

Et lån til færgeforpagter Peter Petersen Iversen Fynshav, giver Jørgen Christensen Hess et tab på 70 og på 30 rdl.

Han nævnes et par gange som formynder for forældreløse børn.

Jørgen Christensen Hess døde som boelsaftægtsmand og enkemand 7. 1. 1822, begravet 13. 1. efter at han i 7 år havde været meget sygelig og det sidste år sengeliggende, i en alder af 83 år.

Om børnene kan berettes Marie Hess født 1771, datter af boelsmand Jørgen Christensen Hess, blev 22. 10. 1602 gift med ungarl Peter Nicolaisen, søn af boelsmand Nicolai Nissen Hess Havebjerggård i Notmark.

Cathrine Marie Jørgens født 1777, datter af boelsmand Jørgen Christensen Hess, blev 4. 3. 1809 gift med Friedrich Rasmussen, ungarl og boelsmand, søn af Rasmus Friedrichsen, aftægtsmand i Almsted (nu Krophol)

Anne Marie Frederica Hess blev 7. 10. 1794 gift med smeden Peter Johannsen Petersen i Hundslev, født 1771.

5. Christen Jørgensen Hess født 1766, døbt Domi 11 Trini søn af formanden. Han overtog sin faders festeboel 18. 12. 1815. Blev trolovet 23. 9. gift 28. 10. 1796 med Kirsten født 1774, døbt Domi 4. advent, datter af Hans Hansen Eriksen af Krogholm Almsted. Han var synsmand lige som sin fader.

Deres børn:

- a. Cathrine Marie Hess født 24. 9. 1797
- b. Jørgen Christensen Hess født 11. 11. 1800, han blev eftermand.
- c. Hans Christensen Hess født 4. 7. 1802, døde 8. 11. 1808, 6 år
- d. Anna Cathrine Hess født 6. 10. 1807.
- e, Hans født 20. 7. 1809. Hun havde lidt af mange gigtsmerter.

Hans hustru Kirsten Hans Eriksen døde 13. 10. 1821 47 år. Den 25. 2. 1822 skifter han med sine børn og gifter sig 15. 6. 1822 med enke Cathrine Elisabet Lind som boede til leje i Padholm. Hun var født 1772, døbt i Nordborg 24. januar 1772, datter af Hans Andersen på Nordborg. Blev 3. 11. 1801 gift med Hans Jørgen Lind, søn af inderste Jørgen Jørgensen Lind fra Dynneved. De boede i Gyden, bag Almsted hvor datteren Elenore Elisabet blev født 13. 1. 1802. Hans Jørgen Lind født i Egen 18. marts 1759, død i Helved 7. januar 1817. Aftægtsmand Christen Jørgensen Hess døde 28. 3. 1844, 78 år gl.

Om deres børn kan berettes:

Anna Cathrine Hess født 6. 10. 1807 blev 6. 11. 1835 gift med Christian Elnef, født 18. 8. 1804 i Hundslev, søn af Anna Christina Christen Elnef, som siden blev gift med Rudolf Struk i Hundslev. Christian Elnef blev inderste på Østerholm. Steddatteren Elenora Elisabeth Lind født 13. 1. 1802 blev 13. 2. 1824 gift med sømand Jørgen Christensen Kruchow født 27. 4. 1798 søn af Jørgen Christensen Krukow og hustru Karen Peters i Helleved. Sønnen Hans født 20. 7. 1809 var sømand og ved folketællingen 1835 var han endnu ugift.

5. Christen Jørgensen Hess født 1766, døbt Domi 11 Trini, søn af formanden. Hans overtog sin faders festeboel 18. 12. 1815. Blev trolovet 23. 9. gift 28. 10. 1796 med Kirsten født 1774, døbt Domi 4. advent, datter af Hans Hansen Eriksen af Krogholm Almsted. Han var synsmand lige som sin fader.

Deres børn:

- a. Cathrine Marie Hese født 24. 9. 1797
- b. Jørgen Christensen Hess 11. 11. 1800, han blev eftermand.
- c. Hans Christensen Hess 4. 7. 1802, døde 8. 11. 1808, 6 år
- d. Anna Cathrine Hess 6. 10. 1807.
- e, Hans født 20. 7. 1809. havde lidt af mange gigtsmerter.

Hans hustru Kirsten Hans Eriksen døde 13. 10. 1821, 47 år. Den 25. 2. 1822 skifter han med sine børn og gifter sig 15. 6. 1822 med enke Cathrine Elisabet Lind som boede til leje i Padholm. Hun var født 1772, datter af Hans Andersen på Nordborg. Blev 3. 11. 1801 gift med Hans Jørgen Lind, søn af boelsmand Jørgen Jørgensen Lind fra Dynneved. De boede i Gyden, bag Almsted hvor datteren Elenore Elisabet blev født 13. 1. 1802. Det er uklart om han er død eller har forladt hende.

Aftægtsmand Christen Jørgensen Hess døde 28. 3. 1844, 78 år gl.

Om deres børn kan berettes

Anna Cathrine Hess født 6. 10. 1807 blev 6. 11. 1835 gift med Christian Elnef, født 18. 8. 1804 i Hundslev søn af Anna Christina Christen Elnfs, som siden blev gift med Rudolf Struk i Hundslev. Christian Elnef blev inderste på Østerholm.

Steddatteren Elenora Elisabeth Lind født 13. 1. 1802 blev 13. 2. 1824 gift med sømand Jørgen Christensen Kruchow født 27. 4. 1798 søn af Jørgen Christensen Krukow og hustru Karen Peters i Helleved.

Sønnen Hans født 20. 7. 1809 var sømand og ved folketællingen 1835 var han endnu ugift.

6. Jørgen Christensen Hess, født 11. 11. 1800 søn af formanden, overtog sin faders festeboel 1834. Han blev 22. 7. 1826 gift med Margrethe Petersen født 27. 5. 1801, datter af smeden i Hundsløv Peter Johannsen Smidt og hustru Maria Jørgensen, født Frederiksen. Ved overtagelsen skal han yde sine søskende Hans og Anne Cathrine, så længe de er ugifte husly.

Ved folketællingen 1835 bor de hos ham.

Deres børn :

1. Christen Jørgensen Hess,	født 22. 9. 1826,	døde 7. 4. 1833, 6½ år
2. Kirsten Jørgensen Hess,	født 6. 1. 1827	
3. Marie Jørgensen Hess,	født 26. 10. 1830	fik gården overdraget
4. Cathrine Jørgensen Hess,	født 11. 4. 1833,	gift 9.4.1858
5. Christian Jørgensen Hess,	født 27. 7. 1835	
6. Peter Jørgensen Hess,	født 15. 3. 1838,	døde 12. 3. 1839, 1 år
7. Peter Jørgensen Hess,	født 26. 12. 1839,	døde 5. 2. 1844, 4 år
8. Kirsten Jørgensen Hess,	født 18. 5. 1842,	gift 17. 6. 1880

3. Datteren Marie Jørgensen Hess fik gården overdraget.

4. Cathrine Jørgensen Hess født 11. 4. 1833, blev 9. 4. 1858 gift med ungarl og snedker Peter Petersen i Hundsløv, født 7. 11. 1831, søn af smedesvend Jørgen Petersen og hustru Marie Christine i Hundsløv.

8. Kirsten Jørgensen Hess, født 18. 5. 1842, blev 17. 6. 1880 gift med skræddersvend Christian Andersen født 22. 11. 1850 i Vesterkøbbel på Kegnes, søn af Marie Cathrine Davidsen, gift med arbejder Jørgen Petersen i Lebøl. De købte 6. 10. 1880 det nyoprettede husmandssted på Blegebæk, art. 68 af Ketting. De havde ejendommen til 3. 10. 1883, da den solgtes til Peter Christian Jørgensen fra Sebbelev. **Ejendommen ejes nu af Hans Jacobsen fra Asserballe.**

Folketælling 1860 i Hundsløv.

1. Jørgen Christensen Hess	61 år gift	født i sognet boelsmand
2. Margaretha Petersdatter	60 år	født i sognet kone
3. Christen Hees deres søn	25 år ugift	født i sognet tjenestekarl
4. Kirsten Hees deres datter	18 år	født i sognet pige
5. Kirstine Maren Jacobsen	23 år	født i sognet tjenestepige
6. Christian Høj svigersøn	29 år gift	født i sognet tjenestekarl
7. Maria Hess datteren	30 år	født i sognet hans kone
8. Peter Hoy deres søn	1 år	født i sognet

7. Christian Petersen Høj, født 9. 6. 1831, søn af boelsmand "Ved Højen" i Hundsløv Peter Clausen Høj og hustru Anna født Dreier. Han blev 24. 10. 1856 gift med formandens datter Marie Jørgensen Hess født 26. 10. 1830. De overtog hendes fødegård 23. 5. 1865 og skal yde hendes moder enke Margrethe født Petersen aftægt og frit ophold.

År 1875, 13. 3. sælger han et areal af Skrædderhaven 00 25 54 ha til møller Christian Nielsen i Hundsløv.

Christian Petersen Høj døde 21. 4. 1904 i Hundsløv, 72 år.

Hans hustru Marie Høj født Hess døde 27. 3. 1885, 55 år.

Deres børn:

- Anne Marie Høj født 17. 11. 1860
- Anna Margrethe Høj født 16. 01. 1867
- Jørgen Høj født 22. 1. 1872 han blev eftermand,
- Marie Høj født 28. 10. 1877. Hun blev gift med Aagesen på Sandbjerg.

8. Jørgen Høj, født 22. 1. 1872 på gården, søn af formanden.

Han overtog slægtens gård 1910. Han blev 9. 7. 1907 gift med Cathrine Marie Hansen født 12. 12. 1878, datter af kådner Detlef Hansen i Ladelund.

Cathrine Marie Høj født Hansen døde 18. 1. 1954 i Hundslev, 76 år. Jørgen Høj født 22. 1. 1872 døde 4. 3. 1954 sammested, 82 år.

Børn:

- a. Christian Høj, født 29. 6. 1908, blev eftermand på gården.
- b. Marie født 1. 1. 1913 gift med Johannes Hansen i Asserballe.

9. Christian Høj, født 29. 6. 1908 på Gården, søn af formanden.

Han overtog gården ca. 1935. Blev gift med Anne Cathrine Andersen, født 5. 4. 1911 i Asserballe, datter af muremester Peter Andersen. Peter Andersen var gift 17. 6. 1909 med Cecilie Marie, født Hansen, født 28. 5. 1882 i Asserballeskov, datter af husmand Christin Sørensen Hansen og hustru Cathrine Marie, født Jørgensen Kettingskov. Cecilie Marie Andersen døde 15. 4. 1959 hos datteren i Hundslev.

En ugift søster til Christian Højs hustru Anne Cathrine, ugift syerske Kathrine Marie Andersen lod 1961 et nyt rødstens beboelse hus opbygge på en parcel art. 252 på gårdens hussted. Efter hendes død gik huset i arv til hendes søster Anna Cathrine Høj og videre til datteren Karin Høj, som her driver en damefrisørsalon. Hun blev gift med P. E. Stefansen som er chauffør ved Asserballe Korn og foderstofforretning,

Børn:

- a. Jørgen Peter Høj født 17. 4. 1936
- b. Karin Cecilie Høj født 1. 7. 1943.

tilhørende gårdejer Jørgen Peter Hoi.