

Folketælling i Hundslev 1805 32 familie

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hans Jørgensen Miang husfader | 36 år kådner med land og styrmand |
| 2. Helena Paulsen hans kone | 35 år begge i første ægteskab |
| 3. Jørgen Miang hans fader | 70 år enkemand aftægtsmand. |
| 4. Anna Jørgens hans søster | 30 år ugift, tjener hos sin fader |

Takket være vor enestående dygtige og flittige hjemstanshistorie skrive Christian Knudeen fra Ketting, kan her vedlægges en afskrift af hans optegnelser om familien Christensen Miang fra nuværende Peter Jensens husmandssted i Nyled ved Østerholm.

Jørgen Christensen Mjangs kådnersted senere Peter Jensens husmandssted i Nyled artikel ? Stedets oprindelse menes at hidrøre fra den tid, da hertug Hans den Yngre lod byen Bosted nedbryde og lagde jorden under Østerholm som derved blev en større ladegård, altså omkring året 1600. Dette sted skulde oprindeligt have ligget i Holmskoven. Grunden var udlagt og grundstenene lagt på en plet inde bag Hans Hansens, senere Hans Lorenzens sted i Holmskoven. Men planen blev ændret og stedet blev anlagt, på sin nuværende plads, for tillige at passe på "ledet" og det fik derfor navnet "Nyled".

Manden har muligvis tillige haft opsyn i skoven, den nærliggende Holmskov. Hvornår det er sket vides ikke bestemt. Det kaldtes både et Elstrup og et Helleved kådsted, men er i flere henseender blevet henlagt til Elstrup ejerlav, velnok fordi det ligger denne by nærmere. Folkene på stedet har tidligere haft lov til at udskænke Brændevin for folk i skovtiden, så de kunne holde for og nyde en snaps eller et glas øl. Der fandtes tidligere et årstal på et stykke træ i huset hviket nu er borte. Årstallet pegede hen på slutningen af det syttende århundrede. En af de ældste mænd på stedet skal have ført navnet Hjender. Den føretkendte ejer på stedet er muligvis:

1. Christen Petersen Dreier og hustru Dorthe Pæsen, der nævnes 1694 og 1708, som boende i Elstrup på "Holmskov" hvor deres søn blev født. Dette udtryk må vist forstås at være dette sted, der lå i nærheden af denne skov.

Deres børn:

1. Christen Christensen Dreier, født 1. 6. 1694, han havde et frit instehus ved "steten" (fodstien) til Guderup. Han var drejer og døde 27. 6. 1759, 65 år gammel.
2. Elenore født 1694, hun fik stedet.
3. Peter Christensen Dreier, kådner i Elstrup. Den 18. 9. 1801 døde Peter Christensen Dreier født i Elstrup ved Holmskov 1708. 93 år gammel, søn af Christen Petersen Dreier og Dorthe Pæsen, i Elstrup pr. Holmskov må antages at være Miangs sted.

2. Jørgen Christensen Hess var gift med enken Elenore født 1694 og har fået stedet med hende, hvor han var mand fra 1721 - 1734, men han er død lidt før 1734. En søn Jørgen Hees var født 1730 på Nyled men døde 1738, i en alder af 8 år.

3. Jørgen Christensen Mjang blev gift med enken Elenore i tiden 1730 - 1734 og fik med hende stedet. Jørgen Christian Mjang var fra Sønderborg, hvor han var født 1708. Han var søfarende og døde 6. 1. 1754 - 46 år gammel og år 1756 døde dom. 14. Trini den 22. 9. Elenore i Nyled som var gift:

1. gang med Jørgen Christensen Hess og
2. gang med Jørgen Christensen Miang.

Børn:

1. Jørgen Miang, født ? Han blir kådner i Hundslev.
2. Christian Jørgensen Mjang. Han blev kådner i Elstrup, gift 2. 7. 1785 med Anna Maria Lorenzen fra Østerholm. En søn af dem gik til søes og skal i England have arbejdet sig op til en meget anset stilling. Familien havde tidligere en del breve fra ham.
3. Anna Dorothea Mjang, døbt 1. 1.1740, hun fik stedet.

4. Christen Christensen Dreier blev 18. 11. 1758 gift med Anne Dorothea Mjang og fik med hende stedet. Han var døbt den 1. 1. 1734, søn af inste og dreier i Elstrup, Christen Christensen Dreier.

Anne Dorothea Dreier var 1760 til market i Auvistenborg blev syg og måtte på hjemvejen tage ind i huset hos kådner Duus på Blæsborg, hvor hun gjorde barsel. Her fødtes sønnen Christian Henrik Dreier den 12. 5. 1760 og blev døbt i Ketting kirke den 15 maj. Han gik til søs og fra et engelsk orlogsskib har han fra Bombay i Ost-indien skrevet et meget hjertelig brev hjem til sine forældre. Han var den gang 24 år. Brevet var dateret deri 8. 12. 1784 i Bombay og blev modtaget hjemme den 3. 7. 1785 Det havde således været 29 uger og 4 dage undervejs.

Faderen Christen Christensen Dreier døde 1767 i Nyled, 34 år gammel.
Hans enke Anna Dorothea blev 1768 gift med eftermanden.

5. Jørgen Jørgensen ved Nyled blev 1768 gift med enke Anna Dorothea enke efter den forige mand Christen Christensen Dreier og blev kådner ved Nyled. Han var født 1731 i Stolbro, søn af boelsmand Jørgen Nissen på nuværende Lauritz Christensens Boel, og kaldtes derfor almindeligt for Jørgen Nissen, ved Nyled. År 1768 købte han ved Østerholms udparcellering jord som ligger ved vejen ind til lysholm. Senere købte han også en mark fra Jacob Gertsen sted på Østerholm. I Jørgen Nissens tid var der finskænk en slags krohold på stedet. Der fortælles, at en mand fra Hundslev dag fik for meget at drikke i huset. Da han kom udenfor tog han en stav og slog tværs over vinduerne så alle ruder gik itu. Jørgen Nissen meldte manden på Nordborg og han fik en ordentlig straf, da det blev betragtet som overfald.

Da Hans Hansen Hage fejrede bryllup, som stod på Bommerlund, kom postbudet fra Sønderborg og meldte at der lå et stort brev til Jørgen Nissen på posthuset i Sønderborg, som han ikke havde indløst, da det var meget dyrt. Jørgen Nissen gik straks hjem spændte hesten for sin vogn og kørte til Sønderborg efter brevet. Det var fra hans svoger Christian Jørgensen Mjang i England. Det var det sidste brev som familien fik fra ham. (der er således nogen uklarhed om det var kådner Christian Jørgensen Mjang i Elstrup eller dennes søn der var draget til England. Kan det tænkes, at forældrene er rejst over til sønnen).

1812 den 7. 12 . døde Jørgen Jørgensen Nissen ved Nyled, 81 år gammel, efterladende enken Anna Dorothea, men ingen børn.

6. Christian Jørgensen Miang. Da der som nævnt ingen børn var i formandens ægteskab, blev stedet ved Nyled overladt til Hustruren Anna Dorotheas brodersøn fra Hundalev. Christian Jørgensen Miang som var en søn af kådner i Hundalev Jørgen Mjang. Denne havde foruden den nævnte, to andre sønner, Jørgen Jørgensen Mjang som var søfarende og fik senere en cevilansættelse i København.

Den anden søn Jørgen Jørgensen Mjang var skibsfører, boede i Hundslev.

Christian Jørgensen Mjang blev 11. 1797 gift med Margaretha Lauritz datter af Stolbro. Hun var datter af boelsmand Lauritz Jørgensen og var således en broderdatter af formanden på stedet Jørgen Jørgensen Nissen. Christian Jørgensen Mjang døde 27. 12. 1860, begravet 3. 1. 1861. Hans hustru Margaretha Mjang var død den 16. 7. 1854, begravet 21. 7. 1854.

Børn:

1. Anna Dorothea Miang, døbt 1798, 9. trinitatis søndag, hun døde 6 uger gammel.
2. Jørgen Mjang, født 1800, han fik stedet.
3. Lauritz Mjang, født 31. 10. 1801, han blev 14. 10. 1837 gift med Kirstine Margrethe Jørgensen af Igen 30 år gammel, datter af boelsmand Jørgen Christensen Frederiksen i Igen, han blev kådner i Guderup.
4. Christian Mjang, født 8. 7. 1805, blev 10. 10. 1835 gift med Marie Jørgensen af Dynved, datter af ?
Han blev boelsmand i hendes fødehjem.

7. Jørgen Christiansen Mjang en søn af formanden, født 1800. Han blev 21. 4. 1827 gift med Anne Kirstine Jørgensen, 30 år, datter af boelsmand Jørgen Lauritzen Stolbro. Hun døde 26. 4. 1828 51 år gammel. Den 9. 4. 1831 blev han gift 2. gang med Anne Kathrine Christensen af Igen, 28 år gammel, datter af smeden Christen Klausen af Igen. Hun døde 6. 5. 1849 45½ år gammel. Børn: I hans første ægteskab var der en datter Margrethe Mjang, født den 28. 6. 1827. Hun fik stedet.

8. Christian Christensen Klyhn født 1824 søn at boelsmand Christen Klausen Klyhn og hustru Anne Christensdatter fra Guderup. Han blev 8. 7. 1853 gift med Margrethe Mjang født 28. 6. 1827. Med hende fik han stedet ved Nyled. De havde ingen børn. Han solgte derfor stedet og byggede sig et nyt aftægts hus 1885 på den anden side af vejen.

I Christian Knudsens omtalte optegnelser finder vi under 3. generation.

3. Jørgen Christensen Mjang fra Sønderborg, født 1708, som gifter sig med enken Elenore i tiden mellem 1730 - 34, og fik med hende kådnerstede i Nyled. Hun havde i forvejen været gift med nr. ?

2. Jørgen Christensen Hess, som var mand på stedet her fra 1721 til 1730. Men han er født lidt før 1734, da en søn, Jørgen Hess er født på Nyled 1730, men døde 1738 i en alder af 8. år.

I Jørgen Christensen Mjangs ægteskab med enke Elenore, født 1694 var der følgende børn:

a. Jørgen Jørgensen Mjang, født 1733, han blev kådner på matr. 34 i Hundslev.

b. Christian Jørgensen Mjang, som blev kådner i Elstrup.

c. Anna Dorothea Mjang, døbt 1. 1. 1740. Hun arvede fødestedet Nyled. Hun blev gift med Christen Christensen Dreier i Elstrup. En søn Christian Henrik Dreier tog til søs med et engelsk orlogsskib og forliste. Faderen Christen Christensen Dreier døde 1767 i Nyled, kun 34 år gammel og hans enke Anna Dorothea blev 1768 gift med eftermanden Jørgen Jørgensen kaldet Nissen. Han døde 7. 12. 1812 i Nyled, 81 år gammel efterladende enken Anna Dorothea, de havde ingen børn. Anna Dorothea døde ? uden arvtagere til kådnerstedet i Nyled.

3. Vi vender tilbage til **Jørgen Jørgensen Miang**, født 1733, som blev kådner på matr. 35 i Hundslev. Han blev 3. 11. 1758 i Notmark gift med Dorothea Jørgens af Hundslev. Hun er sandsynligvis en datter af omtalte kådner Peter Nissen i Hundslev (se side 1).

Navnet Dorothea Jørgens kan udmærket henvise til Jørgen Jørgensens hustru Dora Jørgens. Hun døde 2. 3. 1802, 69 år gammel, og var således født ca. 1733, i den tid da ingen kirkebog er bevaret fra Notmark kirke.

Deres børn:

a. Hans Jørgen Miang født 1759 døbt nr. 38, døde 22. 11. 1764.

b. Christian Jørgensen Miang født 1761 døbt nr. 8. Han blev 25. 11. 1797 gift med Margrethe Lauritzdatter af Stolbro, datter af boelsmand Lauritz Jørgensen. Da der ingen barn var på Nyled, fik denne Christian Jørgensen Miang fra Hundslev Nyled overdraget, da både han og hans kone var beslægtede med familien på stedet.

Hustruen Margrethe Miang døde 16. 7. 1854.

Christian Jørgensen Miang døde 27. 12. 1860.

Der var 4 børn i familien, en søn Jørgen Miang født år 1800, fik stedet i Nyled.

c. Hans Jørgensen Miang, født 1764, døbt nr. 23. Han overtog hjemmet matrikel 34 i Hundslev.

d. Elenore Miang født 1767 døbt nr. 24 døde 12. 7. 1767.

e. Jens Jørgensen Miang født 1768 døbt nr. 23. Han var søfarende i København og fik senere civilansættelse der. Han havde to sønner, hvoraf den ene sad i meget gode kår og havde et landsted i nærheden af byen.

f. En datter Anna Dorothea født 1772 døbt nr. 28 opholdt sig 1803 hjemme i Hundeleve og plejede sin gamle fader Jørgen Jørgensen Mjang på 70 år.
Jørgen Jørgensen Miangs hustru Dorothea Jørgens døde 2. 3. 1802, 69 år.
Han døde 19. 9. 1804, 71 år, begge i Hundslev.

4. Hans Jørgensen Miang fik 14. 8. 1802 sin faders kådnersted overdraget, han var styrmand, Blev 22. 10. 1802 i Notmark gift med Helena Hansen Paulsen fra Notmarkskov. Hun var født 1768 døbt nr. 9, datter af Hans Pauleen Bøtzau og hustru Sophie Hansdatter i Skoven.
Deres børn:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Dorothea Sophie | født 17.11. 1805 |
| b, Anna Christina | født 28. 8. 1808 |
| c. Helena | født 7. 2. 1810 |

Den 20. 12. 1812 køber Hans Jørgensen Miang af inderste Christen Christensen Beck 1 tdr. land og 4 fag af huset for 300 rdl. cour eller 480 rigsbankdl. sølv.
Helene Miang, gift med kådner Hans Miang i Hundslev døde 5. 2. 1843 74år.
Hans Miang kådner og forhenværende søfarer døde 11. 4. 1848, 82 år, i Hundslev.

Folketælling 1803 i Hundslev. 52 familie.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hans Jørgensen Miang husfader | 38 år kådner og styrmand. |
| 2. Helena ~leen ham.: kone | 35 år begge i første ægteskab. |
| 3. Jørgen Miang hans fader | 70 år aftægtsmand |
| 4. Anna Jørgens husfaderens | 30 år ugift, tjener hos faderen. |

5. Christian Petersen Hess blev 28. 2. 1829 gift med formandens datter Anna Christina Miang og den 20. 4, 1829 overtog de hendes fødekådsted. Christian Petersen Hess var født 1790 døbt nr. 4, søn af Peter Hansen i Hundeleve og hustru Maren Peters.

Folketælling i Hundslev 1835.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Hans Miang | 70 år forhen kådner |
| 2. Helene Bøtzau hans kone | 67 år aftægtsfolk. |
| 3. Christian Petersen Hees | 45 år sømand |
| 4. Anne kirstine Wrang | 27 år hans kone |
| 5. Hans Petersen | 6 år søn, født 25. 11. 1829. |

Deres børn:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Hans Petersen | født 25. 11. 182 |
| b. Marie Sophie | født 6. 9. 1832 |
| c. Peter Petersen | født 19. 9. 1836. |

Folketælling i Hundslev 1845.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Anna Christina Miang | 37 år født i Hundslev enke ejer af kådnerstedet. Hendes mand Christian Petersen Hess der var sømand, er sandsynligvis forlist, da han ikke findes indført blandt døde og begravede. |
| 2. Hans Petersen | 16 år født i Hundslev søfarer, hendes søn |
| 3. Peter Petersen | 9 år født i Hundslev hendes søn |
| 4. Margaretha Maria Key | 5 år født i Tirslund, plejedatter |
| 5. Hans Miang enkemand | 80 år født i Hundslev aftægtsmand. |

6. Nicolai Thomsen købte kådnerstedet 16. 3. 1852 af enke Anna Christina Petersen, født Miang, hvis mand Christian Petersen Hees var forlist på søen, for en pris 1300 rbd. sølv. Nicolai Thomsen var født 9. 1. 1815 i Stevning, søn af kromand Thomas Nicolaisen. Den 16. 4. 1852 i Notmark, blev ungkarl og kådner i Hundslev gift med Marie Cathrine Eriksen 30 år fra Hundslev, datter af boelsmand Peter Hansen Eriksen på boel matr. 5. i Hundslev. Hun var født 22. 2. 1822 i Notmark, da hendes forældre Peter Hansen Eriksen og hustru Maria Frederiks var kådnere på matr. 7 m. fl Notmark (som nu ejes af Christian Jørgensen) og som 24. 5. 1826 byttede deres kådnersted i Notmark med Hans Petersen Hesses boel Hundslev, matr. 5. som ligger nabo til kroen (ejes nu af Egon Eriksen).

På kådnerstedet matr. 54 i Hundslev holdtes 2 køer og der lavedes malt til ølbryggeriet, og de tjente godt derved. Der var altid nobelt og pænt hos dem, for de var probert og akkurate. Stedet er siden gennem mange år blevet kaldet "e Myltmands sted". Det er siden flere gange blevet forstørret. blandt andet: 1. 2. 1875 købte Nicolai Thomsen af Boelsmand Nicolai Madsen Skærtøft 2 skæpper eng i Toftmaj.

Peter Hansen Eriksen døde 27. 4. 1852.

Maria Eriksen født Rasmussen døde ?

Nicolai Thomsen døde 29. 2. 1892 i Hundslev 77 år. Enke Marie Cathrine født Eriksen døde 13. 6. 1902 i Hundslev, 80 år.

Deres børn:

- a. Peter Thomsen født 19. 7. 1852, blev eftermand.
- b. Marie Thomsen født 22. 12. 1856, døde 22. 5. 1873 af gigtfieber.
- c. Anne Cathrine Elenore født 22. 11. 1858, hun blev gift med Thomas Christensn fra Vestjylland. De havde et landbrug i Tirstrup ved Varde.

Aftægtskådner Nicolai Thomsen i Hundslev døde 29. 2. 1892. 77 år. I kirkebogen er nedskrevet: "Han var en meget agtværdig mand".

7. Peter Thomsen født 19. 7. 1852, søn af formanden. Han overtog kådnerstedet 8. 7. 1882 for 1500 mark. Han var udlært møllersvend og fortsatte som maltgører på ejendommen. Han blev gift med Mette Cathrine Jørgensen, født 20. 3. 1856 i Oksbøl, datter af senere gårdejer Jørgen Lauritzen Christensen og hustru Maren f. Grau i Stevning. Hendes moder døde 26. 4. 1908 hos datteren i Stevning 78 år. Hun var født 1830 i Lunden, datter af Christen Jørgensen Grau og hustru Elenore født Petersen.

Peter Thomsen, født 19. 7. 1852, døde 9. 8. 1922 i Hundslev. Hans enke Mette Cathrine, født Jørgensen døde 28. 1. 1933 i Hundslev.

Deres børn:

- a. Marie Thomsen født 20. 6. 1876 i Stevning, blev 19. 11. 1903 gift med Christian Peter Ohlsen, maskinbygger i Hundslev, født 26. 10 1873 på matr. 48. faderens maskinværksted. Marie Ohlsen født Thomsen døde 15. 8. 1933, Christian Peter Ohlsen døde 21. 3. 1957 i Hundslev.
- b. Margrethe Thomsen født 29. 5. 1888 i Hundslev, blev 16. 1. 1907 gift med Peter Gudemoos, født 16. 4. 1888 i Hundslev, søn af kådner Jørgen Hansen Gudemoos på matr. 24. Peter Gudemoos døde 30. 9. 1918 hjemme som følge af men fra deltagelse i verdenskrigen.
- c. Nicolai Thomsen, født 19. 9. 1884 blev eftermand.

8. Nicolai Thomsen født 19. 9. 1884 overtog stedet 1911. Blev 4. 11. 1909 gift med Elisabet Grøn født 19. 3. 1883, datter af landmand Jens Grøn og hustru Marie Elisabet født Frost på matr. 46 i Frederiksgaard. Aftægtsmand Nicolai Thomsen døde 28.11. 1957 i Hundslev.

Deres børn:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Mette Cathrine Thomsen | født 11.12. 1910 |
| b. Marie Elisabeth Thomsen | født 19. 7. 1912 |
| c. Peter Thomsen | født 15. 6. 1915 han blev eftermand. |
| d. Margrethe Thomsen | født 28. 2. 1917 |
| e. Anne Elesabeth Thomsen | født 16. 12. 1923 |
| f. Jenny Thomsen | født 19. 5. 1926. |

9. Peter Thomsen født 15. 6. 1915 overtog fødestedet 1950.

Han blev 28. 6 1946 gift med Ruth Klausen født 12. 12. 1924, sammen med tvillingsøsteren Else Hansen, født Klausen i Notmarkskov døtre af snedkermester Christen Klausen født 12. 8 1891 og hustru Anna Kirstine født Jørgensen, født 14. 5. 1895, boende i Notmarkskov matr. 75. Søndergade 15 + 17.