

Genforeningsstenen ved Danebod

Torsdag d. 15. Maj havde vi en lille, morsom Udflugt til Almsted.

Der havde man nemlig, efter længere Tids Søgen og Vragen, fundet en Sten, der passende kunde bruges til Genforeningssten og anbringes paa den offentlige Trekant Jord, der 'var fremkommen lige foran Skolen, da den ny Vej blev ført herved. Det var denne Sten, der skulde hentes. Hele Skolen og en Del af Egnens Befolkning var paa Benene. Stenen var i Forvejen blevet anbragt paa et Vognlad; der var lagt Jernlænker og Reb omkring den, og nu skulde vi saa allesammen ved fælles Hjælp hale den ned til Skolen. Det gik næsten alt for let. Vi havde Kræfter nok tilovers til at synge af fuld Hals, og det gjorde vi da ogsaa, den ene Sang efter den anden hele Vejen. Alle Skolens Flag var fordelt over hele Kompagniets Udstrækning. Det var et festligt Optog!



Genforeningsstenen hentes i Almsted



Stenen trækkes på kærren til Fynshav



Stenen er ankommet til Danebod højskole i Fynshav

Den 11. juli, 1930 afsløredes genforeningsstenen udenfor skolen og forstander Terkelsen udtalte "I tak for alt hvad der er sket i Sønderjylland i de ti år, siden genforeningen, både det tunge og det glædelige; for vi har lært af begge dele, og i håb og tro på en lykkelig fremtid for vort kære fædreland og i særdeleshed den omstridte del af det, afslører vi dette smukke genforeningsminde"

Med disse ord drog Terkelsen Dannebrog til side og indskriften kom til syne :

1864 - 1920

Sten, staa i tusind Aar,

tal om Fædres trange Kaar og den store Sejer.

Notmarks sogns beboere rejste Stenen 1930 .

Denne kønne, korte og klare indskrift har Kathrine Eriksen i Almsted formet.



Stenen er rejst ved højskolen