

5000 blomsterløg blev plantet

Fynshav

for livskvalitet

Fynshav bylaug havde skaffet 5000 blomsterløg der skulle plantes ved indfalds vejene til Fynshav. Der blev indkaldt borgere til at hjælpe med at få dem i jorden og da vinteren med frost og sne nærmede sig skulle det være nu!

Vi var en halv snes stykker der mødtes hos formanden lørdag 1. december klokken 10.00 medbringende trillebører og spader. Løgene bestod af 2 forskellige narcisser, tulipaner og krokus i 2 forskellige farver. Så startede den store planlægning - løgene blev lagt i trillebører og vi delte os i 2 hold - et hold til færgen og et hold til efterskolen. 5000 løg syntes vi var mange, men vi kunne godt have brugt 10.000 mere. Vi blev enige om at starte op de primære steder og havde så muligheden for at skaffe flere løg til næste efterår. Vi skal så til foråret have taget billeder af dette års beplantning så vi kan se hvad der mangler.



Sortering af den store mængde løg

Det var nogle meget motiverede hold der gik igang og der blev kigget noget fra alle de biler der kørte forbi - var de blevet helt gale i Fynshav? Gå og grave midterrabbatten 3 uger før jul? Er det virkelig nødvendigt at grave midterrabbatten?



Et godt team går til markronerne

Arbejdet skred godt fremad og ved 12.30 tiden løb vi tør for løg og indstillede arbejdet. Vi kiggede hen af det område vi havde arbejdet i, men der var ingen forandring at se fra vi kom!



Der graves og plantes

Vi glæder os meget til at se resultatet til foråret.

Der var et rigtig godt samarbejde på begge hold, så det blev til en lille hyggelig happening. En stor tak til deltagerne.

Steen Weile



De sidste løg lægges i jorden