

Bladts Boel (gård)

Almsted 7, oprindelige ejendom fra før 1667



Almsted 7, matrikel 2, 1930



Almsted 7, matrikel 2, 1939 Det Kgl. Bibliotek.

Ejendommen er et boel (gård) der første gang er dokumenteret i år 1667. Gården var under Ruhmorsgård Len, hvilket betød at ejeren måtte betale skat i både penge og naturalier samt yde hoveriarbejde på Ruhmorsgård.

Fortælling om gården

Fortalt af Gunnar Hansen februar 2022

Jeg husker gården tilbage i 1950, dengang var stuehuset det gamle der lå i forlængelse af stalden et meget langt hus. I den østlige ende startede stuehuset med bryggers og bagudgang til haven derefter kom selve opholdsrummene og fra midt på ejendommen startede stalden.

Der var ingen el på ejendommen, alt foregik med de gamle petroleumslamper. Der var på det tidspunkt fire heste i stalden for enden af ejendommen og det var mange dengang.

I stalden var der ikke, som i andre mere moderne stalde, en fodergang foran kreaturerne, det foregik som mange har set i gamle film, ved at man gik op med foderet bagfra til hver enkelt ko med den lille belysningen petroleumslampe kunne give.

Alle køer blev håndmalket, det var rigtig gammelt landbrug og der kom aldrig en traktor på ejendommen, de mente den ville trykke jorden for fast.

De havde en meget stor have med alle mulige grønsager og den var passet med nøjagtighed, så alt var snor lige og i en orden som man beundrede. Der var også et stort hønsehus og mange høns i den store hønsegård. Der plantet en del for skellige frugttræer og i den ene side af haven og et stykke fra ejendommen var der bygget et stort udhus som indeholdt vaskerum og bageovn. På loftet var der opmagasineret en del træ fra egen skov, træet var opsavet i planker og blev lagt ind gennem en luge i gavlen oven på vaskerummet og bageovnen, der var jo tit optændt i ovnen og den varme fik træet godt af. Bygningen lå i passende afstand fra stuehuset på grund af brandfaren.

På den store grund var der nede ved vejen bygget en aftægtsbolig som var noget nyere end ejendommen (i dag den eneste beboelse til ejendommen). I to meters afstand fra aftægten lå der en stor stråttækket lade til de redskaber der dengang var til en ejendom. Midt på gårdspladsen lå deres brønd til alt forbrug, den var ikke særlig dyb, husker jeg, men stor i omkreds op sat i kampesten. Den lå ikke langt fra deres mødding og når det regnede var der ikke langt fra brønd til mødding. Ved siden af gårdspladsen mod øst lå der en mindre lade (ligger der endnu) som var til deres vogne og håndværktøj, der var også et mindre hul gravet i lade til kalk som man dengang læskede, hed det, så kalken kunne bruges til vedligeholdelse af ejendommen.

Den 6. august 1943 var der et voldsomt tordenvejr og lynet slog ned i den store gamle ejendom, men ved hurtig nabohjælp lykkedes det at få styr på branden inden det gik galt. Min far har fortalt at der var mange til hjælp og at de sad oppe på rygningen og slukkede med vand fra spande og andet materiel, dengang var rygningen samlet med ståltråd. Det var stål trådene der var glødende og branden nåede ikke ind i stalden, det var den første brand som den daværende brandkaptajn Klaus Jensen havde som kaptajn, og mærkværdigt så var den sidste brand han havde også ved Jens Bladt Almsted, den 11. december 1957.

Ejendommen har været rimelig stor. Når man læser i gamle papirer har der været et ret stort jord-tillæg da flere ejendomme i byen har købt og byttet jord med Bladt.

Ejeren var Jens Bladt som var en gammel mand allerede dengang med jydetræsko og lang krum pibe og hjemmelavet tobak, hans datter hed Didde (Christine) hun havde to sønner fra et ægteskab som jeg ikke kender, de hed Peter og Henry. Peter var ca. 7 år ældre end mig og han hentede mig når vi skulle gå i skole. Han gik i den store klasse, da jeg begyndte i skolen. Henry var ca. tre år yngre og det var ham jeg var meget sammen med. Peter kom jo ud at tjene ved landbruget tidligt og blev udearbejdende, han blev udlært gravemester ved det daværende store firma Stenderup Jensen og der arbejdede han i over 45 år.

Henry kom også ud til landbruget og var der i mange år, indtil han fandt en kæreste som kom fra Vestkysten og han flyttede med derud. Det sidste jeg har hørt var han arbejdede på et cementstøberi. Begge er døde. De to sønner havde Didde fra et tidligere ægteskab som jeg ikke rigtig ved noget om.



Almsted 7, 2022



Almsted 7, 2022