

Kropholm

Almsted 25



Stuehuset omkring 1930 (Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn)

I den idyliske landsby, Almsted ligger gården Kropholm, en gammel bondegård som daterer sig langt tilbage i tiden. De ældste kendte oplysninger stammer fra sognepræsten, Frederik Cruows indberetninger. Der ligger ligeledes oplysninger om afgifter til Lensmanden på Ruhmohrsgård fra 1692 / 1693.

Kropholm, var tidligere en Herregaard, i Nærheden af Kirkebyen Notmark. Denne Gaard blev bygget af en Ridder ved Navn Krop. Herregården er nedbrudt for for flere hundred år siden og gården Almsted 25 bærer nu navnet. Forud for ham kendes slægtens navn som Asmussen og Frederiksen. Den første Eriksen er Hans Eriksen født i 1817, som overtager ejendommen efter sin morbroder. Hans efterfølger er Jørgen Eriksen født 1853. Efter ham følger sønnen Hans født 1884. Han blev på flere områder en kendt skikkelse ikke alene i, men også uden for sognets grænser. Det var den alsiske skjald, Martin N. Hansen, hvis sange og viser de har tolket ved utallige arrangementer viden om.

Også ægteparrets fem døtre, alle sang- og musikglade er gået op i den enhed, som har gjort familien meget kendt. I radio og TV har de kønne alsiske strofer lydt, og senest er det blevet til en LP plade og bånd, hvor Martin N. Hansens sange og viser er forevigtet.



Med i bondekulturen hører også gamle akivalier, og blandt dem en beretning skrevet af Kirsten Eriksen om krigen i 1864. Heri vises allerdybest de menneskelige egenskaber, de besad, her er et lille udpluk ved *Kirsten Eriksen*:

“Jeg er født 5. september 1859, det første, jeg husker fra min barndom er krigen i 1864, jeg husker godt, at soldaterne eksercerede i Blandts mark (Degnemosen), vi børn løb derned for at se på.

Alle digerne omkring æblehaven var næsten helt udjævnet, sommetider brændte soldaterne hele bunker af breve under æbletræerne. En aften ved 11-tiden kom en mængde soldater og officerer, der befalede halm båret over i vognskuret, da de skulle udkommanderes kort efter. Da soldaterne kom indenfor i laden for at hente halmen forsvandt de trætte og udasede.



Gården ca. 1950 (Det Kgl Bibliotek)



Stuehuset 2021 (Steen Weile)

Min fader kom med en lygte og lovede at blive, hvorefter de fik lov at blive liggende. Mor kogte ærter og flæsk uopfordret til dem, og da maden var færdig, blev de alarmeret. Maden blev pakket i tornysterne og afsted.

En anden gang kom en deling gamle soldater medtagne og syge, mor kogte så mælk og grød, og det var de meget taknemmelige for.

Vores mælk stod i kælderen, på mælke kammerets gulv var der opredt senge, ligeså i tørveladen. Sengeklæder kunne de ikke få, da vi også havde officerer boende her og så en læge”.



Tidligere aftægt til Kropholm (Steen Weile)