

Almsted 2, matrikel 7

Gravgård

Samlet af Jørgen Bromand med flere.

Bondegård i Almsted,

Areal: 1876 - 32 73 45 ha. z. 536,34 thl, reinertrag.

Areal: 1925 ialt 29,60 ha. deraf ager 23,10 ha. eng 3,00 ha. skov 1.50 ha.
mose 0,50 ha. andre arealer 1,00 ha.

Ejendomsskyld 1925 - 73.500 kr, jordværdi 41.100 kr, nettoudbytte 328,24 Thl

Brandassurance 1925 - 75 000 kr.

Oplysninger om denne gård findes i Gamle Augustenbøger skyld - og pantprotokol (1772 - 1783) folio nr. 96.

Augustenborg herreds skyld - og panteprotokol folio 240 + Registernummer på Landsarkivet 1585 + 1584.



Almsted 2, matrikel 7. 1939 Det Kgl. Bibliotek.



Almsted 2, matrikel 7. 1989 Det Kgl. Bibliotek.

Som boelsmand på dette boel kan anføres:

1. Jes Christensen af Grauen døde 1634.

Han har været boelsmand her fra omkring **1600** til 1634. På Landsarkivet i Åbenrå findes originalskøde, skrevet på pergament, forsynet med to laksegl, hvori der står at Jes Christensens enke 1634 skødete gården til den ældste søn Christen Jensen eller Jessen.

2. Christian Jensen var boelsmand her fra **1634**. I jordbogen over Rumohrsgårds len for året 1667 er Christian Jensen ikke nævnt. Han er sandsynligt efterfulgt af Peter Jørgensen, som kan være gift med Christian Jensens enke og således være sættemand på bolet.

3. Peter Jørgensen ydelse var 1667:

årsgift	1 rdl. 20 skl. for bedesvin
	1 rdl. 24 skl. af byg at levere 3 ørtig 1 skep, havre 2 ørtig 18 skep af ritzel, (en ydelse af mindre ting)
	1 får, 1 lam, 1 gås, 5 høns og 10 æg.

Fra år 1688 begynder kirkebogføringen i Notmark sogn, og år 1689 domini søndag Jubilate blev, Peder Jørgensen og hans hustru Karen af Grauen i Almsted jordet i Kirkegården.

4. Jes Christensen af Grauen nævnes 1688 og 1690 i fortegnelsen over tiendeydere til præsten i Notmark, som boelsmand i Graven. Han var en søn af boelsmand Christen Jessen.

Jes Christensens ydelse i tiende til præsten var 5 skepper rug, 6 skep byg og 10 skep havre.

I kontante ydelser giver Jes Christensen til Rumohrgård 1693, foruden jahresagift 1 rdl. 25 skl. og for bedesvin 1 rdl. 24 skl. også 12 rdl. i freigeld, for fritagelse af hoveri.

I jordbogen over Rumohrsgårds len 1717 skal Jes Christensen af Grauen yde;

årsgift	1 rdl. 42 skl. for bedesvin
	1 rdl. 24 skl. af korn leveres byg 3 ørtig 1 skep, havre 2 ørtig 4 skep,
I ritzel:	1 får, 1 lam, 1 gås, 5 høns, 10 æg, et stort læs hør, 2 læs halm og 2 klavn garn, (det må være afgift af hør).

Ligesom de andre bønder i Almsted, ejede Jes Christensen af Grauen et areal "i Skoven" det senere kaldet Notmarkskov. Hans areal har ligget hvor nu "Lille Belt Camping" ejendommen Søndergade 39 er oprettet. Ifølge Augustenborg herreds skyld - og panteprotokol folio 337 blev her på Jes Christensens grund boelsmand i Grauen i Almsted, 1678 den 26. 7. oprettet et inderstested til Hans Thomsen.

Inderstestedet sælges 20. 5. 1764 til skipper Jacob Friedrichsen Becker og køberen skal betale de årlige forbedrelses penge 12 skl. og til boelsmanden og for grunden årlig betale hvad der af dette sted med ret kan kræves.

Samtidig overlader Hans Hansen Grau i Almsted til Jacob Friedrichsen Becker sin toftsgrund, imod at han årlig betaler 10 mark og 10 skil. for 3 skepper haveland, førhen betalt med 9 mark og 6 skl. Jes Christensen af Grauen var født og viet før kirkebogføringen begyndelse 1688. Han var gift med Kirsten.

Af deres børn kendes

- Chresten Jessen som blev eftermand på boelet, og datteren
- Catharina. som 9. 11. 1727 blev viet i Svenstrup kirke til boelsmand Hans Rudolph i Stefning i hans tredje ægteskab. Catharina døde 9. 9. 1728, der var ingen børn i dette ægteskab.

Jes Christensen af grauen døde 1721, den 2. 11. begravet Domsli 21.Trini.

Hans enke Kirsten døde 1723, begravet, Domini. 11 Trini.

5. Christen Jessen efterfulgte sin fader Jes Christensen som boelsmand her.

Christen Jessen nævnes som sådan i jordbogen af 1733. Han blev 1703 Domini 25 Trini gift med Karen Clausdatter, en datter af smeden Claus i Almsted. De synes kun at have haft en datter, Kiersten født 1707 døbt Domini 3. advent.

Christen Jessen og hans hustru Karen synes at være døde i tiden mellem 1729 - 1743, da der ingen kirkebog findes.

6. Hans Hansen, kaldet Grau.

Formandens datter Kiersten, født 1707, blev 1733 gift med Hans Hansen født 1700, søn af ? Han blev boelsmand i Graven og kaldtes Hans Hansen Grau, og sad for gården til sin død 21. 2. 1759. Hans enke sad for gården til 4. 2. 1780, da den blev overdraget til sønnen Hans Hansen Grau, født 1732.

Hans enke Kirsten Jesses døde 11. 11. 1779, 72 år gl.

De havde 9 børn:

- a. Hans Hansen Grau, født i Almsted 1732, han overtog boelet 4. 2. 1780.
- b. Chresten Hansen Grau, født 1733 i Almsted. Han blev boelsmand i Sebbelev, på nuværende Carl Deichgræbers gård. art. 8. hvor han døde 17. 5. 1789. Chresten Hansen Grau blev 1. 7. 1763 gift med Christian Hansens enke på dette boel Kirstine Andersdatter fra Almsted datter af Anders Mikkelsen. Fra dette ægteskab nedstammer familien Grau i Sebbelev og senere Bro.
- c. Anna Catharina Grau, født 1740 i Almsted, blev 21. 10. 1763 i Notnark gift med Hans Eriksen på Hagelbjergmosegård. Deres datter Anna Cathrine Eriksen arvede Gravgården efter sin moders forældre. *Se under Nr. 8. Peder Rasmusen, kaldet Grau.*
- d. Jacob Hansen Grau, født 1742 i Almsted, blev degn i Hørup, gift med Anna Magdalene Petersen den 27. 5. 1772, Jacob Hansen døde 5. 7. 1788, han aflivede sig selv den dag biskop Bloch var hos degnen på visitation. *Se vedlagte bilag.*
- e. Matz Hansen Grau født 1743 i Almsted, blev gift 21. 6. 1770 i Ketting, med Helena Jørgensdatter af Blæsborg. Han blev kådner i Bro på Markfogdens sted, som nu er nedlagt, lå mellem Andersen og Graus boel. Kirsten Hansen Grau, født 1744, døbt Donini 3.
- g. Jørgen Hansen Grau, døde 1747.
- h. Bitte født 1750, døde 1752, begr. 20. 12. 1752.
- J. Peter Hansen Grau født 1752 i Almsted, døde 5. 3. 1843 som boelsmand blev gift 3. 6. 1785 med Christine Margrethe Petersdatter og med hende blev han sættermand på Hans Frederiksens boel i Egen. Han blev 10. 5. 1788 gift med Mette Magdalene Christiansdatter Dynved.

Bilag til nr. 7. Hans Hansen grau

7. Hans Hansen Grau født 1732 i Gravgården Almsted, søn af formanden. Blev gift 8. 10. 1756 i Notmark med Cathrine Jørgensdatter født 1739 datter af boelsmand Jørgen Nicolaisen i Hundslev og har overtaget Gravgården efter hans faders død 21. 2. 1759. Hans moder sad for gården til 11. 11.1779.

Deres børn:

- a. Kirsten Grau døbt 1759 nr. 1, hun arvede gården.
- b. Jørgen Hansen Grau døbt Domi 3 advent 1761. Almsted. begravet Domi 3 trifli 1763 Notmark
- e. Jørgen Hansen Grau døbt Domi palmarum 31. 3. 1765 i Notmark begravet 23. 9. 1789 i Notmark.
- d. Maren Hansen Grau døbt Domi 3 advent 13. 12. 1767 begravet Dom. 4. efter påske 1771. Notmark
- e. Maren Hansen Grav døbt Domi 25. trini 17. 11. 1771.
- f. Hans Hansen Grau døbt Domi 5. Trini 16. 7. 1775. begravet Domi Trini 1790.

Boelsmand Hans Hansen Grau døde 1779, begravet Domi 13 trini, 47 år. Hans enke Cathrine Nicolaisen afholdt, 4. 2. 1780 skifte med børnene Jørgen 16 år, Hans 5½ år og Kirsten 22 år.

Formynder for børnene var:

- for sønnen Jørgen - Hans Eriksen Almsted,
- for sønnen Hans - degn Jacob Grau i Hørup,
- og for datteren Kirsten - kådner Matz Hansen Grau i Bro.

Med sin tilkommende nye ægtemand blev der ved tinget i Ketting sket 5. 9. 1871 indgået følgende kontrakt

1. Jens Petersen Guimoos bliver fra 4. 2. 1780 sættemand på boelet i fulde 15 år.
2. Han forpligter sig at efterkomme skiftebrevet af 4. 2. 1780
3. Ved steddatterens ægteskab skal han give Kirsten 1 hest, 1 ko af forsvarlig kvalitet, alt efter volgiftsmænds kendelse.

Den 2. 11. 1781 blev enke Cathrine Nicolaisen gift med ungarl Jens Pedersen Goymoes af Hunsleff, født 1749, døbt Domi 1. advent, søn af boelsmand Peter Christensen Goymoes kaldet Kegnes og hustru Margrethe, på boel Abildgård art. 7 i Hundslev, nu Christian Hansen.

Jens Pedersen Goymoeses hustru Catharine Jørgens døde 5. 2. 1819, 79 år. Enkemand Jens Pedersen Goymoes, kaldet Grau, døde 9. 12. 1828, 80 år. som aftægts mand i Gravgården.

Augustenborg herreds skyld - og panteprotokol folio 240. På landsarkivet bog nr. 1584 - 1585, side 160: En søn Nicolai Jensen Grau fødtes 1784 i Gravgården, døbt Nr. 7.

8. Peder Rasmussen, kaldet Grau blev 30.10. 1789 gift med formandens datter Kirsten Grau, døbt Domi 22 post Trini 1757 i Graugården. Peter Rasmussen var født 1756 på gården art. 10, af Almsted beliggende i Gyden, døbt Domini 13 . p. Trini i Notmark. Som den ældste af sine søskende var han arving til fødeboelet i Gyden, senere Smidemanns boel, men da han ved giftemål med Kirsten, overtog hendes fødeboel, Gravgården overlod han sit fødeboel i Gyden til sin broder Rasmus Rasmussen som blev sættemand der. Det gik senere i arv til sønnen Rasmus født 19. 6. 1800 i Gyden.

Peder Rasmussen, kaldet Grau og Hustru Kirsten Grau havde Gravgården fra 1. 4. 1799 til 9. 2. 1819. Han døde 3. 9. 1818. Hans enke Kirsten sad på aftægten til sin død 28. 11. 1840.

Deres Børn:

- a. Rasmus Pedersen, døbt Dom. 13. p. Trini 1790 i Gyden, begravet 29. 2. 1792 i Notmark.
- b. Cathrine Pedersen, døbt Dom. 12. 2. 1792 i Gyden begravet 13. 5. 1808 i Notmark.
- e. Hans Pedersen født 24. 9. 1796 i Gyden, begravet 13. 18. 1799 Notmark.

Da deres børn døde i en ung alder døde denne gamle slægts på gården ud den fortsattes af en anden slægting, Anna Cathrine født Eriksen.

9. Anna Cathrine Grau født Eriksen, gift med Jens Andresen Møller, kaldet Grav.

Hun arvede Gravgården efter hendes moders forældre, nr. 6. Hans Hansen, kaldet Grau og hustru Kirsten Jesses, født i Gravgården 1707. Hendes moder Anna Cathrine Grav født 1740 i Almsted, blev 21. 10. 1763 gift med Hans Eriksen på Hagelbjergmosegård. Deres datter Anna Cathrine Eriksen født 1782 i Almsted, døbt Domi 16. p. blev 21. 10. 1814 gift ned Jens Andresen Møller født i Asserballe, døbt 7. 10. 1778. søn af ?

De havde Gravgården fra 9. 2. 1819 til 1. 2. 1849.

9. Anna Cathrine Grav og Jens Andresen Møller.

Folketælling i Almsted 1845.

1. Jens Møller Grav 67 år	født i Asserballe sogn	gårdmand
2. Anna Catharina Eriksen 63 år	født i Notmark sogn	hans hustru
3. Hans Peter Grav 29 år	født i Notmark sogn	deres søn
4. Catharina Høy 21 år	født i Notmark sogn	hans hustru
5. Jens Grav 2 år	født i Notmark sogn	deres søn
6. Jens Grav ugift. 23 år	født i Notmark sogn	husfaderens søn karl
7. Catharina Maria Christensen 19 år	år født i Notmark sogn	tjenestepige
8. Christine Marie Grav 25 år gift	født i Notmark sogn	husfaderens datter
9. Hans Hes. søfarende 36 år	født i Notmark sogn	husfaderens svigersøn.
10. Cecilie Andresen 70 år	født i Asserballe sogn	ugift, bliver underholdt

af hendes broder, gårdmanden Jens Møller Grav.

Deres børn:

- Cathrine Jensen Grav født 8. 8. 1815, blev 18. 10. 1839 gift med Christian Danielsen, boelsmand i Notmark på Terps gård, født 26. 8. 1814. Hun døde 30. 3. 1889, han døde 23.10. 1865, begge i Notmark.
- Hans Peter Grav født 12. 11. 1816, han blev eftermand i Gravgården.
- Kirsten Jensen Grav født 6. 9. 1818, døde 28. 9. 1820 i Almsted.
- Kirstine Marie Jensen Grav født 16. 10. 1820, blev 1. 11. 1844 gift ned Hans Christian Hess, født 20. 7. 1819 i Hundsiev, sømand og boelsmand i Asserballe.
- Jens Grav født 22. 8. 1822 i Almsted døde som ugift 29. 9. 1877 i Almsted.
- Andreas Grav født 19. 10. 1824 i Almsted, gift 14. 1. 1859 i Notmark med Dorothea Margrethe Andersen født 28. 9. 1828 datter af boelsmand Hans Andersen og hustru Anne Kirstine i Almsted. De blev bosiddende ved Kolding.

Forældrene døde.

Anna Catharina Grav født Eriksen døde 22. 3. 1849. Enkemand Jens Møller Grav døde 23. 3. 1852 begge i gravgården.

10. Hans Peter Grav, født 12. 11. 1816, søn af formanden Jens Møller Grav, blev 27. 10. 1843 i Notmark gift med Cathrine Marie Høj, født 1. 7. 1824 i Hundslev, datter af boelsmand Peter Clausen Høj og hustru Anna Dreier, på boelet "Ved Højen" i Hundslev. De overtog Gravgården 1. 2. 1849 og drev den til 30. 8. 1879. Hans Peter Grav forulykkede ved at fælde et træ som ramte ham i nakken og medførte straks døden, den 23. 3. 1888 i Almsted. Ved dødsindførelsen i kirkebogen gav præsten ham bemærkningen "En agtværdig mand". Hans enke Cathrine Marie døde 12. 12. 1899 i Almsted.

Deres børn:

- a. Jens Grau, født 4. 1. 1844. Han blev eftermand på gården.
- b. Peter Grav, født 10. 2. 1845. Han rejste til Amerika hvor han døde.
- c. Anne Cathrine grav, født 15. 7. 1849 i Almsted. Blev 26. 2. 1875 i Notmark gift med Jens Sander Simonsen, født 21. 3. 1840 i Asserballe, søn af boelsmand Jens Simonsen Sander i Asserballe.
- d. Anna Grav, født 21. 3. 1851 i Almsted, blev 22. 11. 1878 gift med boelsmand Hans Jensen Bonde, på Bondegården i Almsted, søn af boelsmand Jens Hansen Bonde og hustru Marie Elisabeth Møller. De overtog hans fødegård. Jens Hansen Bonde havde opteret for Danmark og gjorde tjeneste som dansk infanterist. Under en manøvre blev han syg og døde 14. 5. 1881 af tæring, 25 år gl. efterladende hustruen Anna og sønnen Jens Hansen Bonde på 1 år. Enken Anna Bonde blev 15. 12. 1883 gift med sønnen på nabogården Christian Nielsen, som fik Bondegården i forpagtning.
- e. Kirsten Grav født 17.12. 1852,

11. Jens Grav, født 4. 1.1844, søn af formanden Hans Peter Grav.

Han blev 20. 6. 1873 gift med Anne Marie Hansen Møller født 25. 7. 1840 datter af smeden i Almsted Hans Møller og hustru Kirsten.

De havde Gravgården fra 30. 8. 1879 til 17. 11. 1905. Jens Grav døde 30. 4. 1931 i Gravgården, hustruen Anne Marie født Møller døde 4. 4. 1925.

Deres børn: a. Cathrine Marie Grav født 13. 9. 1873, arvede Gravgården.

b. Hans Peter Grav, født 10. 11. 1877 i Gravgården, døde 14. 5. 1881 sammesteds.

12. Cathrine Marie Eriksen født Grav og ægtefælle Christen Eriksen.

Cathrine Marie Grav var født 13. 9. 1873 datter af formanden Jens Grav og hustru Anne Marie, født Møller. Hun blev 14. 9. 1894 gift med Christen Eriksen, født 11. 10. 1872 i "Tjørnegården" i Almsted, kaldet "Eriksens bag Smedien". Han var ældste søn af boelsmand Peter Eriksen og hustru Cathrine født Matzen i Almsted.

De havde Gravgården fra 17. 11. 1906 til 1. 7. 1942. Han lod de store og rummelige stald og ladebygninger opføre.

Christen Eriksen arvede også sin fødegård, som gennem mange år var bortforpagtet, indtil sønnen Jens Grav kunde overtage gården.

Cathrine Marie Eriksen, født Grav døde 27. 1. 1930, 56 år gl.

Enkemand Christen Eriksen døde 30. 9. 1965 i Gravgården, næsten 92 år.

Deres børn:

- A. Jens Grav Eriksen født 15. 1. 1895, han overtog 1920 faderens fødegård. Han blev 5. 6. 1919 gift med Kathrine Marie Brock fra Kattry.
- b. Cathrine Grav Eriksen, født 10. 2. 1897, hun virkede på Gravgården og var en god støtte efter moderens død, indtil sin egen død den 24. 4. 1943, 45 år.
- c. Peter Grav Eriksen, født 5. 11. 1898, han faldt under verdenskrigen den 16. 9. 1917 i Flandern.
- d. Christian Grav Eriksen født 14. 6. 1900, han arvede Gravgården.

- e. Anna Grav Eriksen født 23. 10. 1901, hun døde 30. 6. 1902.
- f. Anna Grav Eriksen født 22. 12. 1906, gift med Carl Schau født 3. 2. 1904 i Jyndeved. De købte 1. 4. 1930 Jørgen Lassens gård i Almsted, artikel 12 og drev den til 1. 4. 1967, da den solgtes til Hans Erik Clausen. De købte et beboelseshus i Augustenborg på Stavensbølgade hvor de nyder deres ældre dage.
- g. Christine Grav Eriksen født 4. 7. 1908 blev gift med Johannes Jacobsen i Stevning. Hun døde 7. 3. 1967.
- h. Margrethe Grav Eriksen, født 29. 1. 1911, gift med gårdejer Jørgen Clausen Good i Himmark.
- i. Georg Grav Eriksen, født 13. 5. 1913, døde 14. 8. 1913.

13. Christian Grav Eriksen overtog Gravgården i forpagtning og 1942 som ejendom. Han var født 14. 6. 1900 på gården søn af gårdejer Christen Eriksen (født 11.10. 1872, død 30. 9. 1965) og hustru Cathrine Marie Eriksen, født Grau, (født 13. 9. 1873 i Gravgård, død 27. 1. 1930 samme sted).

Nævnte forældre havde gården fra 17. 11. 1906 - 1. 7. 1942. Christian Grav Eriksen blev 26. 10. 1934 i Asserballe gift med Christine Marie Lang, født 24. 12. 1907 i Hundslev datter af gårdejer Ernst Jacobsen Lang, gift 7. 10. 1907 i Notmark med Elenora Hansen Christensen, ejer af Korshøjgård i Asserballe 1912 - 1943.

Christian Grav Eriksen og Marie Christine drev Gravgården indtil de afstod den til sønnen Christian.

Deres børn:

- A. Kathrine Grav Eriksen født 20. 3. 1936 i Gravgården, gift 11. 5. 1957 med montør Svend Brink, født 7. 7. 1931 i Rakkeby i Vendsyssel. Han blev senere maskinhandler i Spang.

Deres børn :

- a. Kjeld Brink, født 11. 5. 1958.
- b. Helle Brink, født 13. 5. 1961.

- B. Christian Grav blev eftermand på Gravgården. Han er født 14. 6. 1939 på gården, gift 27. 3. 1964 med Anne Christine Good født 17. 9. 1942 i Svenstrup, datter af gårejer Claus Good i Himmark og hustru Christine, født Schou.

Deres børn:

- a. Allan Grav Eriksen født 12. 2. 1967, døbt 9. 4. 1967.
- b. Randi Grav Eriksen født 4. 10. 1971, døbt 21. 3. 1971.
Begge i Notmark kirke.

- C. Ernst Peter Grav Eriksen født 10.11. 1942.

Christine Marie Eriksen, født Lang, født 24. 12. 1907.

Forældre: Ernst Jacobsen Lang, ejer af Korshøjgård 1912 - 1943.

Han var født på slægtsgården 8. 4. 1880, døde sammested 9. 8. 1952. Var gift 7. 10. 1907 i Notmark med Elenora Hansen Christensen født 3. 5. 1886. på Skovgård Himmærk. Ernst Jacobsen Lang døde 9. 8. 1952 på slægtsgården. Elenora Lang, født Hansen Christensen døde 10. 11. 1972. samme sted.

Deres børn:

- | | |
|---|---|
| A. Christine Marie Lang, født 24. 12. 1907, | Probant. |
| B. Jacob Ernst Lang, født 12. 9. 1909 | blev eftermand på gården. |
| C. Helene Marie Lang, født 18. 6. 1912, | gift med gårdejer Jørgen Schmidt Klansager. |
| D. Elenore Lang , født 12. 12. 1914, | død ugift 27. 2. 1931 Asserballe. |
| E. Hans Lang, født 1. 6. 1917, | bosat i Stevning. |

Bedsteforældre:

Ernst Jacobsen Langs forældre:

Jacob Ernst Lang, boelsmand på Korshøjgård 1879 - 1912. født 3. 12. 1849 i Sebbelev på nuværende Jepsens boel, døde 3. 12. 1915 i Asserballe. Gift 25. 5. 1877 i Lysabild med Christine Marie Jørgensen, født 1. 8. 1856 i Sarup, datter af boelsmand Christian Andresen Jørgensen, født 29. 10. 1804. Hun døde 27. 4. 1931 i Asserballe, 74 år.

Elenora Hansen Christensens forældre:

Christen Hansen Christensen, født 7. 3. 1855 i Guderup var boelsmand på art. 6 i Hundslev og senere ejer af Hundslev kro, gift i Svenstrup med Helene født Skov, født 28. 7. 1859 på Skovgård, datter af ? Hun døde 13. 12. 1922 i Hundslev.



Almsted 2, matrikel 7. 2000 Steen Weile